

Het fotoboek

Tekst & muziek: Jaap Mulder

Hij draagt me over het pleintje naar de overkant.
Op zijn schouders voel ik me een reus.
De Brylcream in zijn donkere haar plakt aan mijn hand.
De Oldspice aftershave prik in mijn neus.
Ik hoor hoe de verse sneeuw onder zijn voeten kraakt.
Ik vang een vlok behendig met mijn tong.
Er glinstert éénnachtsijs dat naar winter smaakt.
En nu we Ivanhoe gaan zien maakt mijn hart een sprong.

De eerste boottocht voert naar een stille plas.
De oude roeiboot schuurt langs het hoge riet.
Ik dacht dat de jonge vogel aan 't verdrinken was.
Dat een fuut kon duiken wist ik toen nog niet.
Kleine zusje ligt te kirren in haar rieten mand
Moeder smeert een boterham met worst.
Als een hondje zwemt mijn vader naar de overkant.
Mijn gehandicapte broer heeft nu al dorst.

Ik sluit het fotoboek en kijk mijn zoontjes aan.
Ooit zullen zij op eigen benen staan.
Eerst lopen dan fietsen, ontdekken een eigen wil.
Ik moet er niet aan denken, stond de tijd maar stil.

Koester het leven zuig het in je op
Vergeet geen dag te beloven
Dat je lief zult hebben en geef het nooit op
durf in je zelf te geloven

Een van de beste spelers uit het elftal. De snelste schaatser van de hele klas.
Schuwe dichter, muurbloem op het lentebal. Verliefd op haar die nooit de zijne was.
De jonge knul met krullen en een woeste baard. Met vaste hand en onbevangen blik.
Zeezeiler in spé, klaar voor de grote vaart. Ik zeg mijn zonen: "Kijk, dat ben ik."

Ik sluit het fotoboek en kijk mijn gozers aan.
Ooit zullen zij er alleen voor staan.
De herinnering vervaagt, mijn ware ik raakt zoek.
Rest er van mijn leven niets dan een fotoboek?

Koester etc.