

De blauwe engel

Tekst Jaap Mulder

Muziek Jaap Mulder

Ik zette overhaast mijn fiets
in de stalling en het scheelde niets
of ik had m'n laatste trein toen moeten missen
Ik kocht een kaartje aan het loket
En het meisje zei: "het kan nog net,
'k zou maar haasten om de laatste trein te halen"

Want buiten de overkapping aan de linkerzijde
stond nog steeds de blauwe engel
Want buiten de overkapping aan de linkerzijde
stond ze te wachten om mijn laatste trein te zijn

Ik stapte samen met jou in
en we wisselden een korte zin
toen je schielijk aan de raamkant bent gaan zitten
Ik durfde toch niet zo dichtbij
te gaan zitten, naast jou, zij aan zij
en ik koos de bank die het gangpad van ons scheidde

refr. En buiten.....

Ik verdiepte me snel in m'n boek,
maar de woorden waren constant zoek
en ik wist dat ik geen letter zou gaan lezen
Ik veinsde onverschilligheid
en doodde het meeste van de tijd
door in 't raam naar jouw spiegelbeeld te staren

refr. En.....

Langzaam kwam de trein op gang
en ik wist het duurt nu niet meer lang
voor het eindstation van m'n dromen zou verschijnen.
De tijd die nog restte was niet veel
Maar de woorden stokten in m'n keel
ach, ik wist wel dat ik toch niets zou gaan zeggen

Maar buiten de overkapping aan de linkerzijde
stopte voor 't laatst de blauwe engel
en buiten de overkapping aan de linkerzijde
verdween je in de menigte en ik zou je nooit meer zien.

