

Mijd spijt

Tekst Jaap Mulder

Muziek Ruben Mulder

Laat me wonen in een ouderlijk huis
Laat me dromen van zacht feestgedruis
Laat me wonen in de geest van de tijd
Laat me dromen, vrij zonder spijt

Laat geen kansen lopen,
blijf niet eeuwig hopen
Vier het leven, mijn spijt!

Koester levenslessen,
Slijp geen lange messen
Vier het leven, mijn spijt!

Heb geen angst voor vreemden.,
Leeg die zak met stenen
Vier het leven, mijn spijt!

Wees een vriend voor velen
Heb lief en leed te delen
Vier het leven, mijn spijt!