

Hoop en vrees

Tekst Jaap Mulder

Muziek Jaap Mulder

Niemand zei toen ik vader werd, wat ik kon verwachten
Geen naslagwerk, geen avondschoon, geen noodnummer voor klachten
Vader word je op een nacht zonder gebruiksaanwijzing
Geen prospectus voor het nageslacht. Geen clou, geen vingerwijzing!

Bergen luiers, poep en pies, duizend doorwaakte nachten
Slachtofferhulp krijg je niet, het zou de pijn verzachten
Mijn eigen vader was er nooit, dat waren andere tijden
Hulde ik, keek hij verstrooid en ging een stukje rijden

Ref.

Vaders hoop en vrees, dat zijn de zonen
Zijn geluk, zijn zorg, de vreugde en het verdriet
Vaders hoop en vrees, dat zijn de zonen
Al het andere zinkt er bij in het niet

Als peuter, kleuter zijn ze leuk, je kunt ze alles leren
Balletje hoog, pootje links en rechts, rennen, springen, keren.
De ander speelt liever een clown, jongleert met tien augurken
Circusnummers met een touw, verkleed in moeder's jurken

Ref.

Kleine kinderen worden groot, je kunt het tij niet keren
Ze zuipen, slikken zich half dood, je moet het accepteren
Maar op een dag is het genoeg dan breekt een hand het ijzer
Verlaten ze voorgoed de kroeg, door schade en schande wijzer!

