

# De vlinder

Tekst Jaap Mulder

Muziek Jaap Mulder

Mijn vlinder, ze is uitgevlogen  
Lichtvoetig fladdert ze steeds om me heen  
Mijn hart is voor altijd gestolen  
Ach vlinder laat mij niet alleen  
Haar kleuren, ze willen me zeggen  
Wat in woorden nog nooit aan mij is verteld  
Probeer dan ook niet uit te leggen  
Wat je blikken al hadden voorspeld

Refr.

Je wist niet precies wat je zeggen wou  
Toen de liefde in jouw ogen keek  
Maar weet je m'n lief, wat ik antwoorden zou  
Als je hand zachtjes langs m'n wang streek  
Dat liefde best zonder woorden kan  
Een liefkozing zonder geluid  
Tedere vingers, ze schrijven dan  
Een liefdesbrief op jouw huid.

Mijn vlinder, ze wil niet meer dolen  
En keert veilig terug in een knusse cocon  
Daar blijft ze angstvallig verscholen  
Voor de schone schijn en de zon  
De scheuren in haar broze vleugel  
Tonen de barsten in een tere ziel  
Ze zei niets, uit angst voor een leugen  
En dat was wat mij zo beviel

Refr.

Je wist niet precies wat je zeggen wou  
Toen de liefde in jouw ogen keek  
Maar weet je m'n lief, wat ik antwoorden zou  
Als je hand zachtjes langs m'n wang streek  
Dat liefde best zonder woorden kan  
Een liefkozing zonder geluid  
Tedere vingers, ze schrijven dan  
Een liefdesbrief op jouw huid.

