

Schaamte

tekst Menno Wigman

muziek Jaap Mulder

Voor bijna alles heb ik mij geschaamd.
Mijn nek, mijn haar, mijn handschrift en mijn naam,
De schooltas die ik van mijn moeder kreeg,
DE overall waar mijn vader zich in hees,

het huis waar ik voor vriendschap heb bedankt.
Maar nu mijn vader aan vijf slangen hangt,
zijn mond steeds heser spreekt,
Over afscheid dan breekt.....

Hij stierf zoals hij in zijn scheepje voer,
Met beide handen dapper aan het roer.
Geen zin in stom geworstel met de dood.
Hoe alles wat ik zeggen wou wegstoof.

