

De zee

Tekst : Jaap Mulder

Muziek: Ruben Mulder

Mijn kleine man, net 3 jaar oud
Staat met zijn voetjes in de zee
Een lome branding besluipt het strand
En jij loopt met de golven mee

Een kleine stip op de horizon
Er vaart een tanker voorbij
Een zilvermeeuw zweeft doelloos rond
Jij lacht.....Je kijkt.....Naar mij

(Vader)
De zee komt in beweging
Een golf zo groot als jezelf zou willen zijn
Gooit je om en pakt je bij je beentjes
Kopje onder, maar bij wonder vis ik je net op tijd uit zee

(Zoon)
Zeeën, woeste golven, getijden
Geen storm of bulderende orkaan die ik vrees.
Want ik weet dat jij altijd
Als een rots in de branding zal zijn
Een boei, een baken in de eindeloze zee.