

# Papa's wals

Tekst :Theodore Roethke

Hertaling Jaap Mulder

Muziek: Jaap Mulder

De dranklucht in je kraag  
Berooft me van mijn zinnen  
Een steen ligt op mijn maag  
Het walsen gaat beginnen

We zwieren in het rond  
Vegen potten van de planken  
Mijn moeders kreet verstomd  
De hond zit zacht te janken

Jouw hand, mijn pols, de twist  
Een schaafwond toont het knokken  
En elke stap die je mist  
Doet steeds de adem stokken

Tsp

De maat tikt op mijn kop  
Met een hand, doorgroefd en vuil  
Het walsen is gestopt  
Omdat ik zachtjes huil

Jouw hand, mijn pols, de twist  
Een schaafwond toont het knokken  
En elke stap die je mist  
Doet steeds de adem stokken