

## Wie is verslaafd?

De meesten van ons hoeven niet tweemaal na te denken over deze vraag. WIJ WETEN HET! Ons hele leven en denken draaide om drugs, in welke vorm dan ook: het verkrijgen, gebruiken en het vinden van manieren om aan meer te komen. Wij leefden om te gebruiken en gebruikten om te leven. Een verslaafde is gewoon een man of vrouw van wie het leven door drugs wordt beheerst. Wij zijn mensen in de greep van een steeds voortschrijdende ziekte voor wie het einde altijd hetzelfde is: gevangenissen, inrichtingen, en de dood.