

# De Breivik Boys

Chris Kramer

## Hoofdstuk 1

Donald Duck is een homo, net als Guus Geluk en Mickey Mouse. Eigenlijk is heel Duckstad een broeinest van homoseksualiteit. U denk misschien wat zit hij nou dom te lullen en al is het zo, wat dan nog maar als ik u nu eens vertel dat er achter die homoseksualiteit een sinister plan schuilgaat, een plan om de westerse jeugd te indoctrineren, om ze aan te zetten tot amoreel gedrag om zaadjes te planten die uiteindelijk tot het einde van de wereld moeten leiden. Bent u dan nog zo ruimdenkend?

Mijn grootvader heeft gevochten aan het oostfront en wilde daar nooit echt veel over praten maar af en toe als hij bijv. met kerst een paar borrels te veel had gehad dan kwam er een vaste serie verhalen los. Een van die verhalen is altijd in mijn achterhoofd blijven hangen. Hij vertelde hoe hij en zijn compagnie eens in de buurt van Kiev in gevecht waren geraakt met een groep Bolsjewisten. Het was nog tijdens de onstuitbare opmars van het Duitse leger tijdens de eerste weken van operatie Barbarossa in juni 1941. Mijn grootvader en zijn vrienden werden in de buitenwijken van Kiev beschoten en waren toen in een urendurende strijd verwickeld geraakt. Uiteindelijk had mijn grootvader, heel heldhaftig, een bres geslagen in de defensie van de Bolsjewisten, door een roekeloze aanvalsactie. Hij verteld altijd dat, het feit dat hij de oorlog had overleefd, meer geluk dan wijsheid was. Ook deze actie verdiende eigenlijk een roemloze dood maar doordat het geweer van een van de Bolsjewisten weigerde, kon hij een huis binnendringen en een machinegeweer nest uitschakelen. Hij had ondermeer voor die actie later een ijzeren kruis gekregen. Mijn grootvader vertelde dat een gebeurtenis in dat huis zijn leven had veranderd. Er lagen her en der lijken verspreid door het huis en mijn grootvader en een medesoldaat gingen controleren of ze wel echt allemaal dood waren. Een man hield zich dood en toen ze hem omdraiden keek de man hem glimlachend aan. Het was een milde, begripvolle glimlach zonder een spoortje van haat. Het was voor de compagnie van mijn grootvader te lastig om krijgsgevangenen te nemen en ze hadden dan ook de regel om tijdens gevechtshandelingen geen gevangenen te nemen. Mijn grootvader keek hem nog eens aan en richtte zijn Luger op het voorhoofd van de Bolsjewist. De man keek hem nog een keer begripvol en glimlachend aan en stierf door een kogel uit grootvaders pistool. "Die glimlach en blik leerde me", zei grootvader dan, "dat je het leven niet al te serieus moet nemen, dat je dit leven als een soort spel moet zien en dat je daarin niet meer dan je best kan doen. Soms verlies je en soms win je. Die Bolsjewist had het beste van de situatie gemaakt en begreep dat er niet meer in zat. Hij was zo sportief om dat lot zonder angst, spijt of haat, te aanvaarden. Dat zag ik in die glimlach van die man en die glimlach veranderde mijn leven." Volgens grootvader liet die glimlach hem inzien dat alle mensen in de kern hetzelfde zijn en dat wij allemaal, in de kern dezelfde behoeftes hebben. Hitler liet hem geloven dat Duitsers anders en beter waren dan Joden of Russen maar daar geloofde hij na die glimlach niet meer in. Zijn latere ervaringen en de verschrikkingen die hij meemaakte overtuigden hem nog meer van zijn gelijk. Net als Forrest Gump geloofde grootvader dat we allemaal als een veertje in de wind, worden beroerd door de krachten en machten om ons heen. Krachten en machten waar we als individu vaak bitter weinig invloed op hebben en vaak zien we pas achteraf of we ergens goed aan hebben gedaan. We zijn dan misschien niet helemaal stuurloos en machteloos maar grootvader voelde zich uiteindelijk wel een speelbal van de geschiedenis.

Na de oorlog, had grootvader, al zijn spullen in twee grote plunjezakken op zolder gezet en die nooit meer aangeraakt. Hij had z'n buik vol van het nazisme en was tot 15 jaar werkkamp veroordeeld voor zijn lidmaatschap van de SS maar kwam na 5 jaar weer vrij. Hij schaamde zich dood dat hij ooit, indirect, betrokken was geweest bij de moord op miljoenen mensen. Later leerde hij er wel mee omgaan en begreep hij ook wel dat je een jongen van twintig, die nog nauwelijks iets van het leven begrijpt niet echt iets kan kwalijk nemen maar toch bleef die oorlog altijd aan hem knagen.

## Hoofdstuk 2

Toen ik twaalf jaar werd en naar het middelbaar onderwijs ging, kwam ik meer en meer in aanraking met andere culturen. Ik was tot dat moment opgegroeid in een klein dorpje in de provincie Utrecht waar vrijwel geen allochtonen woonden maar toen ik naar een school voor lager technisch onderwijs in Utrecht ging, leek de hele wereld op me af te komen. Tulbanden, petjes, bondkraagjes, Marokkaans, Turks, Somalisch, Chinees, ik hoorde daar van alles en kwam er al snel achter dat de multi culturele samenleving een hel is. Op school waren we allemaal onderdeel van een strijd om reputaties, coolheid, gevatheid, eer en vooral religie en ras. Het valt op een school met een mono cultuur al niet mee om je als puber staande te houden, laat staan op een school met blanken, zwarten en moslims die continu met elkaar overhoop liggen. Toen ik in de brugklas zat was ik nog een klein mannetje en het werd me al snel duidelijk dat mijn lengte een probleem was met betrekking tot de nobele kunst van de zelfverdediging. Natuurlijk zijn er ook kleine mannetjes genoeg die zich prima kunnen redden in een vechtpartij maar ik was er denk ik toen ook nog te schijterig voor. Ik werd in ieder geval vaak gepest door de moslims en zwarten en af en toe kreeg ik ook nog een pak slaag. Ik zal maar zeggen dat de levensvreugde niet van mij afspatte in die tijd. Ik was vaak terneergeslagen en zag het nut van mijn leven nauwelijks in. Al werd me, na verloop van tijd, duidelijk dat de beste overlevingsstrategie in deze situatie, het aangaan van vriendschappen met mijn eigen soort was. Ik kreeg een bloedhekel aan al die ijdele zwarte en moslim mannetjes, met hun witte riempjes, skinny jeans, afzakbroeken, gebrylcreemde krulletjes, leren jasjes, capuchons, kuthumor en vooral mega grote bekken. Wat me denk ik ook erg irriteerde is dat veel mooie meisjes met die jongens uit gingen. Daar stond ik dan met een bek vol puisten en die verwijfde types gingen er met de chicks vandoor. Toen ik een jaar of achttien was waren de rollen echter omgedraaid. Ik was uitgegroeid tot een flink uit de kluiten gewassen bink van twee meter die regelmatig wat zwarten en moslims in elkaar ramde. De vrouwen zagen me ook eindelijk staan en mijn zelfvertrouwen was daardoor flink gegroeid.

In ons voorlaatste schooljaar waren ik en enkele witte broeders een bloedverbond aangegaan. We noemden onszelf de Breivik Boys. We waren geïnspireerd geraakt door de aanslagen van Anders Breivik in Noorwegen en zijn filosofie, die stond opgeschreven in zijn manifest 2083 A European declaration of independence, wat diepe indruk op ons had gemaakt. Eindelijk begreep ik de situatie waarin ik al die jaren al in zat opgesloten. Breivik omschreef precies hoe het Marxisme, het cultuur relativisme en de Frankfurt school socialisten, onze westerse samenleving hadden kapot gemaakt, door stapsgewijs de oude westerse waarden te grabbel te gooien. De opkomst van de multi culturele samenleving, het feminisme, criminaliteit, ontaalde seksualiteit en de teloorgang van het gezin hadden we allemaal te danken aan het linkse socialistische gedachtegoed, dat de wereld wilde veranderen in soort hemel op aarde maar zoals we allemaal weten veranderden de marxistische control freaks de aarde meer in een hel.

Breivik begreep dat rechtse elementen binnen de samenleving actie zullen moeten ondernemen om te voorkomen dat onze witte westerse cultuur zou verdwijnen. Hij begreep dat het doden van al die linkse jongeren op dat eiland, jongeren die het toekomstig leiderschap zouden gaan vormen van de linkse partijen in Noorwegen, een noodzakelijk offer was voor het overleven van de witte cultuur.

Het klinkt misschien raar dat je iemand die zevenenzeventig mensen heeft vermoord zo vereerd maar wij waren inmiddels zo verhard geraakt dat we ons nauwelijks in konden leven in het leed van anderen. Wij hadden genoeg aan ons eigen leed en we waren bereid om te sterven voor onze idealen. Een andere grote held van ons was de Belgische SS'er Leon Degrelle. Ik had een gesigeneerde versie van zijn boek "Campagne in Rusland", waarin Degrelle beschrijft hoe hij vecht aan het Oostfront tijdens operatie Barbarossa. Degrelle kreeg voor zijn dappere daden het ijzeren kruis en Hitler zou hem naar het schijnt als de ideale schoonzoon hebben gezien.

Wij hadden toen natuurlijk een heel andere kijk op de geschiedenis van de Tweede Wereld Oorlog dan de standaard geschiedenis die ons in de schoolboeken werd verteld. Dat leverde vaak heftige discussies op in de klas met leraren en medeleerlingen, al keek die laatste groep meestal wel uit omdat we ondertussen een geduchte reputatie hadden opgebouwd.

### **Hoofdstuk 3**

Onze kijk op de Tweede Wereld Oorlog en de vooroorlogse periode zag er als volgt uit. De Duitsers wilden net als Engeland en Frankrijk een wereldmacht worden en probeerden dan ook hun geo politieke invloed in het begin van de vorige eeuw te vergroten. Zo probeerden de Duitsers bijv. al voor de Eerste Wereld Oorlog een verbond aan te gaan met de Irakezen om van daaruit, via een spoorlijn, goedkope olie naar Duitsland te kunnen vervoeren. De Engelsen, zagen in dat een dergelijk verbond een gevaar voor de geo politieke macht van Engeland zou vormen. De Duitsers probeerden in die tijd, tijdens de omschakeling van kolen naar olie, ook een marine en koopvaardij vloot op te bouwen die zou kunnen wedijveren met de Engelsen en Fransen. Volgens ons was de aantasting van de wereldmacht van de Engelsen door de Duitsers, de daadwerkelijke aanleiding voor de Eerste Wereld Oorlog. De algemene tendens in de geschiedenis wereld was dat de Europese landen een beetje de Eerste Wereld Oorlog waren in geslaapwandeld en aangemoedigd door allerlei bondgenootschappen, wel zin in oorlog kregen door de moord op Franz Ferdinand. De Duitsers moesten oorlog voeren op twee fronten en werden uiteindelijk verslagen door een dolkstoot in de rug van Joden en socialisten. Daarop volgde natuurlijk het vernederende verdrag van Versailles dat met maar een doel was samengesteld, namelijk de concurrentie van Duitsland op het wereldtoneel teniet doen. In die tijd kwamen allerlei anti Semitische bewegingen tot bloei die voor de Eerste Oorlog al bestonden. Uit die bewegingen, die geloofden in een soort uitzonderingspositie van de Arische mens en van mening waren dat het Arische ras en de Duitse samenleving vervuild waren geraakt door invloeden van buitenaf, ontstond ook de Nationaal Socialistische beweging. Deze beweging gaf Duitsland haar gevoel van trots weer terug en gaf de Duitsers het gevoel dat ze als een eenheid werkelijk alles konden bereiken. Duitsland maakte vanaf de dag dat de Nazi's Duitsland overnamen een enorme economische groei door en onder Hitler werd een oorlogsmachine opgebouwd die Duitsland moest klaar stomen voor de beslissende slag tussen het Bolsjewisme en het Nazisme. Onder de Nazi's werden Bolsjewisten/communisten over een kam gescheerd met Joden. Veel historici vinden dat onterecht en ik heb daar ook vaak met mijn geschiedenis leraar over gediscussieerd. Discussies die mijn geschiedenis leraar niet kon winnen omdat ik nu eenmaal de

feiten aan mijn kant had. Natuurlijk waren niet alle Joden Bolsjewist of communist maar de feiten liegen er niet om. Het overgrote deel van de Joodse bevolking stemde links of uiterst links en de vrijwel alle grote leiders en ideologen die aan de oorsprong van het communisme stonden waren van Joodse afkomst. Spartacus Weishaupt, Lenin, Karl Marx, Trotsky, Bela Kun, Rosa Luxemburg en Emma Goldman waren zo maar wat namen die ik de leraar dan voorhield en op die feiten had hij meestal geen weerwoord. Het is bewezen dat een meerderheid van de top van de Bolsjewisten, die in 1917, tijdens de Russische Revolutie, aan de macht kwamen in Rusland, van Joodse afkomst waren. Mijns inziens was de Tweede Wereld Oorlog een direct gevolg van de Russische revolutie en was Duitsland min of meer het slachtoffer geworden van haar eigen hoogmoed en de laaghartige streken van de geallieerden. De Nazi's waren immers heel duidelijk over hun plannen, die zich vooral richtten op lebensraum in het oosten en niet zozeer gericht waren tegen de Engelsen of Amerikanen, waar zij toch een zeker respect voor hadden. In het begin van de oorlog waren er al pogingen van de Duitse kant, om tot een vredesoverleg te komen maar ik heb het idee dat Churchill en de mensen achter hem, die vrede helemaal niet zagen zitten en ten koste van miljoenen levens bleven doorvechten om Duitsland met de grond gelijk te kunnen maken.

Door mijn tijd op de technische school en de multi culturele samenleving waarin ik leefde kwam ik tot de conclusie dat Hitler en zijn vrienden, tot op zekere hoogte wel gelijk hadden dat het ras waaruit je voortkwam een soort God was. Alles in het leven draait immers uiteindelijk om je familie en je achtergrond. Het is je familie die je begrijpt en voor je opkomt en het zijn je vrouw en je kinderen waar je voor werkt en die je beschermt en van wie je liefde krijgt. Je hele bestaan krijgt zin dankzij de mensen waar je uit voortkomt en de mensen die je voortbrengt. Zonder die mensen bestaat er geen God. God bestaat alleen door de mensen die in Hem en jou geloven.

De Nazi's waren gek op de Germaanse geschiedenis en mythologie en de normen en waarden die zij voortbrachten en ook daar ben ik het mee eens. Wij zijn als Germanen, in duizenden jaren, gevormd tot wat wij nu zijn. Gevormd door de cultuur en geschiedenis maar ook door onze omgeving, de natuur, het klimaat en het terrein. Door die factoren zijn ons lichaam, onze hersenen en ons karakter gevormd en daardoor zijn we anders dan mensen uit een woestijn klimaat of een oerwoud.

Al die marxistische types die we dagelijks op tv zien en op de radio horen, willen ons wijsmaken dat wij allemaal gelijk zijn maar dat is de grootse onzin. Er zijn diverse wetenschappelijk studies die aantonen dat zwarten, gemiddeld gezien, een lager IQ hebben dan blanken en dat Aziaten weer een hoger IQ bezitten dan blanken maar zij bezitten gemiddeld weer minder testosteron waardoor ze volgamer zijn en minder snel risico's nemen wat dan weer invloed heeft op 'succes'. Zwarten zijn vaker criminel en seksueel actiever dan Aziaten en blanken. Mannen hebben gemiddeld ook een hoger IQ dan vrouwen en zijn zowel bij lage als hoge IQ's meer vertegenwoordigd. Ook las ik laatst dat iedereen buiten Afrika, zo rond de 4% Neanderthal DNA bezit en dat Afrikanen dus qua DNA afwijken ten opzichte van de rest van de mensheid. Dus, hoezo is iedereen gelijk? Dat is grote bullshit.

De Nazi ideologie zat er in dat opzicht niet ver naast met hun rassen theorieën al trokken ze natuurlijk de verkeerde conclusies door iedereen die niet in hun straatje paste massaal uit te gaan moorden. Wij willen de draad die Hitler voor de Tweede Wereld Oorlog uit handen verloor weer oppakken en proberen met een nationaal socialisme 2.0 de fouten die Hitler en zijn mannen maakten te vermijden.

De Nazi 2.0, zoals wij die voor ons zien, is niet iemand die bij voorbaat al een hekel heeft aan een ander omdat hij er anders uit ziet of afkomstig is van een ander ras. Wij zien de schoonheid van diversiteit op deze wereld maar we willen al die verschillende rassen en culturen niet met elkaar mixen. De grootste leugen van de multi culturele samenleving is dat die samenleving voor diversiteit zorg terwijl ze, op de lange termijn, er alleen maar voor zorgt dat er een wereldwijde eenheidsworst van culturen ontstaat. Het uiteindelijke effect van de multi culturele samenleving is dat er over de hele wereld een soort pop cultuur ontstaat. Overal dezelfde kleding, muziek, films, eten etc.

Wij zijn er van overtuigd dat iedereen zich in zijn eigen land moet houden en dat iedereen zich het beste thuis voelt bij zijn eigen ras en cultuur. De culturele en raciale eenheid van een volk zullen zo'n volk ook sterker maken en er zal daardoor minder interne verdeeldheid zijn.

Wij zijn tegen drugs, porno en georganiseerde religie. We willen een samenleving creëren waarin begrippen als eer, eerlijkheid, betrouwbaarheid, werklust, inventiviteit, samenwerking en rechtvaardigheid weer een grote rol krijgen. We willen de oud Germaanse waarden weer nieuw leven inblazen. Deze Germaanse waarden raakten verloren door Romeinse en Joodse invloeden en nu dreigen we het laatste beetje eer en waardigheid dat we nog hadden kwijt te raken door de invloed van grote stromen Islamitische immigranten.

Maar goed, genoeg gelachen, laat ik me even voorstellen. Mijn naam is Sjaak, vroeger op de lagere school beter bekend als Sjaakie Sukkel. Mijn moeder heet Anna, mijn vader Piet en mijn zus Christien. Sjaak, Anna, Piet en Christien, echt zo'n heerlijk, ongecompliceerd Hollands gezinnetje. Nou ja, mijn vader heeft een kleine porno verslaving, drinkt teveel en werkt zich te pleuris en mijn moeder is eet en koop verslaafd en mijn zuster functioneert nauwelijks zonder haar anti depressie pilletjes. Mijn moeder is echt zo'n hoarder, zo'n persoon die niets kan weggooien omdat ze van ieder ding vermoedt dat ze het ooit nog wel eens kan gebruiken. Diezelfde verhouding heeft ze ook met voedsel. Ze denkt dat iedere hap haar laatste is en eten weggooien is zonde dus ze schuift zoveel mogelijk voedsel naar binnen, tijdens haar urenlange TLC reality show marathons. Mijn zuster heeft dezelfde aangeboren kwaliteiten maar heeft ook nog eens het probleem dat ze op foute mannen valt. Twee jaar terug kwam ze met zo'n qat kauwende Somaliër thuis, die cultureel gezien weinig problemen hebben met een pondje meer en zelfs niet met de 75 kg overgewicht van m'n zus. Helaas was het slaan van vrouwen en veelvuldig vreemdgaan cultureel gezien ook geen probleem en dat zag mijn zuster nu weer heel anders. Nu woont ze met twee kids bij m'n ouders op zolder en kon ik twee weken in de cel omdat ik die Somaliër even een lesje had geleerd. Later kwam hij nog wel verhaal halen met z'n halve familie van doorgekauwde qat kauwers maar binnen no time kwamen mijn vrienden met wat wapentuig deze piraten weggagen.

Maar goed, laat ik u niet vervelen met allerlei ontboezemingen over het trieste leventje van mijn familie. U, als amateur psycholoog zult uw oordeel al wel klaar hebben. Jongen teleurgesteld in het leven, opgevoed in asociale, kansloze omgeving door tokkies en door al die teleurstellingen geradicaliseerd om in die radicale omgeving de schuld van dit alles te zoeken bij buitenstaanders, allochtonen, emigranten en vluchtelingen.

Ongetwijfeld klopt er wel wat van die analyse maar die verrekte Freudiaanse psycho analyses zorgen ervoor dat de oorsprong van problemen altijd bij het individu liggen en daardoor maatschappelijk niet worden aangepakt. Ik bedoel, is het probleem massa immigratie of mijn racistische gevoelens? Dat blijft de hamvraag.

## Hoofdstuk 4

Maar goed, het is waar, ik ben hevig gefrustreerd over onze samenleving en ik ben na jarenlange zelfstudie tot de conclusie gekomen dat we allemaal tegen elkaar worden opgestookt door de evolutionaire losers van deze wereld.

Ik heb er niet echt directe bewijzen voor maar ik kan eigenlijk tot geen ander conclusie komen dan de volgende: De geschiedenis van de laatste vijfhonderd jaar is een revenge of the nerds. De wraak van de losers.

We kennen denk ik allemaal wel de verhalen over de Tempeliers en Vrijmetselaars maar ik denk dat we deze groepen altijd verkeerd hebben ingeschat. De Tempeliers en Vrijmetselaars komen voort uit, door het Vaticaan, vervolgd groepen in de samenleving. Joden, Katharen, Atheïsten en homoseksuelen en pedofielen. Er ontstond een soort natuurlijke alliantie tussen deze groepen omdat ze in de kern veel gemeen hadden en natuurlijk een gezamenlijke vijand hadden. De Katharen waren een groep gnostische christenen die in het zuiden van Frankrijk bivakkeerden en geloofden dat de wereld was geschapen door de duivel en dat lucifer de goede kracht was die ons hielp te ontsnappen uit deze wereld. Voortplanting was in principe verboden en abortus was een veel voorkomende praktijk bij de Katharen en uiteindelijk bleef er weinig van hun over na hevige vervolgingen door de Katholieke kerk. Homoseksualiteit werd als een zonde gezien en het spreekt daarom voor zich dat de homoseksuelen van ouds her een zeer moeilijke relatie met de kerk hadden en voor andersdenkenden, zoals Joden en Atheïsten was in het Katholieke Europa ook weinig plaats en het is dus ook logisch dat deze vervolgd groeperingen op een gegeven moment steun bij elkaar zochten. Het ontstaan van de Tempeliers zorgde dat deze groepen werden verenigd en homo en pedo seksualiteit zou de basis van hun macht worden.

In een van de Gnostische evangeliën, het evangelie van Thomas, staat in vers 22 de volgende tekst.

“22 Jezus zag kleine kinderen die gezoogd werden. Hij zei tot zijn discipelen: Deze kleine kinderen die gezoogd worden zijn als hen die het Koninkrijk binnengaan. Zij zeiden tot Hem: Zullen we het Koninkrijk binnengaan als we kleine kinderen zijn? Jezus zei tot hen: Als jullie de twee tot één maken, en als jullie de binnenkant maken als de buitenkant en de buitenkant als de binnenkant, en de bovenkant als de onderkant, en wanneer jullie het mannelijke en het vrouwelijke één maken, zodat het mannelijke niet langer mannelijk is en het vrouwelijke niet vrouwelijk. Wanneer jullie ogen maken in de plaats van een oog en een hand in de plaats van een hand, en een voet in de plaats van een voet, en een beeld in de plaats van een beeld, dan zullen jullie het Koninkrijk binnengaan.”

De Walt Disney groep, zoals ik ze voor het gemak maar even zal noemen, denkt dus dat voorplanting de grootste zonde is en dat het uitsterven van de mensheid een overwinning op Jehova is. Het is eigenlijk simpel. Aan de ene kant hebben we de katholieke kerk, de Evangelische bewegingen en de meer orthodoxe kant van de Gereformeerden die pro life zijn en pleiten voor zoveel mogelijk kinderen en aan de andere kant zien we groeperingen

die pleiten voor abortus, anti conceptie en andere vormen van populatie reductie. Deze groepen vinden hun oorsprong meestal in gnostische en atheïstische kringen. Zij willen dat uiteindelijk het onderscheid tussen man en vrouw en rassen verdwijnt en dat voortplanting alleen nog maar gebeurt onder wetenschappelijke begeleiding met vooropgestelde maatschappelijk verantwoorde doelen als basis.

De Tempeliers waren in hun tijd in Jeruzalem achter de waarheid achter het christendom gekomen en wisten dat Jezus geen zoon van God was maar de leider was van een apocalyptische groep revolutionaire homoseksuelen die vochten tegen de Romeinen. In navolging van Jezus en het gnostische gedachtegoed dat zij vonden in allerlei apocriefe teksten, die door de kerkleiders buiten de Bijbel waren gehouden om hun visie op het evangelie niet in gevaar te brengen, besloten de Tempeliers om zich niet voor te planten en een strikt homoseksuele levensstijl te handhaven. Vandaar ook dat je op het logo van de Tempeliers twee mannen op een paard ziet zitten. Door deze kennis en andere kennis (o.a. bankieren) die ze meebrachten uit het Midden Oosten, werden de Tempeliers een machtige organisatie. Om hun macht te vergroten werd besloten om de grootste misdaad die wij als mensheid kennen, te gebruiken als initiatie voor nieuwe leden. Het verkrachten en vermoorden van kleine kinderen werd de basis van de macht van de Tempeliers en de groeperingen die uit hun voortkwamen. Het rode kruis van de Tempeliers was in feite niets anders dan de bloedende anus van een verkracht kind. Dat klinkt u misschien ongeloofwaardig in de oren maar denk er maar eens over na. Door de homoseksualiteit waren ze niet gebonden aan een vrouw of kinderen en konden ze zich daardoor voor honderd procent wijden aan de 'goede' zaak en door het verkrachten van kinderen, het overtreden van het grootste taboe op aarde, raakten ze vrij van morele ketens en konden ze elkaar chanteren. Als je niet gebonden bent aan morele regels dan ben je vrij om alles te doen en dat geeft je een enorme voorsprong op mensen die het goede nastreven.

## Hoofdstuk 5

De aarde is trouwens plat, wist u dat al? Ja plat ja! Of denkt u van niet soms? U weet het waarschijnlijk beter. Dan moet u me toch maar eens uit gaan leggen hoe kan dat de wereld rond draait, met 1500 km per uur, om haar eigen as maar als je met een helikopter opstijgt en een uur op dat punt blijft hangen, je gewoon weer op precies hetzelfde punt neerkomt? Leg me dan ook even uit hoe het kan dat hoe hoog je ook komt, de horizon altijd recht blijft en op hetzelfde gezichtspunt en leg me ook even uit hoe het kan dat ondanks de ronding van de aarde je bepaalde objecten nog steeds kan zien van grote afstanden en hoe kan het dat de maan om haar eigen as draait maar we altijd precies dezelfde kant van de maan zien en waarom mogen we eigenlijk niet over de Zuidpool vliegen?

Enkele jaren terug was ik nog zo'n jongen die precies geloofde wat hem allemaal werd voorgekauwd door de onderwijzers. Natuurlijk is de aarde rond en wie durft er te twijfelen aan de theorieën van Newton en Einstein en waarom zouden we ook maar een seconde twijfelen aan de zaken die NASA ons verteld, NASA is trouwens een Hebreeuws woord dat misleiden betekent, want ondanks dat 99,9999% van de wereldbevolking nog nooit met eigen ogen heeft kunnen aanschouwen dat de aarde rond is geloven we de NASA voor 100%. De Disney boys en hun voorgangers willen ons laten geloven dat we als mens niet belangrijk zijn. Dat we nietszeggende, nietsbetekenende hoopjes atomen in een afgrijselijk,



verschrikkelijk groot, super onverschillig Universum zijn, waar nog miljarden andere sterrenstelsels zijn. Alles is toeval en het feit dat wij het universum en onszelf met enige intelligentie kunnen beschouwen is ook allemaal maar toeval en het heeft allemaal niets te betekenen. Wat doet een dergelijke mededeling met het wereldbeeld van de mens en wat betekent dat voor onze moraal?

Is het toevallig dat toen de evolutie theorie en het atheïsme in zwang raakten dat juist toen de grootste massamoorden uit de geschiedenis plaatsvonden of heeft dat meer te maken met het samenvallen een enorme technologische ontwikkeling met die twee levens visies?

Als je mensen kan laten geloven in zaken die er niet zijn en zaken die ze zelf niet kunnen waarnemen dan heb je complete controle over die mensen. Het feit dat je mensen kan laten geloven dat de wereld een soort bal is terwijl mensen eigenlijk alleen maar indrukken krijgen die aangeven dat de wereld plat is, doet iets met je blik op deze wereld. Het valt me trouwens op dat je bijna wekelijks hoort over een of andere in steen gebeitelde wetenschappelijke waarheid, die door nieuw onderzoek is onderuit gehaald. De westerse media heeft van de wetenschap een soort heilig onneembaar bastion gemaakt, terwijl het eigenlijk een wankel plaggenhutje is. Als je tegen dat wankel hutje gaat aantrappen dan word je beschimpt en bespot en totaal niet serieus genomen. Achter een dergelijke houding zit een gedachte die een systeem, koste wat kost, moet beschermen omdat de wetenschappelijke "waarheid" de basis is van de westerse samenleving. Als die "waarheid" wegvalt dan is het hek van de dam.

## Hoofdstuk 6

Freddie, Henk en Eduard waren het met me eens dat we hard tegen hard moesten spelen. Met alleen praatjes kom je er niet. Vrijwel iedere groepering die nu wat te vertellen heeft in de wereld heeft dat bereikt door het gebruik van geweld waardoor de zittende macht op een gegeven moment niet meer om hen heen kon.

We maakten een lijst met doelen. Daarbij hielden we in ons achterhoofd hoe de media werkt. Een asielzoekers centrum aanvallen zou stom zijn omdat een dergelijke aanval alleen maar weerstand oproept bij 99% van de mensen. De asielzoekers zouden nog zieliger worden en dat zou zeker geen nieuwe zieltjes opleveren voor onze beweging.

We bedachten acties die de moslims en allochtonen in onze samenleving in diskrediet zouden brengen. We speelden in op de zogenaamde tolerante basishouding van de Nederlander.

Bij onze eerste actie deden we ons voor als christenen die probeerden moslims te bekeren bij een moskee in Utrecht. Het was een daverend succes. Henk ging lekker irritant rondhangen voor de deur van een moskee met foldertjes die we zelf in elkaar hadden geflanst met allerlei liefdevolle teksten uit de Bijbel. Ondertussen begon Eduard, die zich in Islamitische kledij had gehuld rond te lopen bazuinen dat die christelijke zendeling de profeet Mohammed belachelijk zat te maken. Binnen no time was er een opstootje en kreeg Henk een paar tikken. Alles werd natuurlijk gefilmd en al snel was het filmpje viraal gegaan op internet. Zo bedachten we allemaal filmpjes waarin we zelf acteerden en soms gebruik maakte van omstanders maar vaak zelf alle rollen speelden en de verwerpelijke daden die in die filmpjes waren te zien schoven we natuurlijk allemaal in de schoenen van moslims en iets minder blank gekleurde Nederlanders.

We kregen de wind mee dankzij Angela Merkel. Zij had in al haar wijsheid besloten dat Duitsland en daarmee heel Europa eigenlijk wel onbepaald vluchtelingen kon gaan opvangen in navolging van ophef over mensen die verdronken op de Middellandse Zee op zoek naar een beter bestaan in Noord Europa.

Dit hele probleem was ontstaan omdat Westerse leiders in hadden besloten dat de presidenten van Libië en Syrië moesten verdwijnen. Beide presidenten zouden hun onderdanen ernstig onderdrukken en de ridders van mensenrechten zouden hun wel eens komen redden. Dat er hele andere belangen een veel grotere rol speelden werd u natuurlijk niet verteld bij het NOS of RTL4 journaal. Gadaffi wilde een Afrikaanse munt, in de rug gesteund door het goud van Libië, in de markt zetten tegenover de Dollar en de Euro en daarnaast had Frankrijk natuurlijk wel belang bij de enorme olie voorraden van Libië en daarnaast wilden Sarkozy en Berlusconi van Gadaffi af omdat ze allerlei duistere zaken deals met hem hadden gesloten en Sarkozy had ook nog eens 50 miljoen euro van Gadaffi gehad voor zijn verkiezingscampagne.

In Syrië zagen we hetzelfde verhaal. Moslim extremisten werden gesteund om Assad ten val te brengen. Saoedie Arabie, de V.S., Qatar en Israel steunden de rebellen met wapens, geld, luchtsteun en informatie maar achter de schermen speelden andere belangen. Qatar wilde een gasleiding door Syrië naar Turkije trekken. Iran wilde een concurrerende gasleiding door Syrië. Israel moet niets van Syrië hebben omdat ze een broeinest van de, door Israel gehate, Hezbollah zijn en Saoedie Arabie ziet Syrië als een bondgenoot van Aartsvijand Iran. Daarin speelt de strijd tussen sjiïeten en soennieten natuurlijk een hoofdrol. De V.S. heeft blijkbaar de kant van de soennieten gekozen in dit conflict.

Honderdduizenden doden en miljoenen vluchtelingen later zitten wij in Europa nu met de gebakken peren van deze geo politieke machts spelletjes. Door de dood van Gadaffi ontstond er een machtsvacuüm in Libië en kregen allerlei foute lieden vrij spel. Mensensmokkelaars zagen hun kans en stuurden elke dag duizenden mensen in gammele bootjes de Middellandse zee over omdat ze wisten dat die mensen meestal toch wel werden opgepikt door Europese schepen. Vanuit Syrië kwam ook een vluchtelingenstroom opgang van vooral jonge mannen die het oorlogsgeweld ontvluchten en hun kans schoon zagen. Wel vreemd dat het om 80% mannen ging, terwijl je zou verwachten dat echte mannen toch eerst hun vrouwen en kinderen zouden veilig willen stellen van het oorlogsgeweld.

“Wir schaffen das”, zei Merkel. Helaas was een meerderheid van de Duitsers dat niet met haar eens. Zij werden in eens opgescheept met anderhalf miljoen moslim immigranten, met andere gewoontes en een ander moraal. Dat leidde tot spanningen, verkrachtingen en terroristische aanslagen.

De Duitsers waren door de Tweede Wereld Oorlog weerloos geworden. Iedere logische redenatie met betrekking tot vluchtelingen en immigranten werd aan de kant geschoven door een politiek correct schuldgevoel. Iedere discussie werd lam geslagen door de Holocaust, waardoor een totaal onrealistisch immigratie beleid kon doorrotten in de Duitse samenleving.

Ook in Nederland stak er een storm op van beroemde mensen die wilden laten zien hoe goed ze waren en zij zouden allemaal een vluchteling in huis nemen. Natuurlijk deed niemand dat en woonden al die bekende Nederlanders ver van asielzoekers centra zodat ze wel de vroomheids credits kregen maar niet de lasten hoefden te dragen. Er kwam een hele

industrie op in Europa van belanghebbende organisaties waarvan de maffia waarschijnlijk het meest van allen profiteerde. Zij smokkelden de mensen, zij streken subsidies op in vluchtelingenkampen in Italië en zij verdienden aan het enorme potentieel van illegale, lage loon arbeid wat iedere dag per boot de havens binnenkwam varen. Daarnaast had je natuurlijk het leger van advocaten en welzijnswerkers die maar wat graag de met miljoenen gevulde subsidie potjes leegroofden en iedere uitgeprocedeerde asielzoeker nog 10 keer in hoger beroep lieten gaan, zodat hun wandelende subsidie potjes niet over de grens liepen.

Wij zagen het als een soort van biologische oorlogsvoering. Aan de ene kant had je natuurlijk de Westerse elite die allerlei geheime deals had gesloten met landen uit Afrika en het Midden Oosten over immigranten die zogenaamd de Europese vergrijzing moeten gaan opvangen en wat dat betreft zijn illegalen natuurlijk nog het meest voordelig omdat zij minder aanspraak kunnen maken op sociale voorzieningen en aan de andere kant de positie van de Europese arbeider onder druk zetten wat weer voordelig is voor de werkgevers. Daarnaast zagen wij nog andere belangen. De westerse elite wilde blijkbaar de raciale, homogene samenleving versplinteren en verdelen, zodat de burgers minder macht kunnen genereren. Verdeel en heers. Vanuit moslims standpunt gezien was dit natuurlijk ook een ideale gelegenheid om Europa te koloniseren voor de Islam. In 1683 werden de moslims bij Wenen nog verjaagd door met name Poolse legers maar nu kunnen moslims met gebruik van westerse subsidies en sociale voorzieningen en de medewerking van de westerse politici, Europa zonder slag of stoot innemen. Vroeger werd de instroom van miljoenen mensen van een andere cultuur en religie als een invasie beschouwd maar nu moeten we uit medeleven meewerken aan onze eigen ondergang.

Aan de ene kant besef ik dat we bewust tegen elkaar worden opgezet maar ik besef ook net als mijn opa destijds dat we worden meegesleurd in de maalstroom van de geschiedenis en dat ook ik nu weinig andere keuzes heb dan meegaan met die stroom en dat betekent dat er niets anders op zit dan te vechten voor mijn cultuur, mijn ras en mijn familie.

De spanningen tussen de autochtone bevolking en moslim immigranten liepen vaak hoog op in Nederland na het "wir schaffen das" van Merkel en de vele terroristische aanslagen door heel Europa. Voor veel Nederlanders was de maat vol. Tot hier en niet verder en Nederland maakte politiek een ruk naar rechts maar nog steeds wisten midden partijen, die wel pro immigratie en pro EU waren een meerderheid te behalen in de Tweede Kamer verkiezingen.

Nederland had wat ons betreft nog een zetje in de goede richting nodig en wij dachten precies te weten wat dat zetje zou moeten zijn.

We zouden een soort "false flag" aanval organiseren. Een aanval onder valse vlag en daar voor hadden we een zwart schaap nodig.

We huurden via een tussenpersoon en een illegale constructie een woonboot in de Amsterdamse grachten. Een oud wrak, wat toch nog 1500 euro in de maand moest opbrengen maar dat hadden we er voor over.

## **Hoofdstuk 7**

De zolder van opa was voor mij een schatkamer. Ik was al van jongs af aan gefascineerd door de Tweede Wereld Oorlog en las er alles over wat los en vast zat. Mijn vader had een verzameling boeken over de Tweede Wereld Oorlog van opa gekregen en die las ik

meerdere keren van voor naar achter en was vooral zeer gecharmeerd van het Duitse leger met die prachtige Hugo Boss pakken en hun Blitzkrieg en hun geavanceerde wapentuig. Iedereen was voor de geallieerden maar die vond ik maar saaie braverikken met hun slecht zittende pakjes. Nee, ik vond die Nazi's een stuk interessanter.

Het enige wat me tegenstond waren de massa moorden en het eeuwige Heil Hitler gesalueer dat me nu erg doet denken aan het tot vervelens toe strooien met Allah Akhbar.

Die massa moorden waren natuurlijk op geen enkele manier goed te praten al begreep ik later dat er nog wel het een en ander was aangedikt door de geallieerde propaganda machine. Verhalen over zeep van menselijk vet en miljoenen mensen in gaskamers bleken overdreven te zijn. De meeste joden werden vermoord door executie pelotons of stierven door een combinatie van ziektes, ondervoeding en oververmoeidheid maar het bleef een verschrikkelijke massa moord, hoe je het nu ook went of keert en de joden waren natuurlijk niet de enigen, want heel oost Europa werd een groot kerkhof waar de slachtoffers van vele moordpartijen, gevechtshandelingen, executies, hongersnoden en bombardementen liggen begraven.

De plunjezak van opa was natuurlijk mijn favoriete speelobject op zolder. Hij had uiteindelijk toch alles bewaard en het mooiste was zijn SS dolk. Een schitterend vormgegeven dolk met op het lemmet de tekst "mijn eer is trouw". Die dolk had een soort magische aantrekkingskracht op me. Vlak voor mijn opa stierf heb ik de dolk, tijdens een bezoek aan opa, stiekem van de zolder gestolen. De dolk hangt nu boven mijn bureau en is een soort talisman voor me geworden. Als hij opa door de slagvelden van oost Europa heeft geloodst dan zal hij mij ook wel helpen in mijn strijd tegen het kwaad.

Naast de Dolk waren zijn knipmes en verrekijker geliefde objecten. Ik leefde me helemaal in hoe het was om SS soldaat aan het Oostfront te zijn en speelde urenlang, hele veldslagen na met mijn speelgoed soldaatjes en tanks. Duitsers tegen de Russen en de Duitsers tegen de Amerikanen en Engelsen.

Mijn meesters en juffrouwen van de basisschool waren af en toe wel eens bezorgd als ik weer eens voor de zoveelste keer een Nazi tank of Nazi slagveld had uitgebeeld in mijn tekenschrift. Als ze hun zorgen begonnen te uiten tijdens huisbezoeken, vertelde mijn moeder over mijn opa en dan viel alles op z'n plek.

Ik had al gezegd dat pedofiele de kern vormt van de Disney Club en dat heeft vooral te maken met het creëren van een netwerk en loyaliteit. Doormiddel van pedofilie worden mensen chantabel. Als iemand van de groep buiten de gebaande paden treedt en afwijkt van de koers van de groep dan komen de verhalen naar buiten over prostituees, homoseksualiteit of pedo seksualiteit. Mensen worden op die manier compleet ongeloofwaardig gemaakt en de focus komt op de persoon te liggen in plaats van de groep.

In de jaren 90 kwam door de Dutroux affaire naar voren dat hooggeplaatste personen betrokken waren bij pedoseksuele praktijken maar het onderzoek en de vele bewijzen werden vakkundig onder het tapijt geveegd zodat alleen de onderknuppels als Dutroux en zijn vrouw in de gevangenis terecht kwamen. De organisatie is zo sterk en zo wijdverbreid

dat ze in alle geledingen van de macht hun invloed uit kunnen oefenen en er zo voor kunnen zorgen dat onderzoeken op niets uit lopen.

De echte grote jongens van deze wereld doen aan kannibalisme en maken snuff movies. De ultieme middelvinger in het gezicht van de mensheid is opnames maken van het verkrachten, vermoorden en daarna opeten van een slachtoffer. De totale macht en dominantie over een slachtoffer. Je staat dan echt aan de top van de voedselketen. Een soort onheilig avondmaal. Mensenvlees en bloed, vol met stress en adrenaline schijnt trouwens super gezond te zijn. Veel rijke stinkers laten zich nu, bij speciale bloedbanken, injecteren met bloed van jonge mensen waardoor ze zich weer fit en vitaal voelen.

Onze wereld wordt bestuurd door dit soort engnekken.

## Hoofdstuk 8

Het was juni. Het was flink warm geweest de laatste tijd maar we konden niet teveel buiten de woonboot gezien worden dus we bleven binnen zitten zweten. We bespraken hoe we aan explosieven konden komen en hoe we het beste resultaat konden behalen. Voor inspiratie hoefden we niet verder te kijken dan het manifest van Breivik. Daarin staat precies verteld hoe je een krachtige bom kan maken met behulp van kunstmest en nog wat andere bestanddelen. Het was natuurlijk de kunst om net als Breivik, niet de aandacht op ons te vestigen door teveel bestanddelen in een keer te kopen. We kochten de bestanddelen verspreid over heel Nederland in en zorgden er voor dat de hoeveelheid niet teveel op viel. De boot begon al wel aardig onder een stabiel peil te zakken maar het ging allemaal nog net.

Nu begon een van de belangrijkste aspecten van ons plan. We moesten de aanslag die we gingen plegen koppelen aan de moslim gemeenschap in Nederland. We gingen op het internet op zoek naar fora en websites waar Jihadisten en moslim extremisten samen kwamen en probeerden in dat wereldje te infiltreren. Onder de naam "BinLadenfanboy" deden we ons voor als een 18 jarige jongen die de Nederlandse samenleving helemaal zat was en een doelloos leven leidde en op zoek was naar een doel en sturing in zijn leven en dat hij erg geïnteresseerd was in de Islam. Dat was natuurlijk niet aan dovemans oren gericht. Al snel kwamen we in aanraking met een iemand die zich "dutchjihadfighter" noemde. Hij was heel begripvol en ondersteunend en na een week van email contact nodigde hij "BinLadenfanboy" uit om hem een keer te komen opzoeken in een moskee in Haarlem maar we zeiden dat "BinLadenfanboy" daar nog niet aan toe was en dat we eerst eens elkaar onder vier ogen moesten ontmoeten. We spraken uiteindelijk af bij de Grote kerk in Haarlem. Ik zou een rood shirt en een witte pet dragen en onder de kerk op een bankje gaan zitten. Het was zaterdag en Freddie zat op een bankje onder de Grote Kerk in Haarlem met een wit petje op en een rood shirt aan. We hadden Freddie gekozen omdat hij er het jongst uitzag en het meest onschuldig overkwam. Wij, Henk en ik zaten op een terrasje vlak bij. We hadden enkele afspraken met Freddie gemaakt en zaten toch wel aardig zenuwachtig achter ons colaatje op het terras. Een half uur later dan afgesproken kwam er

een man naast Freddie zitten. Hij was glad geschoren, had een zwart petje op en was groot en stevig gebouwd. Dat zou nog een hele klus worden.

Freddie zou de man meelokken naar een smal straatje waar wij een geblindeerde Transporter bus hadden geparkeerd die we hadden gehuurd in Utrecht. Het was een straatje niet ver van de winkelstraat, dat we na lang overleg hadden uitgekozen omdat het er, aldus Henk, die daar wel vaker was geweest vanwege familie bezoek, redelijk rustig was.

Eduard zou in de bus op ons wachten. Freddie zou in dat straatje een tafeltje hebben gereserveerd bij een Egyptisch restaurant.

De man liep al snel met Freddie de goede richting op en wij probeerden hen zo onopvallend mogelijk te achtervolgen.

Het leek goed te gaan. De man legde al vaderlijk een hand op de schouder van Freddie, ze leken elkaar wel te mogen. We kwamen dichtbij het straatje. We hadden vier pre paid telefoons gekocht en ik sms'te naar Eduard dat we er aan kwamen.

Het hart klopte ons allemaal in de keel toen we dichtbij kwamen maar toen Freddie en de man het straatje inliepen werd ik ineens super kalm en rustig. Iets in mij nam het roer over. Ik wist wat ik moest doen en er was nu geen tijd voor twijfel en medelijden.

Half in het straatje stond de Transporter bus. Henk en ik gingen vlak achter Freddie en de man lopen. We hadden intussen leren handschoenen aangedaan. Ik pakte een stengun wapen, dat ik een keer op internet had gekocht, uit de zak van mijn hoodie en gaf daarmee de man, vlak naast de bus, een stroomstoot, die daardoor met een schreeuw in elkaar zakte. Eduard had de schuifdeur al geopend en we gooiden de man naar binnen. We hadden van tevoren de hele bus met plastic bekleed. Deur dicht en rijden maar. De man begon te schreeuwen, trappen en spartelen. Ik gaf hem nog een stroomstoot en deed een plastic zak over de man zijn hoofd. Henk pakte een wurgtoew en deed dat om de nek van de man, gaf het ene uiteinde aan mij en hield het ander uiteinde zelf vast en we begonnen als gekken te trekken terwijl Freddie op de man was gaan liggen om hem enigszins stil te kunnen houden. Het waren verschrikkelijk momenten maar we waren zo overtuigd van ons gelijk dat we geen moment twijfelden. Na 2 minuten spartelen leek de man te zijn overleden. We stonden voor een stoplicht vlakbij de koepelgevangenis.

## **Hoofdstuk 9**

De grote dag was aangebroken. De dag die volgens ons een keerpunt zou worden in de Nederlandse geschiedenis en deze dag zou er voor zorgen dat Nederland en de Nederlandse, Germaanse cultuur gered zou worden van haar ondergang.

Het was een prachtige dag. Amsterdam liep vol met toeristen en de grachten werden druk bevaren. Het grote, liberale feest van de vrijheid zou om 11 uur beginnen. Dit feest moet de wereld al jaren laten zien dat wij in Nederland een ruimdenkend en tolerant volkje zijn en dat doen we doormiddel van een optocht over het water van allemaal boten, sloepen en andere vaartuigen die vol gestouwd zijn met naakte mannen die tegen elkaar oprijen en daarnaast allemaal bekende Nederlanders en politici die hiermee te kennen willen geven dat ze ook cool en hip zijn.

Het was de dag van de Gay pride Parade.

Onze boot lag dicht bij een van de drukste punten in de route. Overal om de boot heen voeren boten en op de kade stonden duizenden mensen.

We hadden de timer van de bom op 3 uur s'middags gezet. We hadden de man, die voor ons "dutchjihadfighter" was levenloos op de bank gezet.

## **Hoofdstuk 10**

Het nieuws ontplofte...alle tv en radio zenders en nieuwswebsites spraken wekenlang over niets anders.

Het begon met tientallen doden maar dat werden er al snel honderden. De teller stopte uiteindelijk op 351 doden en 530 gewonden. Ik vond het altijd al zo vreemd hoe dergelijk nieuws zich ontwikkeld. Het lijkt net of iedere dode geld waard is in de nieuws business.

Op het hoogtepunt van de Gay Pride Parade was de bom ontploft. Ik kan niet zeggen dat ik trots was op mijn medeplichtigheid. Ik voelde me zelfs misselijk en schuldig maar aan de andere had ik ook een of ander trots gevoel dat ik aan de goede kant van de geschiedenis stond, dat ik door hogere machten was uitgekozen om mijn volk te beschermen. De eerste dagen kon ik zonder hulpmiddelen als drank en wiet niet in slaap komen. De beelden van honderden dode mensen die op mijn conto konden worden geschreven bleven in mijn hoofd spoken. We moesten ons eigen volk beschermen maar we hadden wel honderden mensen vermoord en honderden anderen voor het leven getekend.

De hele wereld duikte dagenlang bovenop deze aanslag in Nederland. Je kon geen zender aanzetten of je zag de grootste aanslag op Europese bodem aller tijden voor bij komen. Natuurlijk werden de moslims als eerste verdacht. Die verdenkingen werden natuurlijk vakkundig de grond in geboord door de Main Stream Media die het alleen maar had over Nederlanders die verdacht werden maar het huurcontract van de woonboot stond op naam van een Marokkaan die we vijf duizend euro hadden betaald en daarna spoorloos hadden laten verdwijnen in het IJsselmeer tijdens een vaartochtje met een gehuurde kruiser en later werden de resten van "dutchjihadfighter" gevonden. Vanaf dat moment was het voor justitie een koud kunstje. Er werden tientallen mensen opgepakt die via de website, waar wij hem ook hadden leren kennen, contact met hem hadden. We hadden het contact met de website via een bibliotheek computer in Utrecht gedaan. De kans dat ze via die computer bij ons terecht zouden komen was minimaal.

"Dutchjihadfigher" die in het echte leven Ibrahim Salah bleek te heten werd het nieuwe monster. De politie en de pers konden alleen niet geloven dat hij dit alleen had gedaan en bleven dus met een groot gat in hun verhaal zitten, ondanks de tientallen moslim extremisten die waren opgepakt maar niet aan de aanslag konden worden gelinkt. Salah was iemand die Jihadisten in Nederland ronselde voor diverse heilige oorlogen en aanslagen. Hij was afkomstig uit Algerije waar hij was geradicaliseerd door de burgeroorlog. Gevlucht naar Nederland en hier verder gegaan met zijn heilige oorlog. Van zijn dood hoefden we in ieder geval niet wakker te liggen en er was niemand in zijn omgeving die twijfelde aan zijn betrokkenheid.

Buurtbewoners hadden het steeds over vier mannen die van alles naar binnen sleepten in de woonboot. Ze konden niet echt zeggen om wat voor mannen het nu ging. We droegen altijd

bedekkende kleding als we bij de woonboot bezig waren en hadden de afspraak gemaakt om in de buurt van de boot zo min mogelijk met elkaar te praten.

De politie stond voor een raadsel.

Inmiddels was de stemming al flink omgeslagen in Nederland. Natuurlijk waren moslims al niet populair maar het hek was nu echt van de dam. Overal in Nederland kwamen protesten op gang waarbij soms vernielingen bij moskeeen werden gepleegd en overal in Nederland gingen autochtone jongeren en moslim jongeren met elkaar op de vuist, waarbij enkele doden en honderden gewonden vielen. Dat resulteerde in nog meer haat over en weer en de overheid kon het vuur niet meer blussen.

Enkele burgemeesters van grote steden stelden een avondklok in en de overheid deed er alles aan om de gemoederen te sussen maar de geest was uit de fles.

Twee weken lang waren nu iedere dag de beelden te zien van uiteengereten lichamen, kinderlijkjes die opgevouwen in een hoek van de straat lagen en vooral het meisje Merel, dat engelachtig, met een vage glimlach op haar lippen een meter of honderd van de woonboot af was gevonden, werd een symbool van verzet. Ze was weggeslingerd en met haar hoofd tegen een stoepwand gekomen. Op internet werden al shirtjes verkocht met haar beeltenis en enkele extreem rechtse groeperingen begonnen die shirts te dragen.

Drie weken na de aanslag werd er een tegenaanslag gepleegd op een moskee in Amersfoort. Een of andere opgefokte inwoner van de stad, gooide enkele handgranaten bij de moskee naar binnen. Daarbij kwamen 8 mannen om het leven en raakten 15 mannen gewond. De aanslagpleger wist te ontkomen maar werd later via beelden van bewakingscamera's alsnog opgepakt. Het bleek om een vader te gaan van een jongen die op een boot bij de gaypride aanslag was omgekomen. Hij werd terstond een volksheld in Nederland. Grote groepen mensen stonden voor hem te zingen bij de gevangenis en er werd een petitie gehouden, die meer dan een miljoen handtekeningen ophaalde, om hem vrij te laten.

Met deze aanslag was de maat vol voor de moslim gemeenschap in Nederland die nu vol in de tegenaanval gingen. Een week later werden in heel Nederland willekeurige mensen, op straat neergestoken door moslims. Daarbij vielen totaal 10 doden en 50 gewonden.

De overheid probeerde nog te redden wat er te redden viel maar het was al te laat. Er ontstond een burgeroorlog. Er werden door het hele land milities opgericht. Duizenden militairen stelden zich, met hun wapens, beschikbaar voor deze milities en werden aangesteld als leidende figuren. In elke dorp en stad werden burgerwachten ingesteld. De overheid was de regie compleet kwijt en de oorlogshandelingen sloegen over naar Duitsland, Engeland, Frankrijk en België, waar moslims en autochtonen op grote schaal met elkaar in conflict kwamen. Er vielen in die weken honderden doden in Europa. Moslims en Autochtonen werden over en weer gelyncht. Nadat een moslim was vermoord en zijn lichaam in dat van een varken was gestopt, werd een dag later in Frankrijk een christen gekruisigd aan een schuur teruggevonden.

Omdat de moslims in de meeste steden en dorpen sterk in de minderheid waren, verlieten ze hun huizen en trokken massaal naar Brussel waar een moslim enclave was ontstaan. De wijk Molenbeek was natuurlijk al een moslim gebied en Brussel was met een moslim



percentage van 25% al een moslim stad maar door de burgeroorlog in Nederland en de ongeregelde heden in de rest van Europa ontstond er een onhoudbare situatie. De autochtone bevolking trok weg omdat ze hun leven niet meer zeker waren en hun huizen werden voornamelijk overgenomen door moslim families uit Nederland, Duitsland en Frankrijk.

In België en Nederland werd de noodtoestand uitgeroepen en de Europese Unie kwam in spoedoverleg bij elkaar om een oplossing te zoeken en het bloedvergieten te stoppen.

## Hoofdstuk 11

20 jaar na de bom.

Uiteindelijk stopte het grote bloedvergieten en zitten we nu met drie moslim enclaves in Europa. Brussel, Marseille en Kosovo. De situatie is vergelijkbaar met die van de Palestijnen in Israël. We leven al 20 jaar op voet van oorlog met die enclaves. Af en toe ontploft de zaak weer letterlijk en figuurlijk. Vanuit de enclaves en het Midden Oosten/Centraal Azië worden regelmatig aanslagen gepleegd en door de Europese regeringen, die meestal rechts zijn, wordt dan weer keihard teruggeslagen. Er vallen dus ieder jaar, over en weer, nog steeds honderden doden maar dat is zeg maar normaal geworden.

De meeste moslims hebben op Europa weer verlaten maar de drie enclaves worden met veel geld uit de golf staten overeind gehouden. Ze hebben geen noemenswaardige economie maar dankzij het olie geld kunnen ze blijven bestaan en worden ze vanuit de verspreidingsdrang van de Islam als belangrijke voorposten van de Islam gezien. De Verenigde Naties zijn opgedoekt. De wereld is verdeeld in vier machtsblokken. De V.S., Rusland, China en de Islamitische wereld. Onze wereld is nog steeds een puinhoop maar gelukkig wel een rechtse puinhoop.

Ik ben momenteel getrouwd met een lieve, mooie vrouw met 2 kinderen en ik heb een aannemersbedrijf dat goed loopt. Freddie heeft helaas een jaar of tien terug zelfmoord gepleegd. Waarschijnlijk kon hij niet omgaan met zijn demonen. Henk hebben we een jaar na de aanslag moeten omleggen omdat hij uit de school wilde klappen. We hebben weken lang op hem ingesproken maar hij was er heilig van overtuigd dat alles aan justitie vertellen de enige juiste weg voor hem was om in het reine te komen met zijn geweten. We namen hem mee op een vstripje waar hij door verdrinking tragisch om het leven kwam. Eduard doet het net als mij goed. Huisje, boompje, beestje. Leuke kids, aardige vrouw en een goede baan. We gaan nog regelmatig met elkaar op vakantie.

Justitie, politie en alle opsporingsdiensten van de wereld hebben nooit een vinger kunnen krijgen achter wie nu eigenlijk precies verantwoordelijk waren voor de aanslagen. Natuurlijk hadden ze "Dutchjihadfighter" maar daarna kwamen ze niet echt verder. Zoals zo vaak was het volgens de media het werk van een 'lone wolf'. Het enige aanknopingspunt was op een gegeven moment de Marokkaan die het huurcontract voor de woonboot had getekend. Zijn familie en iedereen die hem kende konden hem absoluut niet in extremistische kringen plaatsen en uiteindelijk wisten ze hem via zijn telefoon en bewakingscamera's tot aan de jachthaven te traceren waar wij met hem op de boot waren gestapt. Gelukkig waren we wel zo slim geweest om de boot te huren met valse identiteitsbewijzen en ons enigszins te vermommen zodat dat uiteindelijk ook een dood spoor werd. Het lichaam van de man werd nooit gevonden. De politie en veiligheidsdiensten gaan er nog steeds vanuit dat de aanslag uit Islamitische kringen kwam. Wij waren nog wel van plan om extreem linkse top figuren en

het Disney pedo netwerk op te gaan rollen maar door de burgeroorlog in Europa kwamen bijna in de hele westerse wereld rechtse partijen aan de macht die er door de jaren heen voor hebben gezorgd dat veel van onze denkbeelden al werden uitgevoerd. Linkse partijen verloren vaak meer dan de helft van hun zetels omdat ze, volgens de gemiddelde Europeaan, decennia lang zo close waren geweest met moslims en altijd de ogen hadden gesloten voor de duistere kanten van de Islam.

De wereld werd minder open. Er was weer grenscontrole. De samenwerking tussen de Europese landen was teruggebracht naar een economische samenwerking. De afzonderlijke landen kregen weer meer autonomie. Abortus, pornografie, pedoseksualiteit, transseksualiteit en homoseksualiteit werden weer meer verdreven naar de randen van de maatschappij. Multi Culti was niet meer de norm. De oude christelijke normen en waarden werden weer populairder en justitie kreeg weer meer mogelijkheden om criminaliteit aan te pakken.

We werden dus min of meer overbodig, kregen verkering, kochten een huis, kregen een vaste baan en het kwam er gewoon niet meer van. Onze idealen werden ingehaald door de tijd.

Terugkijkend weet ik niet of we het goede hebben gedaan. Ik bedoel we zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor duizenden levens die we hebben kapot gemaakt. Ik heb mezelf altijd min of meer kunnen overtuigen met de uitdrukking dat je zonder gebroken eieren geen omelet kan bakken maar dat kon met toch nooit echt overtuigen. Ook het feit dat de meeste Europese samenlevingen er nu beter voorstaan, economisch gezien en vooral als je naar de leefbaarheid van de samenlevingen kijkt, kan me niet echt troosten. Er is veel meer solidariteit en er is veel minder criminaliteit maar de vele doden spoken nog steeds iedere nacht in mijn dromen.

Toch ben ik er ergens diep van overtuigd dat wij, de Breivik Boys, Europa hebben gered.