

Kluspand gezocht

Een koel glas drinken, schoenen uit, rugzak af. Met andere pelgrims eten in de boomgaard en mooie gesprekken voeren. Ruud Reichert zoekt een pand om dit gevoel elke dag te kunnen beleven.

Na drie wandeltochten over de *chemins de Compostelle* weet ik het zeker: ik wil een eigen pelgrimsherberg, in Frankrijk. Het plan is een oude boerderij te verbouwen tot een donativo-overnachtingsplek. Maar hoe vind je een geschikt pand? Ik neem me voor te gaan zoeken in de buurt van Flavignac, op een dag wandelen van Limoges, aan de Via Lemovicensis. Er zijn daar weinig overnachtingsmogelijkheden en het is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Ik vraag drie Franse pelgrimsvrienden mij te helpen.

GEEN REACTIE

Om mijn netwerk uit te breiden ontwikkel ik een website en een nieuwsbrief, in het Frans. Ook plaats ik artikeltjes in nieuwsbrieven en in groepen op Facebook. Dat levert interessante contacten op. Een Nederlandse pelgrimsvriend stuurt een foto van een vervallen boerderij, op de ultieme locatie.

Ik geef de hoop niet op

Monsieur le maire aangeschreven met de vraag wie de eigenaar is. Geen reactie, dus mijn Franse pelgrimsvriend Georges gevraagd te bellen. Het blijkt een oude watermolen van een lokale eigenaar, die er zelf een pelgrimsherberg van wil maken. Ik geef de hoop niet op en blijf de burgemeester en andere betrokkenen bewerken. Mocht dit pand weer op de markt komen dan is het hopenlijk voor mij.

BEPERKTE MIDDELEN

Na zes maanden zoeken heb ik ongeveer twintig panden gevonden: vier daarvan zou ik graag



bezoeken. Ook heb ik contact met twee Franse pelgrims die zelf een herberg willen starten. Kim ging dertig jaar geleden te paard naar Santiago en keerde na een lang verblijf in het buitenland recent terug naar Frankrijk. Zij zoekt een huis voor zichzelf en wil haar pensioen aanvullen door overnachtingsmogelijkheden aan te bieden. Hugo wil vanuit een religieuze roeping een donativo-herberg stichten. We wisselen adressen van panden uit en praten over het mogelijk gezamenlijk opzetten van een herberg.

Het zoeken brengt ook mooie herinneringen terug, zoals die aan de *gîte L'Arbladoise* in Arblade-le-Haut, waar de eigenaar op de muur van de hal de kaarten van de Via Podiensis had geplakt. Het landhuis staat nu te koop voor 700-duizend euro. Dat past helaas niet in mijn budget, dus de zoektocht duurt voort. 🍷

Kijk eens op de website Lecoeurduchemin.org om de voortgang van deze zoektocht te volgen of om mee te helpen zoeken.