



1 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. 2 En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; 3 en er vertoondden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; 4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

Handelingen 2:1-4

Geliefde broeders en zusters,

Het is inmiddels al weer enkele weken geleden dat wij samen Pesach vierden en de dood van Jesjoea HaMashiach gedachten. Jesjoea is de Messias, dat is De Gezalfde. Hij kocht ons vrij van de onontkoombare straf en betaalde met zijn leven en bloed waardoor wij in vrijheid tot de Eeuwige Elohim mogen en kunnen komen.

Het bracht een lied in gedachten, een lied wat ik hier met u deel:

*Volle verzeek'ring, Jezus is mijn! Wat schenkt dat rust Aan 't volgzaam gemoed.
In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn, Wedergeboren door Jezus' bloed.*

*Voll' onderwerping, zijn eigendom, In Hem te rusten, heerlijk genot.
't Eigen ik doden, zijn wil alleen, Rijk in mijn Heiland, leven voor God.*

*Volle verlossing, gans vrij te zijn. 'k Mag alles leggen in zijn hand.
't Harte naar boven, 't oog hemelwaarts; Zo Jezus volgen naar 't vaderland.*

*Volle bewustheid, Hij leeft voor mij, Dit geeft mij blijvend heerlijk genot!
'k Mag altijd wand'len aan Jezus' zij. 'k Mag nu steeds leven voor mijne God.*

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, In mijne Heiland, Jezus is mijn!) 2x

Het offer van Jesjoea is niet zomaar iets. Het verzekerd ons van een heilrijke toekomst en eeuwig leven, dat geeft rust, wanneer wij Hem volgen en opnieuw geboren zijn door het bloed van het Lam.

En dan mogen wij ons overgeven, het lied zegt: “*vol onderwerping, Zijn eigendom*”, gekocht en betaald zijn wij van Hem, en begint het proces van verandering: “*'t eigen ik doden!*”

Verlost van de zondemacht gaan wij dan samen op weg naar het beloofde Vaderland, het oog daarbij gericht op de Leidsman ten leven Jesjoea HaMashiach.

Wij wandelen niet meer alleen, maar “*hand in hand*” met Jesjoea die ons leid, van overwinning tot overwinning en van kracht tot kracht. Niet meer leven voor ons zelf, maar nu leven wij voor Elohim!

Wat een reis mogen wij maken. Sinds het Pesach feest ben ik in de Bijbelstudies en Predikingen met u ‘*onderweg*’ naar Pinksteren, aan de hand van de reis die het volk Israël maakte na de uittocht.

Net zoals Israël dat was, zijn wij onderweg naar het beloofde land, onderweg maken wij van alles mee, hoogte- en ook diepte punten, maar wat is het dan goed om te kunnen zingen: “*Volle verzeek'ring, Jezus is mijn! Wat schenkt dat rust Aan 't volgzaam gemoed*”.

Deze verzekering, ervaren wij door de Heilige Geest in wie verzegeld zijn zegt Paulus:

Efeziërs 1:13 - In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte

Samen zien wij uit naar Pinksteren waar wij deze verzegeling vierden, gedenken, de zekerheid verlost en gered te zijn!

Uw Opziener Voorganger, Br. Arthur Scholten





mei 2021

- za 09.45 u. Eredienst**
- 1 Prediking Br. A.P. Scholten
 8 Prediking Br. A.P. Scholten
 15 Prediking Br. N. Meijer
 22 Prediking Br. D. Kastanja
 29 Prediking Br. A. Agtereek
- wo 19.30 u. Bidstond / Bijbelstudie**
- 5 Bijbelstudie Br. A.P. Scholten
 12 Bijbelstudie Br. A.P. Scholten
 19 Bijbelstudie Br. A.P. Scholten
 26 Bijbelstudie Br. A.P. Scholten



PINKSTEREN

*Samenkomst zaterdagavond
15 mei 2021 - 18.00 uur*

Woord en Geest

*Door prediking van woord en Geest
 Wordt prediking een heerlijk feest
 Want dan krijgt men helder zicht
 Door Zijn heilig en helder Levenslicht
 Kan men veilig de levensweg gaan
 Vol van genade achter Jezus aan
 Omdat, vervult met de Heilige Geest
 Men werkelijk begrijpt wat men leest
 Laat je niet door eigen wijsheid leiden
 Maar van je eigenwijsheid bevrijden*



The Lighthouse Chapel

Kraaiennest 120
 1104 CH Amsterdam Zuid Oost
 ☎ 020 – 416 49 75
www.lighthouseministries.nl
info@lighthouseministries.nl

Jarigen deze maand...

Voorgangers, oudsten, en al uw broeders en zusters wensen u een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toe.

- 3-mei Zr. V. de Vos
 3-mei Quinthen Oosterhoff
 5-mei Zr. I. van der Weerd
 7-mei Zr. C. Wiebers
 7-mei Noah Horb
 7-mei Zr. N. Knook - Rijkland
 14-mei Br. R. Fokké
 17-mei Zr. R. Kasiem
 19-mei Br. A.P. Scholten
 22-mei Zr. R. Domacassé
 22-mei Juan de la Cruz
 22-mei Sonia de la Cruz
 23-mei Zr. C. Aboikoni
 28-mei Zr. M. van Putten
 29-mei Zr. M. Domacassé - Zink
 29-mei Br. W. Bastemeijer
 31-mei Mykai Sakouhi



The Caleb Generation

Sabbat 8 & 29 mei, 13.00 uur
Doop Bijbelstudies

Rekeningnummers Lighthouse Ministries

St. P.G.A.Z.O. Beheer
 NL 30 RABO 0393 8393 03

St. P.G.A.Z.O. Kerkgenootschap
 Pinkstergemeente Amsterdam Zuid Oost
 NL 28 RABO 0313 5586 47

St. P.G.A.Z.O. Pastoraat
 NL 33 RABO 0313 5593 33

St. P.G.A.Z.O. Kinderwerk
 NL 55 RABO 0313 5593 25

St. P.G.A.Z.O. Service
 NL 89 RABO 0313 5591 98

St. Lighthouse Ministries World Mission
 NL 55 RABO 0175 4275 42