



Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!
Filippenzen 4:4

Geliefde broeders en zusters,

Deze bijzondere woorden schrijft Paulus, samen met Timoteüs, aan de heiligen in Filippi. Waarom noem ik het bijzondere woorden? Omdat ik vind dat je dit wel kan zeggen en schrijven, maar doen is nog wat anders?

Hoe kan ik mij te allen tijde verblijden in de Here. Weet Paulus dan niet hoe moeilijk het leven soms kan zijn? Weet hij niet hoeveel zorgen een mens soms kan hebben? Of de pijn, fysiek of geestelijk, waar een mens mee kan leven?

Nee, dit is makkelijker gezegd dan gedaan.

Toch heeft Paulus recht van spreken, hij weet dat het leven geen rozengeur en maneschijn is. Leest u mee wat Paulus verteld over zijn leven...

2 Korintiërs 11:24-28

24 Van de Joden heb ik *vijfmaal* de *veertig-min-eeen-slagen* ontvangen, 25 *driemaal* ben ik met de *roede gegeeseld*, *eens* ben ik *gestenigd*, *driemaal* heb ik *schipbreuk* geleden, *een etmaal* heb ik doorgebracht *in volle zee*; 26 telkens op reis, in *gevaar* door rivieren, in *gevaar* door *rovers*, in *gevaar* door *volksgenoten*, in *gevaar* door *heidenen*, in *gevaar* in de *stad*, in *gevaar* in de *woestijn*, in *gevaar* op *zee*, in *gevaar* onder *valse broeders*; 27 in *moeite* en *inspanning*, *tal van nachten* zonder slaap, in *honger* en *dorst*, *tal van dagen* zonder eten, in *koude* en *naaktheid*; 28 [en dan], *afgezien van de dingen, die er verder nog zijn, mijn dagelijkse beslommering*, de zorg voor al de gemeenten.

En deze zelfde Paulus zegt: "Verblijdt u in de Here te allen tijde!". Het geheim van deze uitspraak zit natuurlijk in de woorden: "*in de Here*". Nee naar de natuurlijke mens gesproken zijn de belevenissen die Paulus hier opsomt natuurlijk niet iets om blij van te worden, maar Paulus kijkt verder. Hij ziet op de Almachtige en Eeuwige God, de Schepper van de Hemel en de aarde, El Elohim!

En Hij weet dat een mens, die zijn geloof op Hem gebouwd heeft niet beschaamd uit zal komen. Nee het leven van een gelovige is niet persé makkelijker dan dat van de mensen in de wereld, maar dat heeft geen invloed op onze blijdschap, want die zit dieper.

Onze blijdschap komt van Hem die ons eerst heeft liefgehad. Van Hem die zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat wij door het geloof in Hem eeuwig leven zullen hebben. Onze blijdschap wordt niet beïnvloed door de gebeurtenissen op deze aarde, onze blijdschap komt van binnenuit.

Dat wil niet zeggen dat wij geen verdriet kennen of zorgen, het wil ook niet zeggen dat wij altijd net zoals een "*blij schaap door de wie huppelt*" door het leven gaan.

Maar het betekent dat wij weten, dat wat er ook gebeurt, de Goede Herder nabij is en dat geeft broeders en zusters, vreugde! Het geeft zelfs Hemelvreugde hier op aarde, te weten Jesjoea mint ook mij is mij meer dan alles waard.

Helaas houdt het papier hierop, anders had ik er nog iets verder Geschreven, maar leest u ter bemoediging nog Romeinen 8:31-39, Waarin wij lezen: "*Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?*"

Uw Opziener Voorganger, Br. Arthur Scholten





november 2021

za	09.45 u.	Eredienst
6	Prediking	Br. A.P. Scholten
13	Prediking	Br. A.P. Scholten
20	Prediking	Br. N. Meijer
27	Prediking	Br. A.P. Scholten
wo	19.30 u.	Bidstond / Bijbelstudie
3	Bijbelstudie	Br. H.A. Scholten
10	Bijbelstudie	Br. A.P. Scholten
17	Bijbelstudie	Br. H.A. Scholten
24	Bijbelstudie	Br. A.P. Scholten



Verlangen

*Mijn verlangen is te leven,
dicht bij God, dicht bij Zijn hart,
Hij alleen kan vrede geven,
juist in tijden vol van smart.
Hoor mijn zucht naar U, o God,
in Uw handen ligt mijn lot,
God van leven, 'k wil u eren,
bij U zijn is mijn begeren.*

*Dagelijks wordt mij verweten,
dat mijn God, die ik vertrouw,
mij niet ziet, mij is vergeten,
daarom is mijn hart in rouw.
God van leven, ik verlang,
in de nacht klinkt mijn gezang,
hoopvol wil ik U weer loven.
't oog en hart gericht naar boven.*

Aagje Lingen gedichtensite.nl



The Lighthouse Chapel

Kraaiennest 120
1104 CH Amsterdam Zuid Oost
☎ 020 – 416 49 75
www.lighthouseministries.nl
info@lighthouseministries.nl

Jarigen deze en volgende maand...

Voorgangers, oudsten, en al uw broeders en zusters wensen u een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toe.

1-nov Zr. D. Fokké
4-nov Br. A. Horb
4-nov Zr. J. Meijer
5-nov Zr. A. Kelly
10-nov Zr. R. Jong Sang
12-nov Br. F. Deel
22-nov Zr. L. Myers - Scholten
24-nov Zr. P.M. Scholten
26-nov Zr. D. Deel - Sinti
26-nov Ay-apra Hoop



THE **CALEB** GENERATION

Zaterdag 6-11-2021 – 13.00 u.
o.l.v. br. Andoyo

Vrijdag 12-11-2021 – 18.00 u.
Inloopavond

Zaterdag 20-11-2021 – 13.00 u.
Bijbelgesprekken, o.l.v. br. Arthur

Rekeningnummers Lighthouse Ministries

St. P.G.A.Z.O. Beheer
NL 30 RABO 0393 8393 03

St. P.G.A.Z.O. Kerkgenootschap
Pinkstergemeente Amsterdam Zuid Oost
NL 28 RABO 0313 5586 47

St. P.G.A.Z.O. Pastoraat
NL 33 RABO 0313 5593 33

St. P.G.A.Z.O. Kinderwerk
NL 55 RABO 0313 5593 25

St. P.G.A.Z.O. Service
NL 89 RABO 0313 5591 98

St. Lighthouse Ministries World Mission
NL 55 RABO 0175 4275 42