



# LIGHTHOUSE MINISTRIES AMSTERDAM

*Uw wil geschiede!*

Geliefde broeders en zusters,

Het is inmiddels al weer de laatste maand van het jaar. Het lijkt wel of dagen, weken, maanden en jaren steeds sneller om zijn.

Ook dit hele jaar werd weer beheerst door dat vervelende corona virus en ook in de gemeente hebben wij daar mee te dealen. Wel bezoekers, geen bezoekers, een avondklok dus eerder beginnen, iedereen weer op tijd naar huis, nu weer nieuwe maatregelen. Velen verzuchten: "Houdt dit ooit nog op?"

Wanneer wij luisteren naar de experts en geleerden dan horen wij dat wij ermee zullen moeten leven. Niet alleen met dit virus, maar er wordt ernstig rekening gehouden met de kans op weer nieuwe en andere virussen, om nog maar niet te spreken van de mogelijke mutaties.

U en mij moet dit niet verontrusten. Wij weten dat de Bijbel dit al jaren voorzegt en dat de mensen op deze wereld niet willen luisteren naar de oproep tot bekering die Elohim doet uitgaan, vanuit zijn woord.

Ook in het Oude Testament lezen wij hoe vaak Israël gewaarschuwd wordt door de profeten, maar ook dan willen de mensen zich niet bekeren. De mens van toen en vandaag houdt graag vast aan het eigen vlees met haar begeerten.

Daarom zal het in de toekomst zeker niet beter worden, eerder nog veel erger. In het boek Openbaring lezen wij in het zestiende hoofdstuk over zeven plagen, en in dat hoofdstuk staat tot twee keer toe dat de mensen zich niet willen bekeren...

## Openbaring 16:9 en 11

9 En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, **en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.**

11 en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, **en zij bekeerden zich niet van hun werken.**

Er is maar één weg uit de ellende van deze wereld en dat is bekering, dat is het volgen van de weg van Jesjoea: Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: **Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.**

Maar net zoals wij in Openbaring lezen willen de mensen vandaag zich niet bekeren. Men wil leven alsof Elohim niet bestaat en volgt de werken van het vlees. Daarom staat er in het 11<sup>e</sup> vers: "**en zij bekeerden zich niet van hun werken**", deze werken slaan op het overtreden van de Thora van Elohim.

Zo aan het einde van het jaar hebben wij vaak de behoefte aan vrolijkheid, gezelligheid en vooral vrede op aarde. Maar ik kan daar niet aan voldoen, de Bijbel waarschuwt ons namelijk dat wij slechts aan het begin staan. Wat ik wel kan is u bemoedigen met de belofte van Jesjoea zelf, in de brief in het boek Openbaring gericht aan de gemeente van Efeze...

## Openbaring 2:7

Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. **Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is.**

Zorg dat u de wedloop met volharding loopt, Hebreeën 12:1, zodat u als overwinnaar uit de strijd komt en wij op een dag samen met Hem het paradijs Gods mogen betreden.

Uw Opziener Voorganger, *Br. Arthur Scholten*





**december 2021**

za	09.45 u.	Eredienst
4	Prediking	Br. A.P. Scholten
11	Prediking	Br. D. Kastanja
18	Prediking	Br. N. Meijer
25	Prediking	Br. A.P. Scholten
wo	19.30 u.	Bidstond / Bijbelstudie
1	Bijbelstudie	Br. H.A. Scholten
8	Bijbelstudie	Br. A.P. Scholten
15	Bijbelstudie	Br. H.A. Scholten
22	Bijbelstudie	Br. A.P. Scholten
29	Geen Samenkomst, zie hieronder.	



**DANKSTOND**

**WOENSDAG 22 DECEMBER**  
19.30 – 21.00 uur

Ieder jaar sluiten wij het jaar af met een dankstond. Een moment in het jaar waarop wij Elohim bedanken voor Zijn Goedheid, Grootheid en genade.

Ook is er tijdens de dankstond gelegenheid om uw getuigenis te geven. U komt toch ook?

**OUDEJAARSDIENST 2021**

**VRIJDAG 31 DECEMBER 2021**  
18.00 – 20.00 uur.

Dit jaar zullen wij de oudejaarsdienst combineren met de Heilige Samenkomst op de sabbat.

Dit betekent dat er op zaterdag 1 januari **geen** samenkomst zal zijn.

Wij nodigen u van harte uit om deze laatste samenkomst van het jaar bij te wonen in de gemeente.

**Jarigen deze maand...**

Voorgangers, oudsten, en al uw broeders en zusters wensen u een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toe.

- 1-dec Zr. Haley Fokké
- 6-dec Zr. Abigail Seedorf-Hoost
- 12-dec Br. Daniel Williams
- 14-dec Br. Jemuël Scholten
- 15-dec Br. L. Kombrink
- 17-dec Zr. N. Beek
- 18-dec Br. Bradley Nelstein
- 23-dec Zr. A. van Putten
- 28-dec Zr. R. Jomba
- 28-dec Zr. W. Kombrink



THE  
**CALEB**  
GENERATION

**Sabbat 18 december – 13.00 u.**  
*Feestelijke Jaarafsluiting*

*Iedereen neemt wat te eten/drinken mee.*  
*Aanmelden bij br. Daniël Williams*



**Lighthouse Ministries**

Kraaiennest 120  
1104 CH Amsterdam Zuid Oost  
☎ 020 – 416 49 75

[www.lighthouseministries.nl](http://www.lighthouseministries.nl)  
[info@lighthouseministries.nl](mailto:info@lighthouseministries.nl)

NL 28 RABO 0313 5586 47 t.n.v.  
Stichting PGAZO Kerkgenootschap