



4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! 5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. 6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. 7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. 8 Doch dat alles is het begin der weeën. 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. 10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. 11 En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. 12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.

Matteüs 24:4-12

Geliefde broeders en zusters,

Hele bekende woorden van Jesjoea welke wij wel vaker gelezen hebben. Er gaat een waarschuwing vanuit: "Ziet toe, dat niemand u verleide." de waarschuwing van Jesjoea klinkt door ook in onze tijd.

Hoe verleidelijk is het om te luisteren naar woorden van predikers die ons vlijen en ons een verkeerde hoop geven? Niet voor niets waarschuwt Jesjoea dat er velen zullen komen in zijn naam en zelfs zullen zeggen dat zij de Messias zijn.

Waarom ik u op deze verzen wijs is met name de tijd waarin wij leven, een tijd waarin mensen steeds vaker en heftiger tegenover elkaar staan (*Want volk zal opstaan tegen volk*) een tijd waarbij het schijnbaar normaal is om iemand te bedreigen, zelfs met de dood (*Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden*).

En dan gaat Jesjoea verder: "*En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten*". Wanneer ik naar de beelden op de televisie en social media kijk, wanneer ik de woorden lees die mensen uitspreken over en naar elkaar, dan zie ik steeds meer van de woorden van Jesjoea waar worden om mij heen.

Ook wanneer hij zegt: "*En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden*", ik geloof sterk dat dit niet alleen maar gaat om mensen binnen de kerken, maar het gaat volgens mij ook over al die mensen die door middel van de vele social media kanalen invloed uitoefenen op de wereld. Zij profeteren als het ware hun boodschap over deze aarde en Jesjoea zegt: "...en velen zullen zij verleiden".

En dan zegt Hij: "*En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen*". Wetsverachting slaat natuurlijk allereerst op het overtreden van de Thora, de onderwijzing van Elohim, maar het gaat verder. Ook de wetten van het land hebben steeds minder te vertellen en de mensen verzetten zich tegen de door Elohim ingestelde regeringen.

En dan is de vraag: "*Hoe gaan u en ik daarmee om?*" Ik hoop dat wij zullen zijn als de *verstandige* man uit de woorden van Jesjoea in Matteüs 7:24-27. Vlak daarvoor spreekt Jesjoea over het ingaan in het koninkrijk der hemelen, over de brede en de smalle weg, om dan te zeggen: "*24 Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. 25 En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest.*"

De tijd waarin wij leven vraagt om een solide fundament. Als wij niet gegrondvest zijn op de rots, dat is in het woord van Elohim, dan gaan wij het niet volhouden. De wereld is in barensnood, "*Doch dat alles is het begin der weeën*" zegt Jesjoea. Zorg ervoor dat uw geloofshuis op Hem bouwt, want anders...

26 En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand.
27 En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot.

Uw Opziener Voorganger, *Br. Arthur Scholten*





oktober 2021

za	09.45 u.	Heilige Samenkomst
2	Prediking	Br. A.P. Scholten
9	Prediking	Br. A.P. Scholten
16	Prediking	Br. N. Meijer
23	Prediking	Br. A.P. Scholten
30	Prediking	Br. A. Agtereek

wo	19.30 u.	Bidstond / Bijbelstudie
6	Bijbelstudie	Br. D. Kastanja
13	Bijbelstudie	Br. H.A. Scholten
20	Bijbelstudie	Br. H.A. Scholten
27	Bijbelstudie	Br. A.P. Scholten



*Kortstondig
En kwetsbaar
Is het leven,
Als een bloem,
Zorgvuldig
Door God's hand
geweven.*

*Wat 'n heerlijk
Weten dat Hij,
Zelfs als het
erom spant,
jouw leven
ook vasthoudt
in Zijn hand.*



The Lighthouse Chapel

Kraaiennest 120
1104 CH Amsterdam Zuid Oost
☎ 020 – 416 49 75

www.lighthouseministries.nl
info@lighthouseministries.nl

Jarigen deze en volgende maand...

Voorgangers, oudsten, en al uw broeders en zusters wensen u een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toe.

1	okt	Zr. Sara Meijer
2	okt	Br. A. Deel
6	okt	Zr. V. Kamp
9	okt	Zr. P. Groenhart
15	okt	Zr. I. Koorndijk
19	okt	Zr. L. Legierse
22	okt	Br. R. v.d. Weerd
29	okt	Zr. M.P. Scholten
30	okt	Zr. M. Frimpong



THE **CALEB** GENERATION

Zaterdag 2-10-2021 – 13.00 u.
o.l.v. br. Andoyo

Vrijdag 6-10-2021 – 18.00 u.
Inloopavond

Zaterdag 16-10-2021 – 13.00 u.
Bijbelgesprekken, o.l.v. br. Arthur

Rekeningnummers Lighthouse Ministries

St. P.G.A.Z.O. Beheer
NL 30 RABO 0393 8393 03

St. P.G.A.Z.O. Kerkgenootschap
Pinkstergemeente Amsterdam Zuid Oost
NL 28 RABO 0313 5586 47

St. P.G.A.Z.O. Pastoraat
NL 33 RABO 0313 5593 33

St. P.G.A.Z.O. Kinderwerk
NL 55 RABO 0313 5593 25

St. P.G.A.Z.O. Service
NL 89 RABO 0313 5591 98

St. Lighthouse Ministries World Mission
NL 55 RABO 0175 4275 42