

DE BRIEF AAN DE GALATEN

INLEIDING

De Galaten-brief is een brief die Paulus ooit aan ‘de Galaten’ geschreven heeft, en die brief zullen we in dit boek vers voor vers, en zinsdeel voor zinsdeel, gaan doornemen.

Verjudaïseren

Paulus is de schrijver van deze brief, en hij had in de streek van Galatië het Evangelie van genade verkondigd. En daar waren die Galaten dolblij mee, dat komen we vanzelf tegen. Het waren gelovigen uit de natiën, veelal in vertalingen weergegeven als ‘heidenen’ of ‘volkeren’. En ik kom er nog op terug waar ze nu precies woonden en waar ze vandaan kwamen.

De Bijbelteksten komen van *Interlineair Scripture Analyzer* (ISA) en Geschriften (GES), tenzij anders vermeld. Andere vertaling: Statenvertaling (SV1977).

Paulus had onder deze mensen het Evangelie van genade verkondigd, en dat was wat hen verblijd had. Maar daarna – toen Paulus ‘zijn hielen had gelicht’ zoals we dat dan zeggen – waren daar anderen gekomen in die streek, in die gemeenten, die ekkeliasias¹ van Galatië. Er waren predikers gekomen die de Galaten wilden ‘verjoodsen’. Dat is ook echt een term die je tegenkomt in deze brief; die hen wilden ‘verjudaiseren’. Gal.2:14 Zij zeiden namelijk tegen de Galaten van: ‘Ja, jullie zijn nu weliswaar gered, jullie zijn gelovigen, maar om *rechtvaardig te leven* zul je jezelf wel onder de wet moeten plaatsen, en zul je de joodse wetten en rituelen moeten onderhouden en volgen.’

Dus de Galaten-brief gaat er *niet* om dat je de wet moet houden om *gered* te worden. Het woord ‘gered’ kom je overigens niet eens tegen in deze brief. De Galaten wisten dat ze gered waren, maar er waren mensen die zeiden van: ‘Dat is waar, je bent uit genade gered, maar als je als een rechtvaardige wilt leven, dan moet je je laten besnijden en de joodse hoogtijdagen houden.’ En Paulus is echt verbaasd, maar ook furieus over dat idee! En hij zegt dan in deze brief van: ‘Jullie zijn eens *begonnen* met *genade*, jullie zijn gered door geloof (het geloof *van Christus*²), en nu willen jullie *het volbrengen* in iets totaál anders.’

Volmaakt in Hem

De Galaten waren gelovigen uit de natiën, die afgodendienaars waren geweest. Religieus dus, en Paulus vergelijkt *het leven onder de wet* – wat zij als natiën wilden gaan doen – met hun religie, met hun afgodendienst *waaruit ze juist gered* waren.

Door al Paulus’ brieven loopt als een rode draad dat wij, als gelovigen, *één zijn met Christus*. Dat we deelhebben aan Zijn kruisiging, aan Zijn dood en begrafenis, aan Zijn opstanding en aan Zijn hemelvaart zelfs. En ook aan de geweldige beloften die aan Christus zijn gedaan voor de toekomst; dat Hij zal regeren over hemel en aarde, zelfs daarin gaan wij als gelovigen delen.

Wij zijn volmaakt in Hem; God *ziet ons in Christus*. En de *dwaling* (het is een zwaar woord maar in de context van de Galaten-brief kunnen we het zeker gebruiken) waar men de gelovigen in Galatië toe wilde aanzetten, is dat men de gelovigen van *de waarheid* af wilde brengen; de waarheid dat ze *al volmaakt waren in Hem*. Er moest nog iets gebeuren. Zo van: 'Je bent wel gered, maar ... als je nu als rechtvaardige wil leven dan moet je "zus en zo".'

Nou, dan ben je dus *niet* compleet of volmaakt in Hem!

Eén met Hem

Dat men de gelovigen af wil brengen van de waarheid, kom je vaak tegen. In Galaten 1, maar bijvoorbeeld ook in Kolossenzen 2, heeft Paulus het over zijn bediening. En hier zegt hij tegen de Kolossenzen (letterlijke vertaling):

"Ik wil dat jullie weten welke omvangrijke strijd ik heb voor jullie en voor hen die in Laodicea zijn, en voor allen die mijn gezicht niet in het vlees hebben gezien." ^{Kol.2:1}

Het was ook een strijd. Paulus kreeg altijd met strijd te maken. En als je die boodschap van genade kent en daarop staat, dan zul je daar als vanzelf ook mee te maken krijgen.

Paulus schrijft hier aan Kolossenzen. En blijkbaar waren er een aantal mensen die hem gezien hadden en een aantal blijkbaar niet, maar ook voor hen had hij een strijd, zegt hij. Hij had die strijd: "*opdat hun harten bemoedigd* zouden worden ...", lees je dan. En dan staat er vervolgens: "als wij, in liefde, verenigd worden, tot alle rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht ...". ^{Kol.2:2}

Dus Paulus' zijn omvangrijke strijd is er op gericht om zijn lezers te bemoedigen zodat zij "in liefde verenigd worden ...". Let op het "tot alle rijkdom en de volle zekerheid van het inzicht ...", en dan gaat hij verder: "tot *het besef van het geheim*".

Andere vertalingen zeggen: “*de verborgenheid van het geheim van de God en Vader van Christus*”.

Dat geheim, die verborgenheid, ook dat loopt als een rode draad door Paulus’ brieven. Het is de boodschap dat de Christus *niet* slechts één Persoon is, maar dat de gelovigen – de ekklesia; het lichaam van Christus³ – *één zijn met Hem*.

Paulus’ strijd ging daarover, dat hij hen wilde bemoedigen, zodat zij in liefde verenigd worden, en komen tot alle rijkdom van de volle zekerheid van dát inzicht. Het besef, namelijk van het geheim dat de gelovige *één is met Christus*.

Christus, in wie al de schatten van wijsheid en kennis verhuuld of verborgen zijn. Dus niet ‘heel veel schatten’, zeker niet ‘een paar’, nee *alle* schatten van wijsheid en kennis zijn in Hem verborgen.

En Paulus bidt voor dát inzicht, en dat was ook zijn strijd, daar gíng hij, zeg maar, voor. Zijn drijfveer was dat de gelovigen tot die kennis mochten komen; tot *het besef van* “het geheim van de God en Vader van Christus”.

Filosofie en lege verleiding

En dan waarschuwt Paulus ook hier: “Kijk uit, dat niemand jullie als buit zou wegvoeren, door middel van filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de elementaire dingen van de wereld en niet volgens Christus ...”. Kol.2:8

Ook filosofie is iets van alle tijden. Maar filosofie, en inhoudsloze verleiding, kunnen *niets* toevoegen aan wie wij al zijn in Christus. Er is niets méér dan de kennis en wijsheid die in Hem verborgen is. Die kennis en wijsheid is *compleet*, is volmaakt, en wij *zijn volmaakt in Hem*.

Filosofie en lege verleiding is:

- in overeenstemming met de overlevering van mensen;
- in overeenstemming met de grondregels van de wereld;
- en *niet* in overeenstemming met Christus.

Het is “naar de eerste beginselen der wereld”, zo wordt dat in de Statenvertaling genoemd. En we kunnen zien dat dit ook met *de wet* te maken heeft.

Het startpunt

“... want in Hem woont de gehele compleetmaking (of volheid) van de Godheid op lichamelijke wijze.” ^{Kol.2:9}

Alles wat God te geven heeft, alles wat Hij ons wil laten zien, dat is *verborgen* in Christus. In Hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen, en in Hem woont de gehele volheid, de gehele compleetmaking van de Godheid, op lichamelijke wijze.

En God is de Onzienlijke, maar Hij wordt zichtbaar in Zijn Zoon, Christus Jezus. En het is in Hem, dat de hele volheid, de hele compleetmaking van de volheid, op lichamelijke wijze woont.

“En jullie zijn compleet gemaakt in Hem ...”, zegt Paulus dan, ook wel: “jullie hebben *de volheid verkregen* in Hem”.

En we weten: vol is vol, dus daar kan niets meer bij. Daarom is staat er ook dat woord ‘compleet’, daar is niets aan toe te voegen, af, perfect!

Wij zijn compleet gemaakt in Hem, Hij die het Hoofd is van alle overheid en autoriteit, alle overheid en macht. ^{Kol.2:10} Maar ook hier waarschuwt Paulus dus: ‘Kijk uit dat niemand jullie daarvan af laat brengen!’ Door middel van filosofie of inhoudsloze ijdele verleiding; door middel van mensen die jullie terug willen voeren naar de eerste beginselen van deze wereld. Naar wet, religie, naar filosofie, noem het maar op.

Er is *niets* wat nog iets toevoegt aan wat wij al hebben ontvangen; alles wat wij hebben is compleet in Hem. En wij zijn compleet gemaakt in Hem, want wij *delen in Zijn positie*. Wij behoren tot het lichaam van Christus, en wij zijn volmaakt in Hem.

En dat is de boodschap. Dat is niet het einddoel wat wij ‘óóit eens een keer zouden bereiken’. Nee, dit is *het startpunt* wat de *basis*

zou zijn voor ons denken, voor ons handelen, voor ons geloof ... en daar zouden wij niet vanaf gebracht worden. Daar waarschuwt Paulus voor in de Kolossenzen-brief, maar zéker ook in de Galaten-brief.

De Galaten

Wie waren de Galaten? Ik heb mijn informatie gewoon van Wikipedia:

Galatia, of Galatië, was in de oudheid een streek in Centraal-Anatolië. Het werd bewoond door de Galaten en dit volk stamt af van de Kelten en de Kelten kwamen weer uit West-Europa. Galliër, Kelten en Galaten, dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. In sommige talen spreek je de 'g' en de 'k' ook ongeveer hetzelfde uit: *Kalaten* of *Kelten*. Dat is dezelfde groep en die hadden zich ooit gevestigd in West-Europa, in Gallië.

De Galaten vestigden zich onder meer in het oostelijke gedeelte van Phrygia.

In 25 voor Christus werd Galatië, het gebied van de Galaten in Klein-Azië – dat is dus ongeveer het huidige Turkije – , ingelijfd bij het Imperium Romanum (het Romeinse rijk), als onderdeel van de aan Augustus toegekende provincia Galatia.

En dan staat er dit: “De apostel Paulus kwam volgens het Nieuwe Testament in de eerste eeuw na Christus naar Galatië om daar te vertellen over het leven van Christus. In zowel Handelingen, 2 Timoteüs en de Galaten, wordt hiernaar verwezen.”⁴

Dus dat is dan over de Galaten die Paulus bezocht op één van zijn zendingsreizen. En daarna, zoals ik al zei, waren daar anderen gekomen met heel andere ideeën dan wat Paulus daar had gebracht. En die omstandigheden, de slechte berichten die Paulus hoorde, motiveerden hem om deze geweldige brief te schrijven. Een brief waar wij ons in mogen verblijden, want zó is het dan ook wel weer natuurlijk!

De brief aan de Galaten - Inleiding

Noten:

¹ Waar gelovigen samenkomen rondom het Woord, is dat dé ekklesia, ook wel: uitgeroepen (volks)vergadering.

² Het geloof *van* Christus: “En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die *door het geloof van Christus* is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof.” Fil.3:9 [SV1977]

Eén keer wordt er in dit vers gezegd, hoe het *niet* is met betrekking tot rechtvaardigheid. Twee maal wordt er gezegd hoe het *wel* is met betrekking tot rechtvaardigheid. In een schematische weergave ziet dat er zo uit:

–niet mijn rechtvaardigheid	– maar rechtvaardigheid van Christus	– namelijk rechtvaardigheid uit God
–niet uit de wet	– maar door het geloof van Christus	– namelijk door/op (grond van) geloof (van Christus)

Uit dit vers blijkt maar weer eens dat alles Gods werk is. Alle roem is uitgesloten voor de mens. Zelfs geloof is iets dat de mens ontvangt. Ef.2:8 Het geloof waardoor een mens gerechtvaardigd wordt, is niet zijn eigen geloof, maar het is door het geloof *van* Christus.

Bron: Oudijn, A. (2015). *Rechtvaardigheid door het geloof van Christus*. Gezonde Woorden, <http://gezondewoorden.nl/filippenzen/rechtvaardigheid-door-het-geloof-van-christus/>

³ Lichaam van Christus:

“... en Hij geeft Hem, als Hoofd boven alles, aan de uitgeroepen vergadering die het lichaam van Hem is, de compleet-making van Degene, Die alles in allen compleet aan het maken is ...” Ef.1:23

“... want, net zoals het lichaam één is, en vele leden aan het hebben is, al de leden, echter, van het lichaam, terwijl zij vele zijn, één lichaam zijn, zó ook de Christus ...” 1Kor.12:12

De brief aan de Galaten - Inleiding

⁴ Bron: Wikipedia, *Galatië*.

<https://nl.wikipedia.org/wiki/Galati%C3%AB>

Gezonde Woorden

Woorden van mensen, hoe vroom ze ook klinken, zijn woorden van menselijke wijsheid en krachteloos. ^{1Kor.2:4}

Het Woord van God daarentegen is levend en krachtig, en daarom roept de Schrift ons ook op om gezonde woorden te gebruiken. ^{Heb.4:12; 2Tim.1:13} Zijn woorden vormen de gezonde leer die ons gezond maakt in het geloof. ^{Tit.2:1-2}

gezondewoorden.nl

Bron studie: Oudijn, G. (2019). *De brief aan de Galaten*. Gezonde Woorden, <http://gezondewoorden.nl/series/de-brief-aan-de-galaten-%f0%9f%94%88/>

© 2021 Gerard Oudijn, gezondewoorden.nl
Alle rechten voorbehouden

In samenwerking met:

Stichting Evangelie Om Niet

Het Evangelie spreekt van de ene God,
Die **OM NIET** alle mensen redt, verzoent,
levend maakt en rechtvaardigt!

Gratis online boeken lezen, delen en downloaden
(ook als boek of bookazine verkrijgbaar)

evangelieomniet.nl