

# **Het geheimenis van Christus**

Paulus' brief aan de Kolossenzen

Date Gorter

Stichting Da-ath

# INLEIDING

## SCHRIFTGEDEELTE

Kolossenzen 1:1-14

<sup>1</sup> Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, en Timotheüs, de broeder,

<sup>2</sup> aan de heilige en gelovige broeders in Christus te Kolosse. Genade voor jullie en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

<sup>3</sup> Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, altijd voor jullie biddend,

<sup>4</sup> gehoord hebbend over jullie geloof in Christus Jezus en over de liefde die jullie hebben voor al de heiligen,

<sup>5</sup> vanwege de verwachting, voor jullie gereserveerd in de hemelen, waarover jullie tevoren gehoord hebben in het woord van de waarheid van het evangelie,

<sup>6</sup> dat, aanwezig onder jullie, zoals het ook in de hele wereld is, vrucht dragend en groeiend, zoals ook onder jullie, vanaf de dag dat jullie de genade van God in waarheid gehoord en erkend hebben,

<sup>7</sup> zoals jullie het geleerd hebben van Epafras, onze geliefde medeslaaf, die voor ons een trouwe dienaar van Christus is,

<sup>8</sup> die ook jullie liefde in de geest aan ons duidelijk heeft gemaakt.

---

<sup>1</sup> Tekst van de Nederlandse Concordante Vertaling (NCV).

<sup>9</sup> Derhalve houden ook wij vanaf de dag dat wij dit gehoord hebben niet op voor jullie te bidden en te verzoeken, dat jullie vervuld worden met de erkenning van Zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht,

<sup>10</sup> zodat jullie de Heer waardig wandelen, tot geheel Zijn behagen, in alle goed werk vrucht dragend en groeiend in de erkenning van God, <sup>11</sup> met alle kracht krachtig gemaakt in overeenstemming met de macht van Zijn heerlijkheid tot alle volharding en geduld met vreugde,

<sup>12</sup> gelijktijdig de Vader dankend, Die jullie bekwaam maakt voor het deel van het lot van de heiligen in het licht,

<sup>13</sup> Die ons heeft geborgen uit het volmachtsgebied van de duisternis en ons heeft overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, <sup>14</sup> in Wie wij de vrijkoping hebben, de vergeving (letterlijk: de ‘vanaf-lating’) van de zonden.

Dit zijn geweldige woorden, maar er is nog veel meer geweldigs in dat eerste hoofdstuk van de Kolossenzen-brief.

Het gaat over *het geheimenis van Christus*, dat is – onder andere – het onderwerp.

Verder gaat het in deze brief over correctie in onderricht en wandel.

## Indeling van Paulus’ brieven

Paulus’ brieven kun je indelen in brieven die *geloof* als titel hebben (waarin dat sterk naar voren komt), *liefde* en *verwachting*, en een aantal persoonlijke brieven.

De geloofsbrieven zijn de Corinthen-brief, de Romeinen-brief en de Galaten-brief.

Steekwoorden in deze brieven zijn:

- in 1 Corinthiërs gaat het om de wandel;
- in 2 Corinthiërs gaat het om de verzoening;
- in de Romeinen-brief gaat het om rechtvaardiging, verzoening en wandel;
- en in de Galaten-brief gaat het om de rechtvaardiging uit genade, maar ook om wandel – léven in genade.

Dan de brieven van de liefde: Efeziërs, Filippenzen en Kolossenzen.

- In Efeziërs wordt echt onderricht gegeven, ook aangaande het gedrag.
- Filippenzen bespreekt het gedrag van ons als gelovigen in de corrigerende zin, omdat men afweek van de aanwijzingen van de Efeze-brief. Er wordt diep ingegaan op de gezindheid, de grondhouding waarmee wij wandelen, leven. De gezindheid van Christus, die in Efeziërs 4 ook genoemd wordt, de ootmoedigheid, wordt in Filippenzen breed uitgemeten aan de hand van vier voorbeelden.
- Kolossenzen is correctie met betrekking tot onderricht, maar ook met betrekking tot gedrag.

Dan de brieven van de verwachting: 1 en 2 Thessalonicenzen spreken over onze toekomst.

- De geweldige onthullingen in 1 Thessalonicenzen 4. In kerken wordt daar niet over gesproken, het wordt ontkend of geplaatst aan het einde van de tijden. Dat doet men via een wonderlijke redenering.
- 2 Thessalonicenzen is een stukje correctie, want de Thessalonicenzen dachten dat de dag des Heren al aangebroken was. Paulus zegt: 'Jullie zijn hier nog op aarde, de weerhouder is er nog, <sup>2Thess.2:7</sup> dus is de bazuin nog niet geweest. Dat is nog toekomstmuziek.'

En persoonlijke brieven: 1 en 2 Timotheüs, Titus en Filemon. *Kolossenzen* hoort bij de groep waarin het om *de liefde* draait. De hoogste onthullingen over Gods liefde vinden wij in die brieven, die we ook '*de evangenschapsbrieven*' noemen.

## Schematische weergave

### *De voorbereidende brieven:*

#### GELOOF

Romeinen: rechtvaardiging; verzoening; gedrag

1 Corinthiërs: gedrag

2 Corinthiërs: verzoening

Galaten: rechtvaardiging

### *De volkomenheidsbrieven:*

#### LIEFDE

Efeziërs 1-3: Leer – Het lichaam: de leden

Efeziërs 4-6: gedrag

Filippenzen: gedrag

Kolossenzen: Leer – Het lichaam: het Hoofd

### *De belofte brieven:*

#### VERWACHTING

1 Thessalonicenzen

2 Thessalonicenzen

### *De persoonlijke brieven:*

1 Timotheüs

2 Timotheüs

Titus

Filemon

## Datering

Kolossenzen werd waarschijnlijk in Rome, ergens in de jaren 61 tot 63, geschreven, denkt men. Het *exact* dateren van de brieven is een moeilijke zaak.

Paulus' brieven (ongeveer)	geschreven in:	tijdstip
1 Thessalonicenzen	Corinthe	lente 52
2 Thessalonicenzen	Corinthe	zomer 52
1 Timotheüs	Efeze	herfst 56
1 Corinthiërs	Efeze	lente 57
2 Corinthiërs	Macedonië	zomer 57
Galaten	Corinthe	winter 57
Romeinen	Corinthe	lente 58
Titus	Rome	lente 61
Efeziërs	Rome	zomer 61-63
Filippenzen	Rome	zomer 61-63
<i>Kolossenzen</i>	<i>Rome</i>	<i>zomer 61-63</i>
Filemon	Rome	zomer 61-63
2 Timotheüs	Rome	zomer 68

## Waar ligt Kolosse?

Kolosse ligt in het tegenwoordige Turkije, bij wat we op school leren als het *Aziatische Turkije*, dat was in de tijd dat Paulus de brief schreef aan de gemeente in Kolosse.

Men zegt dat Paulus daar nooit zelf was. Epafras wordt in de eerste verzen genoemd, hij heeft daar onderricht gegeven. We hebben dat gelezen in vers 7: “zoals jullie het geleerd hebben van Epafras, onze geliefde medeslaaf, die voor ons een trouwe dienaar van Christus is ...”.

Het was iemand waardoor die gelovigen opgebouwd werden. Of hij de gemeente daar gesticht heeft is iets anders, dat is niet bekend. Daar was een gemeente en Paulus richt zijn brief aan hen. De Efeze-brief is daar gelezen, net als in Laodicea, wat daar dichtbij ligt. Dat was de Romeinse provincie *Asia* en de landstreek heette *Frygië*,

waarin de plaats Kolosse lag. Als u daar heeft rondgereisd, heeft u gezien dat Kolosse zelf niet langer bestaat.

## Raakvlakken

Een vergelijking tussen Efeziërs en Kolossenzen, want die twee brieven hebben raakvlakken.

In Efeze gaat het over het beheer van het geheimenis. Dat noemen we *het geheimenis van de Efeze-brief* en dat heeft alles te maken met de gemeente. Het gaat over *de plaats* van de gemeente en dat staat in nauw verband met “het geheimenis van Christus”.

*Het geheimenis van Christus* wordt genoemd in de Efeze-brief, maar is niet het onderwerp. Het wordt zijdelings genoemd. In Efeziërs 3 zegt Paulus dat hij in het kort daarvan schreef, dat is het einde van hoofdstuk 1. En dan geeft hij het verband aan met het Efeze geheimenis, dat te maken heeft met ‘het lichaam van Christus’<sup>2</sup>.

Op de voorgrond in de Efeze-brief staan *de leden* van het lichaam. En in Efeziërs geeft onderricht over *de waarheid voor vandaag*. Dat is gebouwd op de Romeinen-brief, want zonder de Romeinen-brief kun je Efeziërs niet goed verstaan. Maar de hemelse roeping van de gemeente wordt in de Romeinen-brief nog niet bekend gemaakt. Dat lees je in de Efeze-brief.

*De hemelse roeping* is een onbekend begrip bij veel gelovigen, ondergesneeuwd onder tradities.

De kerk heeft zich ‘geestelijk Israël’ genoemd en is daardoor actief geworden op aarde. Zelfs met gebiedsuitbreiding door middel van oorlogen, met kruistochten en dergelijke. Dat was puur geopolitiek van diverse pausen in het verleden.

Met de kruistochten zijn zwarte bladzijden van de kerkgeschiedenis geschreven. Het had te maken met verlies van zicht op *de hemelse positie* van het lichaam van Christus.

*Ons domein is in de hemelen*, Filippenzen 3.

In Efeziërs wordt dat duidelijk gemaakt met 5 keer de uitdrukking *te midden van de hemelingen*. Onze plaats en positie is te midden van de hemelingen, boven, met Hem.

Dat is een punt: de toekomst van de gemeente ligt óók daar, boven, te midden van de hemelingen. Wij komen niet na zeven jaar terug op aarde volgens de zogenaamde ‘haarspeldbocht theorie’ die door

nogal wat gelovigen wordt aangehangen.

Efeziërs 2 zegt dat wij in de komende eonen een bediening hebben voor de hemelingen, voor de hemelse machten en krachten. Dáár ligt onze toekomst in de komende tijdperken. Onze bediening is bestemd voor de hemelse machten en krachten, die wij nu niet kunnen zien. Dat zijn *geestelijke* machten en krachten, zoals God geest is.

## Het geheimenis van Christus

God, de Vader, kunnen wij niet waarnemen, maar we kunnen Hem wel in en door Zijn Zoon zien en horen.

De Zoon is het Beeld en het Woord van God. Dus als God spreekt, is het via Zijn Zoon.

Als we Hem kunnen zien – de profeten zagen Hem bij gelegenheid en Paulus zag Hem in Zijn heerlijkheid – dan is dat het beeld van de onzichtbare God. Dat is Christus. Ook dat komt in Kolossenzen naar voren.

Kolossenzen draait om *het geheimenis van Christus in zijn volheid*. Een deel van dit geheimenis was al bekend gemaakt in *Tenach*<sup>3</sup>. Dat was de belofte van de Messias; Jezus, Die zou komen.

Hij zal *Koning van de koningen* en *Heer van de heren* zijn op aarde, dat is het aardse aspect van het geheimenis van Christus.

Het is echter meer; Zijn heerschappij zal het hele universum – heel de schepping – omvatten, dus óók de hemelen.

De apostelen wisten dat.

Petrus schrijft zelfs over de verheerlijkte positie van Christus en dat heeft hij vermoedelijk via Paulus vernomen. En dan zegt hij, in 1 Petrus 3:21, dat “aan Hem boodschappers (Grieks: ‘*aggelos*’, NBG: ‘engelen’) en machten en krachten onderworpen zijn”.

Dus dat wil zeggen dat Petrus op de *hemelse positie* van Christus wijst, alleen hij noemt het maar heel even omdat de gelovigen uit de besnijdenis<sup>4</sup> die Petrus volgen, een *aardse toekomst* hebben en een *aardse bediening*.

Dus Petrus maakt daar niet meer over bekend en meer wist hij zelf ook niet. Paulus wel, hij maakt de *hemelse toekomst* van het lichaam van Christus bekend. En zo wordt dat *geheimenis van Christus in volheid* bekendgemaakt.



Hij is niet alleen de Eerstgeborene van de schepping, maar Hij is ook de Eerstgeborene uit de doden.

Hij is het *Hoofd van het lichaam*, dat wordt in Kolossenzen met nadruk bekendgemaakt. Maar in Kolossenzen 2 wordt ook gezegd dat Hij het *Hoofd is van alle overheid en macht*.

Hij staat boven *alles*.

Dat is de heerlijkheid van Christus nu al en alle tegenwerkende machten en krachten zullen *onder Zijn voeten* gebracht worden. Zo komen wij in beeld, want dat is mede de bediening van het lichaam van Christus: om al die vijandige geestelijke machten en krachten onder Zijn voeten te brengen. Opdat alles aan Hem zal onderschikken.

## Het woord van de waarheid

Hij is het Hoofd van het lichaam, dat wordt nadrukkelijk naar voren gebracht, dat wordt heel sterk in Kolossenzen gezegd. Je ziet twee kanten.

In Efeziërs: *de leden van het lichaam* op de voorgrond.

In Kolossenzen: *Hij, als Hoofd van het lichaam* op de voorgrond.

In Kolossenzen corrigeert Paulus met betrekking tot afwijking van de waarheid van de Efeze-brief.

Opnieuw wordt gewezen op de hemelse positie, dat lezen we in vers 5 van Kolossenzen 1: daar wijst Paulus op “de verwachting, voor jullie gereserveerd in de hemelen”.

Het is niet zo, dat die verwachting in de hemelen is en dat wij die *hier op aarde* zullen genieten, dat is een menselijke doorredenering.

Nee, we kijken naar de Efeze-brief; dat is het centrum, de kern.

En vanuit de Efeze-brief weten we dat de verwachting, die gereserveerd is in de hemelen, *de hemelse toekomst* is van het lichaam van Christus.

Dat is Schrift met Schrift vergelijken.

Paulus vervolgt in vers 5: “... waarover jullie tevoren gehoord hebben in *het woord van de waarheid* van het evangelie”.

De verwachting in de hemelen wordt ook verkondigd in de Efeze-brief en refereert zelfs nog aan de Romeinen-brief. En dat is het onderwijs dat Paulus mocht brengen: het woord van de waarheid.

## Structuuroverzicht<sup>5</sup> van de Kolossenzen-brief

### LITERAIRE STRUCTUUR

1:1,2 Inleiding

1:3-8 Verslag van Epafras

*Het geheimenis van Christus*

1:9-2:7 – Haar verwezenlijking

2:8-23 Correctie van de leer

3:1-4:1 Correctie van de wandel

*Het geheimenis van Christus*

4:2-6 – Haar uitdrukking

4:7-9 Tychicus aan de Kolossenzen

4:10-18 Afsluiting

*Alles wat recht onder elkaar staat heeft met elkaar te maken.*

In het overzicht ziet u aan de structuur, visueel uitgewerkt, dat de *inleiding* bij de *afsluiting* hoort, het staat recht onder elkaar.

En u ziet dat twee keer *het geheimenis van Christus* naar voren komt, vanaf hoofdstuk 1:9 tot en met 2:7 en 4:2-6.

En correctie met betrekking tot onderricht in Kolossenzen 2, wat betreft gedrag in Kolossenzen 3.

Een prachtig overzicht van deze brief.

Dit zijn structuren die je in de hele Schrift terug kan vinden.

Het is mijn overtuiging dat dit een bevestiging is, dat het God-geïnspireerd is, dit kan een mens niet bedenken.

De hele Schrift is een eenheid; alles zó bij elkaar passend en de verbanden met elkaar op een heel bijzondere manier ...

Het kan niet anders dan dat het door God geïnspireerd is; het is *de waarheid*.

### De Schriften worden vervuld

God verkondigt in de Schriften ten eerste wie Hijzelf is.

God spréékt, maar dat is het punt van de afgelopen 2000 jaar.

Iemand heeft daar een boek over geschreven: *'The Silence of God'* <sup>6</sup>.

Dat gaat over God, Die in deze afgelopen 2000 jaar zwijgt.

En dat is bijzonder, God is per definitie een sprékende God.  
Hij spreekt Zijn Woord en Zijn Woord zal doen wat Hem behaagt.

Jes.55:11

Als Hij gesproken heeft gaat het gebeuren, dat is zeker.

Daarvan zijn veel voorbeelden te noemen.

In de Psalmen staat bijvoorbeeld, dat de soldaten over de kleding van de Zoon het lot zouden werpen.

En wat gebeurde bij het kruis, honderden jaren later? Exact dat wat in de Psalmen staat.

De voorzegging dat Judas de Heer zou overleveren staat óók in de Psalmen.

Dit zijn maar twee voorbeeldjes, maar er zijn nogal wat voorbeelden te geven van profetie.

“Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest ...”, zegt Jesaja 53, dat in de synagoge lezingen niet gelezen wordt bij de Joden.

Als je gewoon naar een website gaat en je ziet die lezingen, een cyclus van één of drie jaar, dan worden Jesaja 53 en het boek Daniël niet gelezen. Die twee gedeelten ontbreken.

Maar in Jesaja 53 staat uitgerekend dat Hij, de Messias, *bij de rijke zou zijn in Zijn dood*.

En Hij was in het graf, een nieuw graf, in de tuin van Jozef van Arimathea. Dat was een rijk man.

En zo werd die profetie nauwgezet vervuld in de komst van de Messias, Jezus, in Zijn opstanding.

Petrus haalt Psalm 16 aan.

De Schriften, zoals die geschreven zijn, worden vervuld.

Ook wat nu nog toekomst is, de geweldige verwachting die wij hebben. Wat ons is aangezegd: ieder woord van God is *belofte* en dat zal Hij vervullen. Daar is Hij God voor, Hij Zelf staat garant.

Hij zal doen wat Hij beloofd heeft, wij hebben de hoop en de vertroosting van de Schriften, zegt Paulus.

## *Allen levendgemaakt*

Als je vertroost wilt worden, dan kun je dat het beste doen door het lezen van de Schrift. De troost is dat in de toekomst een *geweldige verandering* zal komen. Het blijft niet zoals het nu is.

Het blijft niet zo, dat wij stervend zijn en uiteindelijk dood gaan. Want het begraven doen wij *in verwachting*. We zien dat als zaaïen, alsof het graankorrels zijn. Maar God zal daar heerlijkheid aan geven in de opstanding.

Het is nu nog een dode akker die we zien, maar het zal *leven* zijn. Hij zal spreken en dan zal er *Leven* zijn, eerst voor het lichaam van Christus.

Dat is de troost die wij hebben uit de Schriften: de doden zullen leven. Dat is voor ons geen twijfel, maar vaste zekerheid.

Dat gaat gegarandeerd gebeuren.

Hij staat Zelf garant.

In de dood is iedereen gelijk, zegt Prediker 9.

Rijk of arm, wat je ook op je kerfstok hebt; iedereen is in het graf gelijk.

Dan is het voorbij, maar in de toekomst zal opstanding zijn, want God heeft de belofte gegeven:

*Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levendgemaakt worden.* <sup>1Cor.15:22</sup>

Wie?

*Allen.*

Niemand uitgezonderd.

En dat Woord zal werkelijkheid worden, zo had Hosea al voorgezegd.

In 1 Corinthhe 15 wordt geciteerd uit Hosea 13: *dood waar is uw prikkel?*

De dood zal *opgeheven* zijn in de toekomst.

Dat gaat God doen en Hij heeft – God zij dank – het laatste woord.

Wat mensen ook beweren in hun filosofieën, in de waan waarin ze lopen ...

Dan is het geweldig, dat wij daarvan door genade gered zijn en dat God ons *uit* zo'n waan heeft gehaald en ons *de waarheid* liet zien.

Maar dat ligt niet in onszelf, dat is puur genade.

Paulus, de apostel (letterlijk: afgevaardigde<sup>7</sup>), was een toonbeeld van genade voor deze tijd. Hij was niet op zoek naar God, maar blies dreiging en moord toen hij op weg was naar Damascus. Hij wilde zich niet bekeren, integendeel zelfs. Hij vervolgde de mensen die van *die Weg* waren; van Jezus. Hij was vijand van Jezus op dat moment. En wat doet God?

Hij neemt Paulus en hij zet hem in zijn bediening. Nota bene als afgevaardigde, de hoogste bediening van een mens in deze tijd van genade.

Dat Paulus afgevaardigde werd, is louter *genade*. En daar kon hij van getuigen: *ik ben de voornaamste van alle zondaren*. <sup>1Tim.1:15</sup> Wanneer de ergste zondaar gered is, is het minder moeilijk voor te stellen, dat God de rest óók gaat redden. Dat is een simpele optelsom en Paulus spreekt daarvan.

Hém verkondigen wij!

En we komen opnieuw bij de Heer uit. Dat is ook het centrale van Kolossenzen 2: Christus is Gods complement.

“Want in Hem woont het hele complement van de godheid lichamenlijk; en jullie zijn compleet gemaakt in Hem, Die het hoofd is van iedere soevereiniteit en volmacht.” <sup>Kol.2:9-10 [NCV]</sup>

Daarmee is Hij het antwoord op alle filosofie.

Filosofie, wijsbegeerte, gedachten van mensen: ze doen er niet toe. De wijsheid van de wereld, zoals destijds in Athene, is in wezen al te kijk gezet, want Christus is het antwoord op alle filosofie.

Hij is het Beeld van de onzichtbare God; Hij is degene die God naar de mensen toe laat zien.

En zo is ook de oorsprong bekend, want alles vindt in Hem de oorsprong.

En daarmee is het einddoel bekend, want in Hem – dat is Christus – zal alles tot volheid worden gebracht.

God zal Zijn einddoel bereiken, heel Zijn plan wordt in Hem uitgevoerd.

De Zoon is Gods complement, Hij is het Beeld en het Woord van God.

Dan heb je geen filosofie meer nodig. Christus is onze filosofie, om het zo te zeggen.

Hij is ook het antwoord op alle religie. Wij hoeven niets te doen. Alle *arminianisme*, die wij nog enigszins zouden kunnen koesteren, kan in de kliko.

Arminius<sup>8</sup> zei, dat ‘de mens zelf Hem moet aannemen’, dus de mens moet zelf nog iets doen. Maar, ook al is het een heel klein beetje, dan is God toch nog *afhankelijk van de mens* en dat is een leugen.

Christus is de verbindende schakel tussen God en de mens en dan heb je geen religie nodig. Het antwoord op alle religie van de mensen is *Christus*, dus al die religies kunnen ook aan de kant.

De volle waarheid is te vinden in Hem.

En dan heb je de antwoorden op de vragen die filosofen en religies zich afvragen.

De volle waarheid is in Christus. Daarom zou Híj gepredikt worden. Hij zou centraal staan in prediking, want het is niet zo dat ‘wij de mensen *tot Christus* zouden brengen’, maar wij zouden ‘*Christus naar* de mensen brengen’, dat is andersom.

*Hij* zou verkondigd worden.

Dat zegt Paulus ook in Kolossenzen 1:28: Hém verkondigen wij!

In Kolossenzen 1:26-27 gaat het over ‘Christus onder jullie’. ‘Onder’ in de zin van: ‘te midden van’.

“... het geheimenis dat weggehouden was van de eonen (wereldtijdperken) en van de generaties, maar dat nu openbaar gemaakt wordt aan Zijn heiligen, aan wie God bekend wil maken wat de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de natiën, dat is: *Christus onder jullie*, de verwachting van de heerlijkheid ...”

Het punt is dat *Christus* verkondigd zou worden, want Híj is het evangelie.

Híj is het goede nieuws.

En daar zitten mensen misschien niet altijd op te wachten, maar het is wel degelijk Goed Nieuws!

Het is *genade*.

## Noten:

<sup>1</sup> De Nederlandse Concordante Vertaling (afgekort als NCV) is een concordante vertaling van de Bijbel in het Nederlands uitgebracht door stichting EH Depot Nederland. Onder concordant vertalen verstaat men dat één enkel Grieks of Hebreeuws woord zoveel mogelijk met één enkel Nederlands woord vertaald wordt. Bron: <https://www.concordante-publicaties.nl/vertaling/>

<sup>2</sup> Het lichaam van Christus:

“Al deze dingen nu bewerkt één en dezelfde geest, aan eenieder zijn eigen ding toedelend, zoals Hij het bedoelt. Want net zoals het lichaam één is en veel leden heeft, maar alle leden van het éne lichaam, velen zijnde, één lichaam zijn, zo ook Christus.” <sup>1Cor.12:11-12</sup>  
[NCV]

“En alles onderschikt Hij onder Zijn voeten en Hij geeft Hem als Hoofd boven alles aan de uitgeroepen gemeente, die Zijn lichaam is, het complement van Hem, Die het al in allen compleet maakt.” <sup>Ef.1:22-13</sup> [NCV]

<sup>3</sup> *Tenach*: een Hebreeuws acroniem dat gevormd is uit de eerste letters van de drie onderdelen waaruit het is opgebouwd: T van *Thora* (Onderwijs); N van *Nebe'im* (Profeten); CH van *CHetoebim* (Geschriften). Bron: Wikipedia, <https://nl.wikipedia.org/wiki/Tenach>

<sup>4</sup> Gelovigen uit de besnijdenis: Joden. Statenvertaling [SV1977], Galaten 2:7 – “... dat aan mij (Paulus) het Evangelie *der* (van de) voorhuid toevertrouwd was, gelijk aan Petrus dat *der* (van de) besnijdenis ...”. Twee evangeliën, of, met andere woorden, twee bedélingen.

<sup>5</sup> Bron: Concordant Commentaar van A.E. Knoch.

<sup>6</sup> Anderson, Robert, Sir (1841-1918). *The Silence of God*. Kregel Publications, a devision of Kregel, Inc. United States of America, 1978.

<sup>7</sup> Het woord ‘apostel’ is een klanknabootsing van het Griekse woord ‘*apostolos*’. De letterlijke betekenis van dat Griekse woord is: ‘*apo*’(=

vanaf) en ‘*stello*’ (= stellen). ‘*Apo-stello*’ is ‘vanaf-stellen’, ‘afvaardigen’. Een ‘apostolos’ is een ‘afgevaardigde’.

<sup>8</sup> Jacobus Arminius, latinisering van Jacobus Hermansz(oon), (Oudewater, 10 oktober 1560 - Leiden, 19 oktober 1609) was een Nederlands predikant en godgeleerde tijdens het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Het *arminianisme* is naar hem genoemd. Zijn navolgers verenigden zich als de remonstranten. Bron: Wikipedia, [https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacobus\\_Arminius](https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacobus_Arminius)



# Da-ath

*Opdat wij weten, wat God ons in genade schenkt!  
Gods Woord is leven.*

Getuigen van God en Zijn Woord. *Da-ath* is het Hebreeuwse woord voor 'kennis'. Wat de Schrift in Kolossenzen 1:20 zegt, is dat God het al met Zich verzoent doordat Hij vrede maakte in het bloed van het kruis van Christus.

*da-ath.nl*

Bron: Gorter, D. Studie: *Kolossenzen* (2019-2021). Da-ath,  
[https://da-ath.nl/?page\\_id=23888](https://da-ath.nl/?page_id=23888)

© 2022 Stichting Da-ath  
Alle rechten voorbehouden

In samenwerking met:

Evangelie Om Niet

Het Evangelie spreekt van de ene God,  
Die OM NIET alle mensen redt, verzoent,  
levend maakt en rechtvaardigt!

Gratis online boeken lezen, delen en downloaden  
(publicaties zijn ook OM NIET als fysieke uitgave verkrijgbaar)

[evangelieomniet.nl](http://evangelieomniet.nl)