

Opgesloten in een piramide – Peter Toonen

Het boek is af!!

Tijdens deze lezing n.a.v. zijn boek [Opgesloten in een piramide](#) laat Peter Toonen zien hoe in de afgelopen 13.000 jaar (dus na de ijstijd) niet onze menselijke overlevingsdrang, maar bepaalde religieuze en buitenaardse impulsen de aanzet gaven tot het vestigen van landbouw, veeteelt, vaste nederzettingen en later tot steden en staten die steeds groter en machtiger werden. Overal op Aarde zijn maatschappelijke piramidestructuren ontstaan met slechts enkele mensen aan de top: een machtsstructuur die ieder mens tot slaaf lijkt te maken. Daarnaast zal Peter ook uitleg geven over Halloween.

Rond 2012 werden uiteindelijk steeds meer mensen zich ervan bewust dat er op Aarde hyper dimensionele krachten werkzaam zijn die de mensheid gevangen willen houden in een kunstmatig geschapen veld dat we kennen als de controle Matrix. Hoe ziet deze Matrix eruit? Wat zijn de krachten hierachter en wat was hiervan de bedoeling? Wat kunnen wij daar zelf tegen doen?

Wij kunnen nu naar een open cirkel van gelijkheid en transparantie, van *top-down* naar *bottom-up*: d.m.v. collectieve en coöperatieve organisaties waarin geluisterd wordt naar intuïtie en gehandeld wordt vanuit het hart. Hoe zou dat er uitzien? Of zijn we verslaafd aan oude patronen zoals die waarin anderen *boven ons* alles voor ons regelen?

Peter wil vooral ook praktische tips aanreiken over hoe om te gaan met deze tijd van transitie. Naast zijn grote feitenkennis put hij daarbij ook uit zijn ervaringen als coach en docent en uit zijn eigen dagelijks leven dat verder reikt dan de dagelijkse *realiteit*.

We zijn naast schepsels ook scheppers op en van deze planeet. Wat gaan wij scheppen?



Peter is bewustzijnscoach, inspirator, verteller en schrijver van negen boeken en vele artikelen. Hij wil het onzichtbare zichtbaar maken in en om ons heen.

Al meer dan twintig jaar verschijnen regelmatig publicaties en columns van hem in diverse tijdschriften en kranten. In 2003 won hij de *Frontier Award* voor zijn grensverleggende werk op het gebied van wetenschap en spiritualiteit. Zijn motto's: "Hou het simpel" en "De enige werkelijke groei is die van bewustzijn".

Datum : zaterdag 15 december

Aanvang : 13.00 uur

Waar : Maasstee, Maastraat 25, 9406 RA Assen

Kosten : 10 euro incl. 1 x koffie of thee (graag gepast betalen)

Opgave i.v.m. de zitplaatsen voor 30 november. a.s. as59@outlook.com of 0616173262