

Op zoek naar

<<Gezondheid en tarwe>>, zeiden mensen tegen mij,
om me het beste te wensen.

<<*Salùde e trigu.* Moge je diep inademen en
weglopen, en een goede eetlust en brood hebben om
het uit te zitten.

Goede reis!>>

Met mijn voeten, mijn longen, mijn buik, bracht ik
mijn hart hier, ik kwam op zoek naar wat nog moet
komen.

Zullen rozen en tranen, papavers en heimwee, reigers
en wanen, kaneel en gevoel van
thuis, fantasieën en heide in bloei zijn.

Dit alles, of misschien niets hiervan, zal komen.

Nu ga ik naar buiten, terwijl het regent, zoals
niemand ooit doet waar ik vandaan kom.

Ik denk aan tarwevelden, de groene papegaaien over
mijn hoofd vliegen, en het is zo' n mooie avond
vanavond.