



Gegrepen door Gods liefde

Gericht op Hem – Verbonden met elkaar – Getuigen in de wereld

Kerkdienst

1 aug

09.30 uur: dhr. B. van Laar, Nieuw Vennepe
Collecte: 1. Kerk / 2. Ouderenwerk
Ouderling van dienst: Janco de Vink

Kindernevendienst groep 1 t/m 5

Verzoeklied.

Het verzoeklied voor deze week is opgegeven door Aagje de Vink is het lied; **U geeft rust.**
<https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0>

“Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.

Een korte zin, maar wel heel essentieel op in/na deze onrustige periode door te gaan. Ik vind de uitvoering door de samenwerkende kerken heel mooi en bemoedigend.”

U dient zich wel aan te melden voor de dienst, dit kan via kerkwv@gmail.com of bij de dienstdoende ouderling vóór vrijdag 18.00

Kerkdienst

8 aug

09.30 uur: Ds. F. Bos, Gouda
Collecte: 1. Kerk / 2. Zending* *St Friedenstimme*
Ouderling van dienst: Perry Boer

Kindernevendienst: groep 1 t/m 5

**Stichting Friedenstimme staat al ruim 40 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt honderd evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor vervoer. Daarnaast heeft Friedenstimme als doel christenen in Nederland betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland en omliggende landen.*

U dient zich wel aan te melden voor de dienst, dit kan via kerkwv@gmail.com of bij de dienstdoende ouderling vóór vrijdag 18.00

Verzoekliederen

Verzoekliederen kunt u weer opgeven. Graag naar email; swija.de.jong@hetnet.nl. Maar het mag ook bij mij in de brievenbus op Uitweg 10.

Bloemengroet & Jarigen

Op 27 juli was zr. A. Verbruggen – de Groot jarig. Als verjaardagslied heeft ze opgegeven het lied OTH 129: Zie ik sterren aan de hemel staan. De bloemen wil ze graag doorgeven als een hartelijke groet aan Annie en Jan Alblas.

Op 29 juli was Trudy Smit - Blijleven jarig, Beiden van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor in het nieuwe jaar gewenst.

Kerkdiensten

We zijn heel blij dat we nu weer met 50 mensen (exclusief medewerkers) de dienst mogen bijwonen. De diensten blijven ook nog digitaal te volgen. De regels van afstand houden en thuisblijven bij klachten blijven wel gehandhaafd. De diaken zal u een plek aanwijzen waar u kunt zitten. Opgeven is ook nog noodzakelijk, dat kan nog steeds via het mailadres; kerkwv@gmail.com of bij de dienstdoende ouderling vóór vrijdag 18.00 uur.

Collecten

Wij willen u vragen uw bijdrage aan de collecten (bijvoorbeeld maandelijks) over te maken via de bank.

Uw bijdrage voor collecte t.b.v. kerk/onderhoud/jeugdwerk op bankrekening NL 37 RABO 0346 4048 19 o.v.v. "collecte kerk".

Uw bijdrage voor collecte t.b.v. diaconie /zending/ouderenwerk op bankrekening NL 44 RABO 0346 4064 39 o.v.v. "collecte doel"
t.n.v. Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat.

Vandaag staat op het collecterooster:
1e collecte: Kerk, 2^e Ouderenwerk

Hart voor ons Dorp

Afgelopen week waren wij bij Milandweg 74. De familie Koeleman, afkomstig uit Nieuwkoop, is hier sinds kort komen wonen. Wij hebben hen welkom geheten en hen een mooie plant gegeven.

Bij de KND bidden we voor



Madelyn Eunice Saj Lopez.

Geboren op 20-08-2005

Zij woont in Guatamala.

Wist-je-dat:

- Madelyn gebed voor haar familie, haar grootouders en voor de kinderen en onderwijzer(e)s(sen) op school vraagt. Ook vraagt Madelyn of we voor haar willen bidden dat

het goed mag blijven gaan op school.

- Het favoriete bijbelverhaal van Madelyn Jona en de walvis is.

- Het favoriete bijbels vers van Madelyn Ps 23:1 is: 'The LORD is my shepherd; I shall not want.' Vertaling: 'De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets.'

Invulling zondagavond diensten

In Rndom de kerk heeft u kunnen lezen dat wij als kerkenraad hebben nagedacht over een andere invulling van de zondagavond. Hierbij een uitleg over de avond met een eenvoudig maaltijd zoals wij dat hebben bedacht. Voor deze avond gaan we mensen uitnodigen die niet of weinig naar onze kerk komen. Het idee is dan om met elkaar aan de hand van bijvoorbeeld een filmpje of een korte inleiding op een ontspannen manier tijdens het eten over het geloof te praten. De maaltijd zal geen 3 gangen diner zijn, maar wel lekker. Hiermee hopen wij dat we een brug kunnen slaan naar onze medebewoners van Woerdense Verlaat en kunnen laten zien wat het evangelie van Jezus voor ons betekent.

aanvulling zondagavonddiensten

Vorige week heeft u in de Weekbrief een uitleg kunnen lezen over een idee van de kerkenraad over invulling van een zondagavond. Een ander idee, dat ook in Rndom de Kerk genoemd is, is een zangavond. Het is de bedoeling om dit te organiseren met verschillende christenen uit ons dorp om de verbondenheid te bevorderen en daardoor ook meer zichtbaar en van betekenis te worden in Woerdense Verlaat. We willen met elkaar God eren en aanbidden d.m.v. muziek en zang.

Leven in Jezus

Leven in Jezus; blijf in Mij dan blijf Ik in jullie

Dit is het thema van de New Wine zomerconferentie die dit weekend online gehouden zal worden. Een mooie gelegenheid dus om in onze eigen omgeving

de samenkomsten mee te maken en op deze manier een indruk te krijgen van wat zo'n conferentie inhoudt. Het mooie van een conferentie is dat je samen met anderen luistert en daarna ook met elkaar er over door kunt praten. We willen dat graag mogelijk maken door met elkaar in de Schutse de diensten te bekijken. Op donderdagavond 22 juli is de startbijeenkomst die om 20.00 uur begint en om 21.15 uur is afgelopen. U bent van harte uitgenodigd om met andere belangstellenden deze bijeenkomst te bekijken in de Schutse. De volgende bijeenkomsten zijn op vrijdag-, zaterdag- en zondagochtend van 10.00-11.30 uur en dezelfde dagen 's avonds van 20.00-21.30 uur. De zondagochtend wordt lastig maar daar vinden we met elkaar een oplossing voor. Het is natuurlijk niet nodig dat u persé alles mee moet maken. Als u 1 keer wilt komen, bent u natuurlijk ook van harte welkom!

Het is fijn als u zich opgeeft van te voren bij Els Okker (0172-408678, elso2411@gmail.com) maar als u op het laatste moment besluit om te komen, bent u natuurlijk ook van harte welkom!

Naast de genoemde bijeenkomsten zijn er nog meer activiteiten, o.a. kinderprogramma's en concerten om mee te maken. Voor de volledige info kunt u kijken op: <https://zomerconferentie.new-wine.nl/programma/programma-volwassenen/>

In middels hebben we nu al 2 diensten meegemaakt, Het is erg waardevol wat verteld wordt, maar ook waardevol om bij elkaar te zijn, u kunt nog aansluiten.

Overdenkertje

Het is interessant dat Jezus nooit heeft gezegd: 'Geloof mijn stellingen', maar Hij zei: 'Volg Mij'.