



Gegrepen door Gods liefde

Gericht op Hem – Verbonden met elkaar – Getuigen in de wereld

Kerkdienst

12 sept

09.30 uur: Dhr. J.P. Karstens, Leiden
Collecte: 1. Kerk / 2. Uitzending GZB
Organist: H. Oskam
Ouderling van dienst: Krijn Takke

Verzoeklied: deze zondag is van dhr en mevr. van Leeuwen: Op toonhoogte 281: 1,3 en 5. (Mijn Vader dank u wel)

<https://www.youtube.com/watch?v=w8uPqohs9eE>

Kindernevendienst groep 1 t/m 5
Tienerdienst

19:00 uur: Concert van Hoop (start om 18:45)
Organisator: Jaap Immerzeel
toelichting in deze weekbrief

U dient zich wel aan te melden voor deze diensten, dit kan via kerkwv@gmail.com of bij de dienstdoende ouderling vóór vrijdag 18.00

Kerkdienst Startzondag

19 sept

09.30 uur: Ds. J. Schelling, Woerden
Collecte: 1. Kerk / 2. Zending*
Ouderling van dienst: Janco de Vink
Organist: A. Grootendorst



Kindernevendienst groep 1 t/m 5 en groep 6 t/m 8

**Vereniging tot Heil des Volks*

THDV werkt met verschillende doelgroepen in Nederland: prostituees, daklozen, verslaafden en kinderen die in armoede leven. Ook heeft THDV twee hostels in Amsterdam. Medewerkers en vrijwilligers bieden professionele hulp en laten Jezus zien, omdat ze geloven dat Hij echte vrijheid geeft

U dient zich wel aan te melden voor de dienst, dit kan via kerkwv@gmail.com of bij de dienstdoende ouderling vóór vrijdag 18.00

Hart voor ons dorp

Wij zijn bij Jaap van Erk geweest, wonend aan de Woerdense Verlaat. Hij verloor onlangs zijn vrouw. We hebben hem ter bemoediging een bolchrysaant gebracht.

Gezinsuitbreiding Caroline & Rick

Beste gemeenteleden van Woerdense Verlaat. Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon. Hij heet Jonathan Diederik Mager. Alle eer aan God en dank aan jullie voor al jullie gebeden en meeleven.
Caroline en Rik Mager.
Noordhoek 4
2435 XZ in Zevenhoven.

Wij wensen Caroline & Rick heel veel geluk met hun zoon en dat zij een hele mooie toekomst tegemoet mogen gaan.

Bloemengroet & Jarigen



Op 8 september was br. L. Beukema jarig. De Bloemen wil hij graag doorgeven aan Greet van den Bosch. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst

Ook willen we als kerk graag bloemen geven aan Anneke Hoogedoorn voor het kerkenraadswerk wat zij de afgelopen periode heeft gedaan.

Op 06 sept was Geert van Eijk jarig en vandaag 12 sept Edwin Takke. Beiden van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

Collecten

Wij willen u vragen uw bijdrage aan de collecten (bijvoorbeeld maandelijks) over te maken via de bank.

Uw bijdrage voor collecte t.b.v. kerk/onderhoud/jeugdwerk op bankrekening NL 37 RABO 0346 4048 19 o.v.v. "collecte kerk".

Uw bijdrage voor collecte t.b.v. diaconie /zending/ouderenvoerwerk op bankrekening NL 44 RABO 0346 4064 39 o.v.v. "collecte doel" t.n.v. Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat.

Vandaag staat op het collecterooster:
1e collecte: Kerk, 2^e Uitzending GZB

Vrouwenochtend

Voor de zomervakantie hebben we onze eerste vrouwenochtend gehad. Het was een mooie ochtend waar we met elkaar (op gepaste afstand) hebben geluisterd naar muziek en gesproken over de vrouw bij de put die een ontmoeting had met Jezus (Joh 4: 1-30). Dat de Heere Jezus ons ziet als waardevol ondanks onze eigen zonde. Dat Hij niet oordeelt en van ons houdt. En dat het niet erg is als Hij alles van ons weet, maar als bevrijding voelt en zoals de vrouw het overal wel zou willen vertellen.



In september gaan we verder met de ochtenden. Nu kunnen we beginnen met elkaar te zingen. En na een korte inleiding met elkaar napraten over een onderwerp. De eerste ochtend is 16 september van 10.00-12.00 uur. Je kunt je aanmelden via de site van [PGZevenhoven](http://PGZevenhoven.nl).

We zien er naar uit je te ontmoeten.

Ontmoet & Ontvang, Karin Spelt

Invulling zondagavond

Hallo jongeren! Zoals jullie waarschijnlijk wel hebben gelezen denken we met de hele gemeente na over de invulling van de zondagavond. 1x per maand is er ruimte voor een invulling die georganiseerd wordt door en voor jongeren. Je kunt daarbij denken aan een film, een thema, een spel of gewoon chillen? Misschien heb jij nog ideeën? Op zondag 19 september praten we hier met elkaar over, of geef je ideeën alvast door aan de jeugdouderling, Perry.

Concert van Hoop

12 sept.

Beste gemeente.

Concert van Hoop. Met als thema:

Liefde/Vriendschap.

Alweer enige tijd geleden kwam bij mij de gedachte op om een bijeenkomst te houden (dienst), omdat er zoveel op dit ogenblik gebeurd in de wereld. Deze dienst is laagdrempelig en de liederen komen van bekende Chr. zangers. met mooie teksten en goede muziek en tussen door een bijbel verhaal. Alweer enige tijd geleden zijn wij overgeschreven naar een gemeente in Alphen aan den Rijn en hebben door Corona nooit goed afscheid genomen, hierbij (na 15 goede jaren bij jullie) is dit een mooi

moment met een eigen verhaal. Overigens ben ik nog wel ingeschreven als vriend in Woerdense Verlaat.

Deze dienst wordt gehouden op zondagavond 12 september om 19.00uur.

Voor de dienst zijn er al 2 mooie liederen, dus kom eigenlijk iets vroeger.

Wij kijken naar u uit.

Gr. Jaap Immerzeel

Aansluitend is er koffie en thee.

Leuk nieuws

Afgelopen week is mijn dagboekje bij Kok Boekencentrum uitgegeven. Op de achterkant staat: "Gods kracht houdt je overeind – Gods liefde geeft je vertrouwen – Jezus' vriendschap geeft je vreugde. Contact met Jezus is de kracht die in ons leven het verschil maakt. Wat er ook gebeurt: je staat er niet alleen voor!

Aan de hand van weekthema's als *worden wie je bent, worstelen met God en sterk staan in de storm* schreef Jan Willem van Dijk een inspirerend en eigentijds dagboek, met elke dag een bijbeltekst, overdenking, vraag en een kort gebed."

Overal te verkrijgen. Voor wie geïnteresseerd is: veel leesplezier!



Gebedscursus

zaterdag 9 en zaterdag 30 oktober

Is jouw gebed ook vaak niet meer dan wat gestamel en zoeken naar woorden? God doet daar wat mee en maakt daar wat van – ontdek het in deze gebedscursus. Ds. Pieter van den Ende, ds. René Visser en ds. Marijke Gehrels zullen ons in deze tweedaagse cursus (zaterdag van 10:00-15:00) in theorie en praktijk op weg helpen in het bidden met en voor elkaar.

In het cursusmateriaal staan deze drie pijlers van de zogenoemde 'Ministry'-cursus centraal:

• Goede combinatie van theorie en praktijk

Een cursus met alleen theorie is net zoets als leren autorijden uit een boekje. Dat gaat niet. Bewust is er voor gekozen naast het onderwijs tijdens elke sessie ook tijd te nemen voor de praktijk, namelijk het voor elkaar bidden volgens het ministrymodel

• Zorgvuldigheid

Als mensen voor zich laten bidden, stellen zij zich kwetsbaar op. Daarom wordt veel aandacht

gegeven aan het zorgvuldig omgaan met iedere betrokkene bij het ministrygebed.

• Diep besef: God is aan het werk
Ministry is geen 'trucje' dat je kunt leren, waardoor er dingen in het leven van een ander kunnen veranderen. Ministry laat je voortdurend beseffen: God is een levende God, ik sta met lege handen en Hij moet het doen! Wij hoeven niet méér te zijn (en niet minder!) dan een instrument in zijn handen. Het is zijn Geest die mensenlevens beïnvloedt en verandert

Wil je erbij zijn? Van harte welkom. Kosten zijn €20 incl. cursusboek. Opgeven kan via pvteamwv@hotmail.com

Nog vragen? Neem gerust ff contact op met ons. Groet!

Els Okker, Paulien Vergeer, Jan Willem van Dijk

Kerkdiensten

We zijn heel blij dat we nu weer met 50 mensen (exclusief medewerkers) de dienst mogen bijwonen. De diensten blijven ook nog digitaal te volgen. De regels van afstand houden en thuisblijven bij klachten blijven wel gehandhaafd. De diaken zal u een plek aanwijzen waar u kunt zitten. Opgeven is ook nog noodzakelijk, dat kan nog steeds via het mailadres; kerkwv@gmail.com of bij de dienstdoende ouderling vóór vrijdag 18.00 uur

Jumbo Nieuwkoop sponsoractie



Ook in 2021 hebben we ons aangemeld voor de sponsoractie van Jumbo Nieuwkoop. Deze actie loopt van maandag 6 september t/m zondag 17 oktober, waarbij u sponsorvouchers krijgt bij € 15 aan boodschappen en actieproducten. U kunt uw

vouchers zelf doneren via de site van de Jumbo. Of anders stopt u de vouchers in de witte bus in het voorportaal, dan regelen wij de verzilvering.

College van kerkrentmeesters

Bij de KND bidden we voor



Joshua Okello Lasaro
Geboren op 02-06-2002
Hij woont op Noah's Ark in Mukono in Oeganda.

Wist-je- dat:

- Joshua in het verleden minder goed presteerde op school, omdat hij vaak ziek was, maar dat Joshua tegenwoordig veelbelovend presteert, zijn beste vak Engels is.
- Joshua sikkelcelanemie heeft, hierbij zijn de rode bloedcellen i.p.v. rond zoals bij ons, halve maanvormig. Als hij een sikkelcelcrisis heeft, lopen deze rode bloedcellen vast in de kleine bloedvaatjes. Dit veroorzaakt veel buikpijn, hoofdpijn, gewrichtspijn, koorts en is hij behoorlijk ziek. Veel drinken is dan heel erg belangrijk. Joshua houdt er niet van om de hele tijd in bed te blijven als hij last heeft van een crisis. Joshua heeft de laatste tijd regelmatig last van opvlammingen van de sikkelcelanemie.
- Joshua als hij later groot is, heel graag dokter worden.
- Joshua van zingen houdt en hij zingt zowel thuis als in de kerk uit volle borst de gospelsliederen mee.
- Joshua's beste vrienden Hannanja en David zijn.

Overdenkertje

