

## Voorwoord

's Morgens in de auto naar mijn werk, luister ik naar 'Eerst dit' van EO en IZB. Vanmorgen ging het over Psalm 23. Het idyllische plaatje van de Goede Herder. Een vriendelijke, zorgzame herder.

Zorgzaam waren de herders in die tijd zeker. Maar verder stoere lui en dat moest ook wel. Kou, ontberingen, wilde dieren, ze waren het gewend. En denk maar niet dat ze je altijd liefdevol over je bol aaiden! De vraag daarbij was of we ook wel zo naar onze Herder kijken en Hem soms zo ervaren.

Er gebeuren dingen in onze levens die we als hard ervaren en die we niet altijd begrijpen. En misschien hebben we de Herder er op aangesproken. Maar ik wens u toe dat u ook altijd ervaren hebt, dat onze Herder voor ons door het vuur gaat, het beste met ons voor heeft. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven.

Vanuit deze overtuiging kunnen we verder, gaan starten met het nieuwe seizoen.

Ook deze Rondom de Kerk is wat dunner als 'voor-corona'. Maar wel weer met mooie gedichten, het interview, etc. Kortom, veel leesplezier

De Redactie van Rondom de Kerk,

John en Joke van Oudenallen  
Mirjam van der Knaap  
Leni de Jong

PS

de volgende redactievergadering is gepland op 25 oktober 2021



**Vanuit de kerkenraadskamer**

## Van uw predikant

### Tot tien tellen.

Het laatste halfjaar van de studie theologie moest gewijd worden aan onderzoek en scriptie. Ik had als onderwerp gekozen de opwekking in Wales van 1904 en 1905. Tot mijn verbazing stond deze opwekking aan de basis van het werk van Johannes de Heer. Het Zoeklicht beschrijft de connectie als volgt:

“In het vroege voorjaar van 1903 bij het Bijbellezen tijdens de maaltijd werd Johannes de Heer getroffen door de tekst uit 1 Koningen 5: *‘Ik zal het op vloten over de zee doen voeren..., en gij zult het wegnemen; gij zult ook mijn wil doen, dat gij mijn huis spijze geeft’* (vers 9).

Tijdens de jaarlijkse conferentie van de Vrije Evangelische Gemeente in Goes besluit Johannes de Heer met enkele andere broeders, gedrongen door de nieuwsgierigheid die was ontstaan door de berichten over een opwekking, om ‘over zee’ te gaan. De reis begon op 17 februari 1905 en zou duren tot het einde van de volgende week. Tijdens de reis wordt elke mogelijkheid om het evangelie te verkondigen benut. Er wordt een tafelorgeltje meegenomen, zodat er overal (in de trein en op de boot) gezongen en gepredikt kan worden.

Op een avond woonde Johannes de Heer een samenkomst bij waar Evan Roberts zou spreken. Maar die liet weten door de Geest verhinderd te zijn. Op die avond heeft

Johannes de Heer in het Engels zijn getuigenis gegeven en de wens uitgesproken dat ook Nederland in de opwekkingszegen zou mogen delen. Tijdens deze dienst zag hij dat voor hem op een witte muur in vlamme letters iets geschreven werd. Johannes de Heer leest wat er staat en tot zijn ontzetting ziet hij dezelfde tekst verschijnen die hem eens had aangespoord om naar Wales te



vertrekken: *‘Ik zal het op vloten over de zee doen voeren..., en gij zult het wegnemen; gij zult ook mijn wil doen, dat gij mijn huis spijze geeft.’*

Johannes de Heer zegt hier later over: “Er bleef mij geen keus. Het bevel was duidelijk. Daarom bogen we onze knieën en spraken voor het aangezicht des Heren af, ons geheel en al door Zijn hand te laten leiden. Wat mij persoonlijk betrof, ik beloofde de Heer Zijn roepstem te volgen en zo nodig de aardse zaak los te laten, indien de hemelse zaken dit vragen zouden.”

Deze gebeurtenis, hij is dan 39 jaar oud, zal een nieuwe periode in zijn leven inluiden. Vanaf die tijd begint Johannes de Heer zich geheel te wijden aan het evangelisatiewerk in woord en lied.”

Datzelfde jaar nog laat Johannes de Heer zijn liedbundel verschijnen, die zoveel heeft betekend voor het geestelijk leven in het land. Ook in onze gemeente zie ik met regelmaat een verzoeklied uit de bundel van de Heer langskomen.

Aan het begin van dit nieuwe seizoen zou ook ik graag een lied willen selecteren uit de bundel.

*1 Als op 's levens zee de stormwind om u loeit,  
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit,  
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,  
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.*

*refrein:*

*Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,  
Tel ze, tel ze alle, en vergeet er geen.  
Tel ze, tel ze alle, noem ze één voor één,  
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.*

*2 Drukken 's levens zorgen u soms zwaar ter neer.  
Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan den Heer,  
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien,  
Dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên*

Dit lied is een pijler onder het geestelijk leven in Nederland geweest gedurende de eerste wereldoorlog, de armoede en de opkomst van het fascisme in de jaren '30, de tweede wereldoorlog en ook in de sobere jaren van de wederopbouw daarna. Tel uw zegeningen. Het is een eenvoudige geestelijke oefening waar veel kracht vanuit gaat. Ook in deze rare tijd van corona en coronamaatregelen. Tel maar eens tot tien.

Ik tel de zegeningen in mijn leven en in onze gemeente. En ik zie Gods liefde door alles heen. Zijn liefde voor onze gemeente, Zijn liefde voor ons dorp. Zijn liefde, die de angst verdrijft en altijd uitkomst geeft.

Hij geeft me goede moed!

Ds. Jan Willem van Dijk

PS: Leuk nieuws: deze week komt mijn dagboekje uit bij Uitgeverij KokBoekencentrum. Op de achterkant staat: Gods kracht houdt je overeind – Gods liefde geeft je vertrouwen – Jezus' vriendschap geeft je vreugde. Contact met Jezus is de kracht die in ons leven het verschil maakt. Wat er ook gebeurt: je staat er niet alleen voor!  
Aan de hand van weekthema's als *worden wie je bent, worstelen met God en sterk staan in de storm* schreef Jan Willem van Dijk een inspirerend en eigentijds dagboek, met elke dag een bijbeltekst, overdenking, vraag en een kort gebed.



# Overzicht kerkdiensten

Voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten zie “de weekbrief”

## **5 september 2021, startzondag, bevestiging ambtsdragers**

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk  
Collecte: 1. Kerk / 2. Jeugdwerk  
Ouderling van dienst: Anneke Hoogendoorn  
Organist: H. Oskam

## **12 september 2021**

09.30 uur: Dhr. J.P. Karstens, Leiden  
Collecte: 1. Kerk / 2. Uitzending GZB  
Ouderling van dienst: Krijn Takke  
Organist: H. Oskam

## **19 september 2021**

09.30 uur: Ds. J. Schelling, Woerden  
Collecte: 1. Kerk / 2. Zending  
Ouderling van dienst: Janco de Vink  
Organist:

## **26 september 2021**

09.30 uur: Ds. P.J. v.d. Ende, Rijnsburg  
Collecte: 1. Kerk / 2. Onderhoud  
Ouderling van dienst: Perry Boer  
Organist: K. Bruggeman

## **3 oktober 2021, Israëlzondag**

09.30 uur: Dhr. E.J. Bergman, Katwijk  
19.00 uur: Jeugddienst  
Collecte: 1. Kerk / 2. Kerk en Israël  
Ouderling van dienst: Els Okker  
Band: Testify

## **10 oktober 2021**

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk  
Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (de Sleutelbloem)  
Ouderling van dienst: Trudy Smit  
Organist: K. Bruggeman

### **17 oktober 2021**

09.30 uur: Ds. R. Mager  
Collecte: 1. Kerk / 2. Ouderenwerk  
Ouderling van dienst: Krijn Takke  
Organist: A. Stolk

### **24 oktober 2021**

09.30 uur: Ds. G.J. Robbemond, Woerden  
Collecte: 1. Kerk / 2. Zending  
Ouderling van dienst: Janco de Vink  
Organist: K. Bruggeman

### **31 oktober 2021**

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk  
Collecte: 1. Kerk / 2. Onderhoud  
Ouderling van dienst: Perry Boer  
Organist: H. Oskam

### **woensdag 3 november 2021, dankdag**

19.30 uur: Ds. J.W. van Dijk  
Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (Gain)  
Ouderling van dienst: Els Okker  
Organist: A. Stolk

### **7 november 2021, voorbereiding Heilig Avondmaal**

09.30 uur: Dhr. R. Pasterkamp, Urk  
Collecte: 1. Kerk / 2. Uitzending GZB  
Ouderling van dienst: Trudy Smit  
Organist:

### **verjaardagen 65+**

Dhr. G. van Leeuwen, Aambeeld 2, 2421 MH Nieuwkoop, 4 september  
Dhr. L. Beukema, Beethovenlaan 37, 2421 TV Nieuwkoop, 8 september  
Mevr. A.F. van Leeuwen - den Braber, Aambeeld 2, 2421 MH Nieuwkoop, – 28 september  
Dhr. G. Groenewoud, Floraweg 29, 2432 CD Noorden – 29 september  
Mevr. N. J. Beukema - v. Leeuwen, Beethovenlaan 37, 2421 TV Nieuwkoop – 3 oktober  
Dhr. J. Alblas, Uitweg 16 A, 3652 LR Woerdense Verlaat – 4 oktober  
Mevr. A. Alblas - de Groot, Woerdense Verlaat 15, 3652 LC W. Verlaat – 4 oktober  
Dhr. J.T. Immerzeel, Aziëlaan 21, 2408 HX Alphen a/d Rijn – 7 oktober  
Mevr. A.M. Groenewoud – Korenstra, Floraweg 29, 2432 CD Noorden – 27 oktober  
Dhr. J. van Uffelen, Park Oudeland 39, 3443 AE Woerden – 29 oktober

## ***Gebed: Als er muren***

*Als er muren voor ons staan,  
doe ons dan de gaten zien  
waar het licht doorheen valt,  
waardoorheen we verder kunnen kijken.*

*Als er bergen voor ons oprijzen,  
doe ons dan de paadjes zien  
waar onze voeten kunnen gaan,  
waarlangs we verder kunnen komen.*

*Als de mist ons overvalt,  
doe ons dan de kansen zien  
om stil te staan, stilte te voelen  
waarin we bij U kunnen komen.*

*En God, misschien,  
als we moed hebben,  
help ons dan het ook te maken:  
die gaten, die paadjes, die kansen.*

*Amen*

*- [Harmke Heuver](#)*

# In gesprek met:

TRUDY SMIT

KRIJN TAKKE

MONIQUE KLEINVELD

*'3 nieuwe enthousiaste ambtsdragers'*

## STEL JEZELF EVEN KORT AAN ONS VOOR:

**Krijn:** "Ik ben Krijn Takke. Ik ben geboren en getogen in Breukelen. Ik ben gelukkig, gelukkig getrouwd met Jolanda. We hebben 3 kinderen: Erik, Edwin en Anniek. Sinds 2000 woon ik in Woerdense Verlaat en dat bevalt mij best. Ik werk in Woerden bij Multivac als financieel medewerker."

**Trudy:** "Ik ben Trudy Smit. Ik ben geboren en getogen in Nieuwkoop. Ik woon alweer 32 jaar aan de Zuwe, gemeente Wilnis. Ik ben getrouwd met Piet. We hebben 5 kinderen en 8 kleinkinderen. Ik ben druk met het oppassen, ik heb mijn vaste oppas dagen en het werk op de boerderij. Ik ben de boekhouder en de directeur."

**Monique:** "Ik ben Monique Kleinveld. Ik ben getrouwd met Pleun. In augustus 2017 zijn wij vanuit Woerden verhuisd naar Zevenhoven. We hebben vier dochters waarvan er nog één thuis woont. Ik werk vier dagen in de week in Montfoort waar ik de marketing en communicatie verzorg van het merk ledverlichting Norton."

## WAS JE VERBAASD TOEN JE GEVRAAGD WERD VOOR AMBTSDRAGER?

**Trudy:** "Ja, het was zeker wel een verrassing. Ik dacht dat Janco voor Piet kwam. Piet wordt altijd gevraagd en hij is er geschikt voor. Dus toen Janco zei: 'Ik kom voor jou', dacht ik: 'Voor mij?' Het is geen moment in me opgekomen."

**Monique:** "Nee, dit was geen verrassing. Woerdense Verlaat is een kleine gemeente en dan weet je dat de kans groot is dat ze je een keer zullen benaderen."

**Krijn:** "Ik was wel verrast. Ik heb me inmiddels gesetteld als koster en het ophalen van de stemmen was al een tijdje geleden, dus ik had zoiets van: Nou ik zit goed!"

## WAS DE BESLISSING OM AMBTSDRAGER TE WORDEN MOEILIJK? EN WAT HEEFT JE DOEN BESLUITEN OM TOCH JA TE ZEGGEN?

**Monique:** "Ja, maar dan met name de praktische kant. Ik ben net gestopt na 6 jaar voorzitter van Gospelkoor Miracles en had bedacht dat ik wat tijd ging besteden aan andere dingen die ik leuk vindt en al een tijdje een wens van mij zijn, zoals een fotocursus. Ik heb toch ja gezegd, omdat het geloof een groot deel van mijn leven is. Daar hoort voor mij ook het met elkaar een gemeenschap zijn bij. Dus ook dat je je daarvoor inzet en een steentje aan bijdraagt."

**Krijn:** "Eigenlijk niet. Ik heb in het verleden deze functie vaker bekleed. Ik heb mezelf wel afgevraagd: 'Wat zou ik er op tegen kunnen hebben?' Het kost me tijd en ik moet er energie in steken, maar wat heeft de Heer voor mij gedaan? De Here God heeft mij zoveel gegeven door Jezus. Ik mag daar dan wel iets voor terug doen. Ik bedoel dit niet als een schuld die ik moet terugbetalen, maar ik wil laten zien dat ik dankbaar ben en dat ik het daarom graag wil doen."

**Trudy:** “Eigenlijk wist ik gelijk al dat ik het zou doen. In mijn hart voelde ik een ja, ondanks alle mitsen en maren. Ik ben wel onzeker of ik het kan, maar Janco zei: ‘Je kunt het!’ en ik doe mijn werk in afhankelijkheid van God, Hij is erbij. Ik zie het ook als leermoment om verder te groeien in geloof. Ik heb niet altijd overal een mening over, maar dat hoeft ook niet. Ik breng mezelf mee.”

#### **WAT ZIJN DE NIEUWE TAKEN?**

**Krijn:** “Naast de taak van ouderling van dienst ben ik ouderling kerkrentmeester. Voor mij houdt dit in dat ik met het college mag nadenken over de stoffelijke zaken van de kerk. We houden ons bezig met alle veranderingen en vernieuwingen in en om het gebouw. Ik zit al een tijdje in het college en we zijn een mooi koppel mannen.”

**Trudy:** “Als pastoraal ouderling ga ik bezoekerwerk doen. Ook daar zal ik in moeten groeien, maar ik vind het mooi om dit te mogen doen. Het geloofsgesprek is voor mij heel belangrijk en ik mag dan buiten de kerk het geloofsgesprek aangaan. Ik kom dan bij de mensen als ouderling en door die functie mag ik met hen in gesprek.”

**Monique:** “Als diaken ben ik o.a. verantwoordelijk voor het inzamelen en uitdelen van de gaven. Verder moeten we nog kijken hoe de overige taken onderling verdeeld zullen gaan worden.”

#### **WAT IS JE WENS VOOR DE KOMENDE JAREN VOOR DE GEMEENTE?**

**Trudy:** “Ik hoop dat de mensen zich weer thuis gaan voelen in de kerk, dat ze het samenkomen in de kerk gemist hebben. Ik hoop ook dat we allemaal dichter bij God gaan leven. Dat we echte keuzes gaan maken. We hebben elkaar steeds meer nodig om elkaar vast te houden. Niet alleen de kerkdienst en het koffiedrinken is hiervoor belangrijk, maar ook het geloofsgesprek. De dienst thuis was prima toen het niet anders kon, maar ik heb het samenkomen gemist.”

**Monique:** “Dat we er voor elkaar zullen zijn en met elkaar de gemeenschap van God mogen zijn.”

**Krijn:** “Door de corona zijn er heel veel mensen de kerkdiensten thuis gaan volgen. Zodra de maatregelen zijn opgeheven hoop ik iedereen weer te mogen begroeten in goede gezondheid. Er is toch een aantal gemeenteleden die ik al tijden niet meer heb gezien.”

Interview: Jaap Immerzeel

Tekst: Anneke Hoogendoorn



#### **Bloemen uit de kerk**

21-06 mev. H. van Eijk  
28-06 mev. H. Heemstra  
04-07 de heer J. de Vink  
11-07 de heer J. Alblas  
18-07 mev. A. Hoogendoorn  
25-07 mev. A. van der Sar  
01-08 fam. J. Alblas  
08-08 de heer D.A. van der Neut  
08-08 mev. Van Erk  
15-08 mev. T. Engel



## Reizen in coronatijd

Reizen in deze tijd is wel wat anders dan gebruikelijk. Iedereen die op vakantie is geweest (of dat graag had gewild) kan dat bevestigen. Zo ook onze reis van Cyangugu naar Nederland. Ongeveer een week voor vertrek kondigde het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken aan dat per zondag 8 augustus, de coronatest maximaal 48 uur voor vertrek afgenomen mocht worden. En dat terwijl Rwanda aangaf dat je de test minimaal 48 uur voor vertrek moest laten afnemen, zodat de resultaten op tijd zouden zijn. Bovendien hadden we te maken met een avondklok om 18.00 uur. Navraag bij het lab in het districtsziekenhuis leerde ons dat we 48 uur voor de eerste vlucht van Kamembe naar Kigali zouden redden, maar 48 uur voor de vlucht van Kigali naar Amsterdam was onmogelijk. We probeerden contact te zoeken met het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar die verwezen ons door naar KLM. En van KLM kregen we geen antwoord, vanwege de drukte.

Zaterdagochtend was het tijd om de test af te laten nemen. We vertrokken bijtijds naar het districtsziekenhuis. Daar aangekomen bleek dat we niet in het ziekenhuis konden betalen en werden we doorverwezen naar de bank. Maar het duurde nog even voor de bank opening en in no time was het druk. Een van de bewakers verwees ons door naar een agent en uiteindelijk konden we via haar registreren en betalen. Daarna moesten we terug naar het ziekenhuis om de test af te laten nemen. En toen begon het wachten. De testuitslag was ons zondag beloofd. In eerste instantie wachtten we met inpakken, tot we zeker wisten dat we mochten reizen. Maar de uitslag liet op zich wachten. Volgens de mensen om ons heen was er geen probleem. Natuurlijk zouden we gaan, in Jezus' Naam. Maar 's avonds was de uitslag er nog altijd niet. En zonder testuitslag kun je ook niet reizen. Uiteindelijk hebben we met verschillende mensen gebeld om er achteraan te gaan. Na 2,5 slopende uren wachten kregen we een sms'je dat het probleem opgelost zou zijn. En na nog eens een half uur, kregen we via WhatsApp ons certificaat met de uitslag toegestuurd: negatief. Wat een opluchting!

Maandagochtend vertrokken we om 7.00 uur naar de luchthaven van Kamembe. Daar bleek de volgende uitdaging op ons te wachten: een van onze koffers kon niet doorgestuurd worden naar Amsterdam, vanwege een fout in het systeem. Helaas konden ze dat probleem niet in Kamembe oplossen, maar moesten we in Kigali uitvinden hoe of wat. De geldigheid van onze testuitslag stond daarmee ook weer op het spel, want inmiddels was ons verteld dat de testuitslag geldig zou blijven zolang we op de luchthaven, achter de douane bleven. En dat kan niet als je een tas moet ophalen en 's avonds weer moet inchecken. Maar goed, eerst maar naar Kigali en dan kijken.

Gelukkig werden we in Kigali goed geholpen. Iemand van de luchthaven vertelde ons dat zij voor ons achter de tas aan zouden gaan. We hebben de hele dag doorgebracht achter de douane. Geen belevenis, want het is maar een kleine luchthaven, met slechts één cafeetje waar je eten en drinken kunt halen. Maar we waren er al op ingesteld en in Rwanda leer je de tijd uit te zitten. Vrijwel overal moet je lang wachten. Dus uiteindelijk ging het allemaal redelijk soepel. Het kofferprobleem werd aan het eind van de middag succesvol voor ons opgelost en om 19.15 uur konden we aan boord van het vliegtuig naar Amsterdam stappen. Wat een opluchting was het toen we eenmaal echt in het vliegtuig zaten! De vlucht verliep verder rustig en gelukkig konden we ook nog redelijk slapen. Dinsdagochtend zetten we, na ruim 2 jaar, weer voet op Nederlandse bodem en werden we op feestelijke wijze met een spandoek onthaald.



Rik en Caroline Mager

## **Solidariteitskas 2021**

*Voor gemeenten die omzien naar elkaar!*

Als kerkelijke gemeente willen we in onze woonplaats een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn. Een plek waar je God kunt ontmoeten, waar mensen naar elkaar omzien en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Om nieuwe plannen te kunnen uitvoeren, zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, maar ook financiële middelen.

En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.

### **Gemeenten helpen elkaar**

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij.

**P.S. Wees solidair en geef voor  
levendige en krachtige kerken!**

### **Uw bijdrage**

Bij deze Rondom de Kerk ontvangt u een verzoek om uw bijdrage voor de Solidariteitskas. Als gemeente vragen wij aan ieder lid vanaf 18 jaar een bijdrage van € 10,00. Voor elk belijdend lid wordt € 5,00 (verplicht) afgedragen aan de Solidariteitskas, het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Kijk op de website [www.pkn.nl/solidariteitskas](http://www.pkn.nl/solidariteitskas).

Met vriendelijke groet  
De penningmeester

## *Elke dag opnieuw*

*Ja, elke dag opnieuw is het een wonder  
te weten dat ik U als Heiland ken,  
om te beseffen dat ik vrijgesproken ben,  
en in Uw ogen geliefd en heel bijzonder.*

*Elke dag opnieuw mag ik geloven,  
zelfs als het lijkt of niets veranderd was  
en twijfel aan me trekt als een moeras  
U pakt mijn hand en brengt me weer naar boven.*

*En elke dag opnieuw wil ik het zeggen:  
U bent volmaakt, mijn Redder en mijn Heer,  
U heb ik nodig, help mij meer en meer  
om licht en donker in Uw hand te leggen.*

*Hermien Henning uit; Het licht overwint*

### **Rondom de Kerk 2021**

Rondom de Kerk is al vanaf 1993 het kerkblad van de Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat. De redactie, waarvan sommigen al vanaf het begin, doet elke twee maanden haar best om naast praktische informatie ook aandacht te hebben voor het kerkelijke en geestelijk leven van de gemeente.

Elke "pastorale eenheid" binnen onze gemeente krijgt automatisch het blad in de bus. Er bestaan geen abonnementen maar voor het maken van de Rondom de Kerk worden natuurlijk wel kosten gemaakt. Deze kosten bestaan hoofdzakelijk uit de kosten voor het laten kopiëren van het blad en zijn voor dit jaar begroot op een bedrag van € 500,00.

Bij deze Rondom de Kerk ontvangt u het jaarlijkse verzoek om een bijdrage van € 10,00 in de kosten van het vervaardigen van het blad (maar elk ander bedrag is ook welkom).

Mogen wij rekenen op uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van onze gemeente. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet De penningmeester