

Week



brief

Geref. kerk Woerdense Verlaat

22 augustus 2021

Gegrepen door Gods liefde

Gericht op Hem – Verbonden met elkaar – Getuigen in de wereld

Kerkdienst

22 aug

Vorbereitung Heilig Avondmaal

09.30 uur: dhr. M. v.d. Linden, Katwijk
Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (st. Vluchteling)*
Organist: A. Grootendorst
Ouderling van dienst: Perry Boer



Kindernevendienst groep 1 t/m 5 en groep 6 t/m 8

U dient zich wel aan te melden voor de dienst, dit kan via kerkwv@gmail.com of bij de dienstdoende ouderling vóór vrijdag 18.00

* St. Vluchteling -- Hulp aan vluchtelingen wereldwijd

Kerkdienst

29 aug

Heilig Avondmaal

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk
Collecte: 1. Kerk / 2. Zending
Organist: M.Spits
Ouderling van dienst: Piet van Oudenallen

Kindernevendienst groep 1 t/m 5
Tienerdienst

Contact

Wilt u reageren of iets vragen n.a.v. deze kerkdienst?

Bel of mail dan naar ds. Jan Willem van

Dijk: vandijkw@gmail.com // 0172-578448

U dient zich wel aan te melden voor de dienst, dit kan via kerkwv@gmail.com of bij de dienstdoende ouderling vóór vrijdag 18.00

Verzoeklieders

Verzoeklieders kunt u weer opgeven. Graag naar email; swija.de.jong@hetnet.nl.
Maar het mag ook bij mij in de brievenbus op de Uitweg 10

Bloemengroet & Jarigen



Vorige week op 14 augustus was br. J. van Leeuwen jarig. Vandaag zingen en luisteren we naar zijn verzoeklied Gezang 437; vers 1, 2, 3.

<https://www.youtube.com/watch?v=e82Hs2JxVJk>

De bloemen wil hij graag doorgeven aan Ds. Jan Willem van Dijk.

Op 19 aug. was Lenie de Jong-Blok jarig, Beide van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

Collecten

Wij willen u vragen uw bijdrage aan de collecten (bijvoorbeeld maandelijks) over te maken via de bank.

Uw bijdrage voor collecte t.b.v. kerk/onderhoud/jeugdwerk op bankrekening NL 37 RABO 0346 4048 19 o.v.v. "collecte kerk".

Uw bijdrage voor collecte t.b.v. diaconie /zending/ouderenwerk op bankrekening NL 44 RABO 0346 4064 39 o.v.v. "collecte doel" t.n.v. Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat.

Vandaag staat op het collecterooster: 1e collecte: Kerk, 2^e Zending; St. Vluchteling

Invullen zondagavonddienst

Vorige week heeft u in de Weekbrief een uitleg kunnen lezen over een idee van de kerkenraad over invulling van een zondagavond. Een ander idee, dat ook in Rondom de Kerk genoemd is, is een zangavond. Het is de bedoeling om dit te organiseren met verschillende christenen uit ons dorp om de verbondenheid te bevorderen en daardoor ook meer zichtbaar en van betekenis te worden in Woerdense Verlaat. We willen met elkaar God eren en aanbidden d.m.v. muziek en zang.

Beste gemeente.

Concert van Hoop. Met als thema:

Liefde/Vriendschap.

Alweer enige tijd geleden kwam bij mij de gedachte op om een bijeenkomst te houden (dienst), omdat er zoveel op dit ogenblik gebeurd in de wereld.

Deze dienst is laagdrempelig en de liederen komen van bekende Chr. zangers. met mooie teksten en goede muziek en tussen door een bijbel verhaal.

Alweer enige tijd geleden zijn wij overgeschreven naar een gemeente in Alphen aan den Rijn en hebben door Corona nooit goed afscheid genomen, hierbij (na 15 goede jaren bij jullie) is dit een mooi moment met een eigen verhaal. Overigens ben ik nog wel ingeschreven als vriend in Woerdense Verlaat.

Deze dienst wordt gehouden op zondagavond 12 september om 19.00uur.

Voor de dienst zijn er al 2 mooie liederen, dus kom eigenlijk iets vroeger.

Wij kijken naar u uit.

Gr. Jaap Immerzeel

Aansluitend is er koffie en thee.

Kerkdiensten

We zijn heel blij dat we nu weer met 50 mensen (exclusief medewerkers) de dienst mogen bijwonen. De diensten blijven ook nog digitaal te volgen. De regels van afstand houden en thuisblijven bij klachten blijven wel gehandhaafd. De diaken zal u een plek aanwijzen waar u kunt zitten. Opgeven is ook nog noodzakelijk, dat kan nog steeds via het mailadres; kerkwv@gmail.com of bij de dienstdoende ouderling vóór vrijdag 18.00 uur

Hart voor ons dorp

Sinds kort wonen Rick en Bente met hun dochtertje op Koperwiekstraat 15. Wij hebben hen welkom geheten in Woerdense Verlaat en hen verblijd met een bolchryasant.



Joachim Alberto Altamirano Velasquez.

Hij woont in Nicaragua

Geboren op 17 oktober 2001

Wist-je-dat

1) Joachim iedere zaterdag, 4 uur naar het project gaat. Daarnaast krijgt hij 1 dag beroepsles.

In zijn vrije tijd leert hij via een workshop voor monteur. Zijn Baas is heel tevreden over hem.

2) Joachim heel graag naar school gaat en hij vindt het project waar hij van De Heere God mag leren heel leuk. Hij wil ook graag veel uit de bijbel leren. Hij kan redelijk goed leren en helpt zijn broertje met huiswerk, want deze kan wat minder goed leren.

3) Joachim vaak vraagt of zijn sponsors hem in Nicaragua komen opzoeken.



Jayed Hasan

Geboren op 30 november 2007

Hij woont in Bangladesh

Wist-je-dat:

1) Jayed samen woont met zijn zus bij zijn ouders.

2) Jayed zijn ouders helpt met het doen van boodschappen.

3) Jayed's vader soms werk als dagarbeider heeft en verdient een schamel inkomen. Bid voor hem dat hij werk vindt om zijn gezin te onderhouden

4) Jayed's moeder het huishouden verzorgt. Zij heeft een dochttertje gekregen (oktober 2018) waardoor de gezondheid van zijn moeder niet heel goed is. Jayed vraagt gebed voor herstel voor zijn moeder.

5) Jayed van voetballen houdt.

6) Jayed is heel dankbaar dat hij financieel steun waardoor hij naar het project mag en hier veel leert.

7) Jayed uit een moslims gezin komt.

Overdenkertje

Je kunt verschil maken door:
de *woorden* die je spreekt
de *werken* die je doet
en de *wonderen* die je verwacht.