

Voorwoord

Hierbij ontvangt u het maart-nummer van Rondom de Kerk.

Ons dagelijks leven kent inmiddels veel meer vrijheid, we mogen weer bij elkaar komen en met elkaar zingen, wat fijn! Het vraagt ook om onze aandacht voor de mensen om ons heen met een kwetsbare gezondheid. Voor sommigen van hen wordt het juist onzekerder.

Vrijheid, dat geldt niet voor de mensen in Oekraïne, verbijsterend dat dit zo dichtbij kan gebeuren. Wij als 'gewone' mensen kunnen niet veel doen, of wel? Er zijn gelukkig altijd mensen die op wat voor manier ook wel mogelijkheden zien. En we kunnen allemaal bidden voor de Oekraïners en dat is echt belangrijk!

De Kindernevendienst begint op 6 maart met het Paasproject, "Jezus maakt het verschil", dat is onze realiteit en onze troost in onze tijd, wat geweldig is dat.

In dit nummer van Rondom de Kerk hebben we een mooi interview kunnen plaatsen en een inspirerend bericht van Denise Gorissen over haar leven op Mercy Ships. Vanuit Rwanda hebben we deze veel nieuws, kortom, we wensen u veel leesplezier!

De Redactie van Rondom de Kerk,

John en Joke van Oudenallen

Mirjam van der Knaap

Leni de Jong

PS

de volgende redactievergadering is gepland op 19 april 2022



Vanuit de kerkenraadskamer

Van U is de toekomst

Van U is de toekomst is het jaarthema van de PKN over de toekomst van de gemeente. Als inleiding op het thema wordt genoemd:

De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade van God worden ons aangezegd. Wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad je ook debet bent, je mag uit genade opnieuw beginnen. In de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon.

Op de website van de PKN wordt het thema verder uitgewerkt en handvaten aangereikt om hierover na te denken. Een ieder kan zich hierin verdiepen en mogelijke suggesties aandragen. Ook voor onze gemeente.

Janco de Vink



Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

een bewerking van het Onze Vader door Huub Oosterhuis, met als titel 'Onze Vader verborgen'.

Van uw predikant

Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden' (Kl. 3:23a)

Het vervelende van het manna was dat het zo snel bedierf. Je kon het niet opsparen. Je kon geen verzameling aanleggen. En reken maar dat je dat wilde, daar in die woestijn. Je wist tenslotte nooit hoe de volgende dag eruit zou zien. Of de week daarop volgend. Een ongeluk was zo gebeurd, en dan kun je maar beter wat achter de hand hebben, toch?

Ook ik wil een voorraad. Een batterij vol energie. Om door de woestijn heen te geraken. Om energieverblindende zaken aan te kunnen. Om met vertrouwen de komende tijd in te gaan, in de kerk zowel als in de maatschappij. Maar het is alsof er soms zomaar spontaan kortsluiting optreedt. En hoppa: leeg. Wat nu?

Jeremia zit in een rottijd. Jeruzalem is verwoest. Hij is achtergebleven, bij de ontheemden. Vogelvrij zijn ze. Elke zin of doel lijkt te ontbreken. Hij leeft op zijn tandvlees. Het boek klaagliederen gaat diep. Heel diep. Toch klinkt halverwege deze zin: elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Jeremia bedacht dat in deze woestijnperiode onze Vader manna schenkt. Elke morgen weer. En daar gaat Jeremia, elke morgen: op zoek naar tekenen van genade van de Heer. Op zoek naar Zijn weldaden – hoop, geloof of liefde dat zomaar ons bestaan binnen sijpelt.

Jeremia vond ze. Elke morgen weer. Ook in uw woestijn geeft Vader Zijn manna. Geloof om door te gaan. Hoop om het vol te houden. Liefde om uw waardigheid te bevestigen. Gaat u mee op zoek?

Ds. Jan Willem van Dijk

Overzicht kerkdiensten

Voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten zie "de weekbrief"

6 maart 2022

09.30 uur: Drs. D.F. Berensen-Peppink, Voorthuizen (gezinsdienst)
19.00 uur: Ds. J.A. Berkheij, Nigtevecht
Collecte: 1. Kerk / 2. Jeugdwerk
Ouderling van dienst: Janco de Vink
Organist: Ontmoetingsband / K. Bruggeman
Kerkauto: S. Okker (0172-408678)

woensdag 9 maart 2022, Biddag

19.30 uur: Ds. J.W. van Dijk
Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie
Ouderling van dienst: Perry Boer
Organist: A. Stolk
Aansluitend gemeente avond

13 maart 2022

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk
Collecte: 1. Kerk / 2. KIA (binnenlands diaconaat)
Ouderling van dienst: Els Okker
Organist: H. Oskam
Kerkauto: Janco de Vink (0172-409514)

20 maart 2022

09.30 uur: Ds. J. Schelling, Woerden
Maaltijd
Collecte: 1. Kerk / 2. Zending
Ouderling van dienst: Trudy Smit
Organist: A. Stolk
Kerkauto: Cees Boer (0172-408164)

27 maart 2022

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk
Collecte: 1. Kerk / 2. Onderhoud
Ouderling van dienst: Krijn Takke
Organist: M. Spits
Kerkauto: Sjaak Okker (0172-408678)

3 april 2022

09.30 uur: Ds. J.A. Berkheij, Nigtevecht
19.00 uur: Ds. J.W. van Dijk
Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (st. One)
Ouderling van dienst: Janco de Vink
Organist: A. Stolk / K. Bruggeman
Kerkauto: Janco de Vink (0172-409514)

10 april 2022

09.30 uur: Dhr. C.G. Hoogendoorn, Amersfoort
Collecte: 1. Kerk / 2. Ouderenwerk
Ouderling van dienst: Perry Boer
Organist: A. Grootendorst
Kerkauto: Cees Boer (0172-408164)

donderdag 14 april 2022, Witte Donderdag, Heilig Avondmaal

19.30 uur: Ds. J.W. van Dijk
Collecte: 1. Kerk / 2. Zending
Ouderling van dienst: Els Okker
Organist: A. Stolk

vrijdag 15 april 2022, Goede Vrijdag

19.30 uur: Dhr. M. v.d. Linden, Katwijk
Collecte: 1. Kerk / 2. Onderhoud
Ouderling van dienst: Trudy Smit
Organist: M. Spits

17 april 2022, eerste Paasdag

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk
Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (Compassion)
Ouderling van dienst: Krijn Takke
Organist: H. Oskam
Kerkauto: Sjaak Okker (0172-408678)

24 april 2022

09.30 uur: Ds. J. de Jong, Waarder
19.00 uur: Zangdienst
Collecte: 1. Kerk / 2. Uitzending GZB

Ouderling van dienst: Janco de Vink
Organist: A. Stolk
Kerkauto: Janco de Vink (0172-409514)

1 mei 2022

09.30 uur: Ds. M.J. Zandbergen, Waddinxveen
Collecte: 1. Kerk / 2. Zending
Ouderling van dienst: Perry Boer
Organist:
Kerkauto: Cees Boer (0172-408164)

Paasproject 2022 van de Kindernevendienst: Jezus maakt het verschil



Elke dag maken we keuzes. Als je er eens bewust bij stilstaat, merk je pas hoeveel. Welke kleren trek ik aan? Wat eten we vandaag? Waar gaan we heen op vakantie deze zomer? Als je de huisarts belt, kom je in een keuzemenu. 'Is er sprake van een spoedgeval, toets een 1. Wilt u medicijnen bestellen, toets een 2. Toets anders een 3.'

Ook in het omgaan met andere mensen, maken we keuzes. Hoe reageer ik op wat iemand in onze ogen verkeerd zegt of doet? Reageren we direct geïrriteerd of boos? Of wachten we even af? Vragen we eerst na wat die ander bedoelt of dwarszit? Zien we die ander als vriend of vijand op dat moment? Een wereld van verschil.

Op de zondagen op weg naar Pasen volgen we Jezus. We zien dat Hij keuzes maakt: blij Hij zijn Vader trouw of gaat Hij zijn eigen weg, die Hem zo op het oog veel gelukkiger zal maken? Ook mensen om Jezus heen moeten kiezen. Hoe reageren zij op wat Hij zegt en doet en wat Hem overkomt?

Wij lezen in de Bijbel de verhalen over Jezus en de mensen die Hij ontmoet. We kunnen het gemeen vinden dat zij Jezus verdriet en pijn doen. Of blij zijn, dat ze proberen Hem te

helpen. Het verandert niets aan de afloop. De verhalen blijven zoals ze zijn. Jezus sterft op Goede Vrijdag en komt uit het graf op Pasen.

In het project 'Jezus maakt het verschil' willen we laten zien dat de bijbelverhalen ons willen laten kiezen. Wat zouden wij gekozen hebben, als we een Schriftgeleerde of Petrus of Pilatus waren geweest? Hoe hadden wij gereageerd als toeschouwer op Golgota of Josef van Arimatea? Zouden wij net zo verdrietig geweest zijn als Maria aan het begin van de Paasdag?

Wij kunnen iets leren van wat deze mensen goed doen. We kunnen ook zien waar het bij hen fout gaat en daarvan leren. Dat is Gods bedoeling met de Bijbel: dat wij kiezen hoe wij vandaag willen leven. Dat wij de juiste keuzes maken, waarmee God blij is en geëerd wordt. Met als zekerheid dat God ons helpt om het goede te kiezen en dat Hij ons vasthoudt, zelfs als wij tekortschieten en de mist in gaan. Jezus maakt het verschil. Na zijn lijden en sterven is alles anders voor wie in Hem gelooft. Je zonden zijn vergeven en je krijgt een heerlijke toekomst die vandaag al begint.

Bron: Vertel het maar

De leiding van de Kindernevendienst

In gesprek met

ANNEMIEKE van LEEUWEN

'In de winkel kan ik over andere dingen praten dan de boerderij'

STEL JEZELF EENS VOOR:

"Ik ben Annemieke. Ik ben geboren in Delft, bijna 50 jaar geleden. Mijn ouders hadden een buurt-supermarkt VIVO. Als kind liep ik al, met een door mijn oma genaaid schortje, door de winkel. Ik ben de oudste van het gezin met 3 kinderen. Toen ik 6 jaar was werd de winkel verkocht en zijn we naar De Lier verhuisd, in het mooie Westland. Ik ben trots op het Westland. Ik ging in Vlaardingen naar school, daar heb ik ook de detailhandel school gedaan. Daarna ben ik bij Albert Heijn gaan werken. Toen ik Albert tegen kwam, zijn we na 1½ jaar getrouwd, dat is alweer 20 jaar geleden, en kwam ik op de boerderij terecht, tussen de koeien. Dat ik op een boerderij zou gaan wonen leek met heel leuk, maar ik moest verhuizen naar Woerdense Verlaat en dat vond ik heel spannend. Ik zag er erg tegen op, het was in mijn ogen een onbekende plek. Nu ben ik heel

blij en heb ik op de boerderij mijn draai gevonden. Naast het werk op de boerderij, werk ik ook bij Coop Bremmer in Zegveld. Werken in een winkel heb ik altijd graag gedaan, het is mijn passie. Ik vind het leuk om mensen te zien, te spreken en te helpen. Albert en ik hebben 4 kinderen: Marco, Paulien, Rianne en Bart."

HOE HEB JE ALBERT LEREN KENNEN?

"Tijdens een vakantie van de CPJ. Toen ik meeding met de reis had ik er niet op gerekend dat ik iemand tegen zou komen. Als we met de auto op pad gingen, dan reed Albert en zat ik achterin. Ik keek dan via de spiegel naar hem. Die hele vakantie heeft hij weinig tegen mij gezegd.

Na de vakantie hebben we elkaar ontmoet tijdens de schuurfeesten en toen is het pas wat

geworden. Hij belde me op en hij zei: 'Ik heb gehoord dat je me leuk vindt'. We hebben het er nog regelmatig over."

WELKE GEBEURTENIS IN JE LEVEN HEEFT VEEL INPACT GEHAD?

"Ja, dat was de geboorte van Bart. Bart heeft ons leven overhoop gegooid, maar hij heeft ons leven ook verrijkt. Bart is nu 10 jaar en nu hij ouder wordt, wordt de zorg voor hem wel steeds zwaarder. Hij heeft steeds meer een eigen wil. Normaal kleed een kind van 10 jaar zichzelf aan, maar Bart moet je de hele dag sturen en aanmoedigen. Het verschil in de ontwikkeling wordt steeds groter en dat is soms confronterend. Het is een zorg die altijd blijft. Alle aandacht in het gezin gaat naar Bart en ik wil de andere kinderen ook tot hun recht laten komen. Ik ben pas met Paulien naar de open dag van de Evangelische Hogeschool in Ede geweest. Heerlijk een dagje samen uit, als moeder en dochter. We leven bij de dag."

WAT WAS EEN MOOI MOMENT IN JE LEVEN?

"Dat ik Albert heb mogen ontmoeten. Ik dacht altijd: 'Ik ga overblijven'. Ik werd vroeger gepest en hierdoor ben ik heel onzeker en verlegen. Dan ga je op CPJ vakantie en kom je een leuke gozer tegen."

WAT BETEKENT PASEN VOOR JOU?

"Pasen betekent voor mij een nieuw begin. We doen veel fout, niemand is zonder zonden. Met Pasen is Jezus aan het kruis gegaan voor ons. Tegelijkertijd moet je er wel over nadenken wat je dan verkeerd doet. Ik denk er wel over na wat ik beter zou kunnen doen. Het omzien naar een ander doe ik te weinig en het is zo belangrijk."

WELK LIED VIND JE MOOI?

"Het lied 'Lichtstad met uw paalen poorten'. Ik kijk en luister vaak de versie van het Urker Mannenkoor 'Hallelujah' via YouTube. Er staat een jongen bij met het Down syndroom, Willem Hendrik. Hij staat te zingen en te dirigeren. Ik kan daar zo van genieten en dan komen de tranen. Ik mis het krachtige zingen in de kerk. Het met elkaar zingen versterkt de geestelijke voeding."

WAT ZIJN JE HOBBY'S?

"Mijn hobby is in de tuin werken. In mijn tuin staan geen jaar dezelfde struiken. Ik heb ook een groentetuin geprobeerd maar er zijn veel te veel veenmollen. Die vreten alle wortels op. In de tuin ben ik veel met de schepping bezig. Als het een beetje warmer wordt zie je de bloembollen al opkomen. Als boer leef je dicht met de natuur. Ik vind het heerlijk om tussen de koeien te lopen. Gisteren heeft mijn lievelingskoe 'Bab' gekalfd. Als ik de koeien ga halen roep ik: 'Bab!' en dan komt ze even knuffelen. Vandaag hebben we ook de eerste lammetjes gekregen. Dus ja, mijn hobby is de tuin, de dieren én mijn winkeltje. Daar kan ik over andere dingen praten dan de boerderij."

WAT IS JE MOOISTE VAKANTIE HERINNERING?

"Mijn ouders hadden vroeger na de verkoop van de winkel niet veel geld. We deden altijd woningruil-vakanties. We hadden op die manier de mooiste vakanties."

WELKE REIS WIL JE OOIT NOG EENS MAKEN?

"We gaan met het gezin altijd een weekje in een huisje in Nederland. Ik zou graag nog eens naar Spanje of Griekenland willen, maar dan samen met Albert. Of naar Canada, daar woont een oom van me. Ik zou hem graag eens opzoeken. Misschien blijft het bij dromen."

WAT VOOR TYPE MENS BEN JE?

"Ik ben positief ingesteld. Bij tijd en wijle ben ik ook wel zorgzaam. Ik bied mensen graag een luisterend oor. Hierin ga ik steeds meer op mijn moeder lijken. Ik sta niet graag op de voorgrond. Laat mij maar meehobbelen, dan heb ik het naar mijn zin. Marijke Immerzeel heeft ervoor gezorgd dat ik kindernevendienst ging geven. Ze kwam het me vragen tijdens het koffiedrinken. Daarna had ik een droom over mijn oma. Ze zei tegen mij: 'Annemiek, dat moet je doen!'. Ik heb toen de aanwezigheid van God duidelijk mogen voelen. Toch heb ik me nooit echt op mijn plek gevoeld. Het was elke keer weer een overwinning voor mezelf. Ik was altijd bang of ik het wel goed deed."

WAT IS JE HOOP VOOR DE TOEKOMST?

"Er zijn 3 dingen belangrijk in het leven: Geloof, hoop en liefde. Je moet altijd hoop houden, anders zou het niet goed zijn. Ik hoop wel dat

de mensen meer liefde en begrip voor elkaar opbrengen en dat we elkaar meer in de waarde laten. Als je anders denkt, durf je dit niet meer hardop uit te spreken. Ik hoop wel dat wij als christenen nog lang met elkaar vrij kerk mogen houden en het geloof blijven omarmen. Hoe we dit ook mogen invullen. Dat er mensen door Corona afhaken vind ik heel jammer. Ik hoop dat de mensen weer terugkeren als het weer gewoon is. Zonder het koffiedrinken na de kerk spreek je al lange tijd niet meer zoveel mensen. Door Corona is de wereld kleiner geworden. Vooral voor de kinderen is het belangrijk om ze

erbij te houden. Ik ben heel dankbaar dat de kindernevendienst en de tienerdienst weer draaien. Het lukt mij niet om mijn kinderen bij de livestream te houden.”

WIE ZOU JE EEN ATTENTIE (MERCY CHOCOLA) WILLEN GEVEN?

“Aan Floor en Jantine van der Wind. Ze zijn 21 februari 25 jaar getrouwd. Ze hebben het de afgelopen jaren niet altijd makkelijk gehad. Ik vind het leuk om de Merci zelf bij ze te brengen.”

Interview: Jaap Immerzeel
Tekst: Anneke Hoogendoorn

Van de Z&E commissie

In de vorige RdK hebben wij verteld waarvoor wij in 2022 als jaarproject willen collecteren. De Keuze is gevallen op Mercy Ships. Als wij een jaarproject hebben, proberen we altijd om iemand te vinden in onze omgeving. Na een 2-tal telefoontjes via Oma, Moeder kwamen wij terecht bij Denise Gorissen

Zij zit momenteel in Senegal. Maar schreef onderstaand verhaal naar ons en zij heeft toegezegd dat wij tzt via een you tube filmpje live kennis met haar kunnen maken.

Lieve mensen,

Wat leuk dat ik me mag voorstellen! Mijn naam is Denise Gorissen, 22 jaar, geboren en getogen Nieuwkoper. Tot iets meer dan anderhalf jaar geleden. Als je me nu vraagt waar ik vandaan kom, is mijn antwoord: mijn thuis is de *Africa Mercy*. Dit is één van de schepen van Mercy Ships, de organisatie waar jullie dit jaar voor collecteren. Wat gaaf zeg, dat jullie ons willen steunen. Ik kan urenlang vertellen over onze missie en alles wat ik aan boord geleerd en meegemaakt heb: over God, anderen, culturen, en mezelf. Stuur me gerust een berichtje als je vragen hebt: denise.gorissen@mercyships.org, lees mijn blogs <https://denise-mercyships.waarbenijj.nu/>, of neem een kijkje op mijn bemanningspagina <https://www.mercyships.nl/bemanningsdenise-gorissen/>.

Voor nu zal ik kort proberen te vertellen hoe ik hier gekomen ben. In 2019 studeerde ik af, en stroomde ik het management in van de zwaar onderbezette supermarkt waar ik al werkte. Langzaam werd werk mijn leven en verdwenen vrienden, familie, hobby's, maar ook God naar de achtergrond. Het putte me uit en sloeg een leegte. Was dit het leven waartoe ik geroepen was? Dat kon gewoon niet. Ik besloot ontslag te nemen en stelde mezelf de vraag wat ik écht wilde. Dat leidde me tot: God, wat wilt U dan? Want ik kan het niet.

Ik had lang het verlangen vrijwilligerswerk te doen in het buitenland, met een focus op missie en ontwikkelingswerk, dus ik gooide alle opties open. Mercy Ships bleek allerlei posities aan boord te hebben, en dus hoefde ik niet medisch/theologisch geschoold te zijn! Ik schreef me in met de houding: God, als U dit dan wilt, dan zie ik dat vanzelf. Drie dagen later kreeg ik een mailtje: Wanneer kun je komen? Dat was wel heel snel! Ik nam het als een teken, en nu terugkijkend, was dat het zeker. De meeste bemanningsleden wachten minstens een maand op reactie... Inmiddels zijn we vele dalen en pieken verder, ben ik anderhalf jaar aan boord,

diende ik in 4 verschillende posities, en zijn we met de Africa Mercy na bijna twee jaar Covid-19 TERUG in Senegal! Aanstaaende woensdag is de eerste operatie.

Je vraagt je misschien af wat mijn plan is. Dat weet ik ook niet. Elke keer word ik door God teruggeroepen tot de kern: Hem dienen met al wat binnen in mij is. Beschikbaar zijn. Dus ik blijf hier tot God me ergens anders roept. Aan boord zijn is levensveranderend. Het is een leerschool. Hier is mijn missie. En jouwe?

Zegen,
Denise

Come on board!

"Kom aan boord!" staat te lezen op de site van Mercy Ships. 's Werelds grootste ziekenhuisschip (De Global Mercy) is van 26 februari t/m 14 maart in Rotterdam.

Na 10 jaren van planning, bouw en samenwerking met donoren en partners van over de hele wereld, is de Global Mercy klaar om voor de eerste keer in Afrika te dienen. Helaas zijn de tickets nagenoeg uitverkocht om ook fysiek bij het schip te gaan kijken. Maar het is wel mogelijk om een online tour te maken.

Via deze link: <https://globalmercy.org/nl/> heeft u de mogelijkheid een (gratis) online ticket te bemachtigen. Dan krijgt u een indruk hoe het aan boord is van dit schip dat plaats biedt aan maximaal 950 mensen.

Kijkt u ook mee?

Op 20 maart a.s. wordt er voor de eerst keer gecollecteerd voor ons jaarproject "Mercy Ships" Tijdens deze dienst zal een vrijwilliger van deze organisatie komen vertellen over dit prachtige werk.

Wij bevelen dan ook deze collecte, van harte bij u aan.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de kerk, onder Commissies, Zending & Evangelisatie.

De Zendings- en Evangelisatiecommissie

Africa Mercy (2007-heden)

Mercy Ships kocht de Deense treinferry Dronning Ingrid in 1999 en toen begon de metamorfose naar een ziekenhuisschip. Later kreeg ze de naam Africa Mercy en kon ze in 2007 eindelijk haar eerste reis maken. In 2007 kwam de Africa Mercy ook naar Rotterdam en werden een handvol rondleidingen voor oud-bemanningsleden aangeboden.



De Africa Mercy

De Africa Mercy is 152 meter lang, 23,7 meter breed en heeft een gross tonnage van 16,572. Het ziekenhuis aan boord is uitgerust met moderne medische apparatuur zoals een CT-scanner, X-ray, laboratoriumdiensten en een Nikon Coolscope voor diagnoses. Er zijn 5 operatiekamers en 82 bedden voor patiënten.

Het ziekenhuisschip heeft een bemanning van ongeveer 400 volwassenen (singles, echtparen, gezinnen) en 50 kinderen. Zij verblijven in cabins (hutten) van allerlei formaten: van een- tot tienpersoonskamers. Ook zijn er hutten voor families. De vrijwilligers aan boord komen uit circa 40 verschillende landen.

Beste gemeente van Woerdense Verlaat

Het is voor de meeste van jullie al een tijdje geleden dat jullie mij gezien of gesproken hebben, maar de afgelopen jaren is er veel gebeurd. Zo'n anderhalf jaar geleden heb ik mijn vriendin Deborah leren kennen. Afgelopen zomer, toen we samen op vakantie waren in Frankrijk, heb ik haar ten huwelijk gevraagd. We hopen daarom op vrijdag 18 maart a.s. te trouwen. Een bijzondere dag waar we inmiddels al ruim 7 maanden naar uit kijken. Ik ben heel dankbaar dat God ons aan elkaar gegeven heeft. Ook zijn we erg dankbaar dat we, tijdens deze woningcrisis, binnen 2 maanden een appartement hebben kunnen vinden in de binnenstad van Gouda.

Vrijdagavond 18 maart zal er een trouwdienst zijn die via de livestream te volgen is. Mochten jullie die willen volgen kunnen jullie tegen die tijd mijn moeder even contacteren.

Geert van Eijk

Vrede zal bloeien

Vrede zal bloeien als een bloem
die aan de dag ontluikt,
een twijgje, teer, dat openbloeit
zich naar de lente neigt.

Vrede zal bloeien – een vorstin
die vreugdevol regeert;
straks zien wij vol verwondering
hoe laat de liefde leert.

Vrede zal bloeien als de zon
die in de nacht verdween:
de Zoon die niet meer stralen kon
tot paaslicht Hem verscheen.

Vrede zal bloeien overal
waar hoop, waar liefde leeft,
en waar geloof geloven zal
dat God zijn zomer geeft.

Vrede zal bloeien als de bloem
die uit de dood verrijst,
ons doopt in licht en zegt: Ik noem
jouw toekomst: paradijs!

Vrede zal bloeien,
zo waar ons Licht, de Eeuwige leeft!

André F. Troost

PERIODIEK SCHENKEN

Naar aanleiding van een vraag op de ledenvergadering van november vorig jaar onderstaand enige informatie over "periodiek schenken".

Tot 2014 mocht je een periodieke gift alleen aftrekken als deze gift was vastgelegd bij de notaris. We noemden dit "notarieel schenken". Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. Je kan kiezen of je de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan je de gift doet. We spreken nu over "periodiek schenken".

Mocht u een periodieke schenking overwegen aan de Gereformeerde Kerk te Woerdense Verlaat dan zullen wij deze schenking vastleggen in het formulier van de Belastingdienst "Periodieke gift in geld". Normaal zijn giften fiscaal aftrekbaar voor het deel dat boven het drempelbedrag uitkomt. Dit drempelbedrag is 1% van het drempelinkomen. De Belastingdienst kent echter ook de mogelijkheid van "periodiek schenken". De fiscale drempels gelden niet als je in een schenkingsovereenkomst, vastgelegd in een akte, jezelf verbindt om minimaal vijf kalenderjaren een vast bedrag over te maken aan een goed doel, in dit geval onze kerk. De wetgever spreekt dan van structurele ondersteuning van een Algemeen nut beogende instelling (ANBI) en gunt de gever een volledige aftrek. Deze kan je vergelijken met een hypotheekrenteaftrek.

In principe zijn er de volgende voordelen voor de schenker:

- Gewone giften zijn fiscaal aftrekbaar voor het deel dat boven het drempelbedrag uitkomt. Dit drempelbedrag is 1 % van het drempelinkomen, maar minstens € 60 en het maximum aftrekbare bedrag is 10% van het drempelinkomen.
- Bij periodiek schenken zijn er voor periodieke giften geen drempels.
- Het voordeel is dat schenkingen kleiner dan 1 % en groter dan 10% van het drempelinkomen nu ook fiscaal aftrekbaar zijn.
- De fiscus betaalt tussen de 19,7% tot en met 49,50% (tarieven 2022) mee aan deze schenking.

Aan periodiek schenken zijn ook de volgende voorwaarden verbonden:

- De schenking dient gedaan te zijn aan een ANBI of vereniging; de kerk is een ANBI.
- De schenking moet worden vastgelegd in het formulier "Periodieke gift in geld" van de Belastingdienst, hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
- De schenkingen moeten plaatsvinden in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen, die uiterlijk eindigen bij overlijden.
- De schenking moet minimaal vijf jaar duren. De gift stopt uiterlijk bij overlijden.
- Bij de aangifte inkomstenbelasting dient deze betaling van een termijn opgegeven te worden als "periodieke" gift.

Neem je in de akte op dat je geen gift meer geeft als het inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat je werkloos of invalide wordt? Dan voldoe je toch aan bovenstaande voorwaarden.

Mocht naar aanleiding van het bovenstaande uw interesse gewekt zijn of heeft u nog vragen en/of behoefte aan nadere informatie omtrent schenken dan kunt u terecht bij de penningmeester.

PASEN!

Heden gaat de hemel open

Heden gaat de hemel open,
wij herkennen Gods gezicht.
Pasen doet ons vurig hopen,
dat nu al het duister zwicht.
Halleluja, halleluja,
hier komt liefde aan het licht!

Heden is de Zoon herboren,
die om onze zonden kwam,
hart van God, aan ons verloren,
kind, dat zelf het brandhout nam.
Halleluja, halleluja,
herder, priester, offerlam!

Heden staat de dood verlegen,
tot het leven zelf verschijnt.
Komt de donkere dood u tegen,
weet dat hij te zijner tijd.
Halleluja, halleluja,
in zijn eigen graf verdwijnt!

Bron: onbekend

Berichten vanuit Rwanda

Op 19 december was het feest bij de familie Mager. Jonathan werd gedoopt tijdens de Engelse dienst. Als symbool van het binnentreden van de dopeling in het gezin van God, vindt de doop plaats bij de ingang van de kerk. Onder toezien oog van zijn peetouders, pastor



Obadias, pastor Alphonse vrouw Odette en pastor David vond de feestelijke gebeurtenis plaats. Na de dienst was er een tuinfeest in de tuin van de familie Mager waar onder het genot van een heerlijke lunch, verzorgd door het Mother's Union restaurant, speeches gehouden werden en cadeautjes gegeven. Een mooie gezegende dag!

Dat de dagen ook wel eens anders verlopen ervaarde Caroline op een donderdag in Januari. Met frisse moed vertrok ze naar Nyabitimbo om daar te gaan meten. Zo'n twee uur rijden van Kamembe. Maar na een uur deed de auto raar. Wat bleek, de remmen achter waren in



brand gevlogen terwijl er maandag in de garage aan gewerkt was. Gelukkig kon het geblust worden en bleef de schade beperkt. Maar zomaar verder rijden was niet mogelijk, eerst moest de auto gerepareerd worden. Gelukkig kon Rik een andere auto regelen en kwam met een monteur te hulp. Met die andere auto kon Caroline door naar Nyabitimbo. Dachten ze alles gehad te hebben kregen ze daar slecht bericht van de

pastor. De lokale leider van de sector had alle mensen naar huis gestuurd en wilde de pastor op laten pakken, omdat hij zogenaamd niet van het programma afwist. Maar de pastor kon via een bericht op zijn telefoon bewijzen dat ze een dag eerder contact hadden gehad over het programma. Opgepakt worden was van de baan, maar er moest wel een stevig gesprek gevoerd worden in de sector office. Gelukkig is alles met een sisser afgelopen, helaas moet er voor het meten een andere dag gepland worden. Ondertussen was de auto provisorisch gemaakt en is Rik er de volgende dag mee maar naar Kigali vertrokken, zodat er een goede reparatie gedaan kan worden.

Momenteel valt er veel regen in Rwanda en dan komen Rik en Caroline wel eens voor onverwachte situaties te staan. Ze waren in Bweyeye geweest voor een vergadering met ouders van de voedselprogramma's, toen ze terug wilden gaan zakte de brug onder de auto vandaan. Een aparte ervaring. Gelukkig werd er door veel mankracht hulp geboden en werd de auto uit het gat getild. Wat een geweldige samenwerking!



Ook door de vele regen waren vele wegen naar Mukarange in modderpoelen veranderd en glibberig geworden. Daardoor kwam er ook maar een handjevol mensen naar het voedselprogramma. En als echte Nederlanders die geen tijd onbenut willen laten, hebben ze met zijn allen pinda's gedopt.



Een paar weken geleden had de lokale leider van Nyabitimbo aanwijzingen gegeven voor het voedselprogramma waar ze zich keurig aan hadden gehouden. Maar daar aangekomen had hij besloten om het toch weer te veranderen en dat ze in de wijken en op straat moesten gaan meten. Maar met de regenval is dat zo goed als onmogelijk. Door zijn gedrag, krijg je jammer genoeg, het idee dat hij het voedselprogramma niet wil. Er zit niets anders op om dat te accepteren en weer verder te gaan.

Een mooie Rwandese gewoonte is dat als je een koe gekregen hebt het eerste kalfje dat geboren wordt weer weggeeft. Zo had een gezin dat anderhalf jaar geleden door een modderstroom 3 kinderen had verloren, een koe gekregen. Een half jaar geleden is daar een kalfje geboren wat nu weer doorgegeven is. En als dit koekalf ook weer kalft wordt ook dat kalf weer doorgegeven aan iemand anders. Wat een prachtige manier om zo de zegen door te geven.

De studenten kwamen gezellig langs bij Rik en Caroline om met elkaar te praten en Jonathan te bewonderen. Jonathan werd verrast met een mooi cadeau wat goed bij hem in de smaak viel.

Wij zijn dankbaar dat het goed gaat met de Familie Mager. Wilt u mee blijven bidden voor het werk dat zij doen en voor bescherming op de weg en dat ze een zegen kunnen zijn voor de mensen om hen heen.



Rik en Caroline zijn altijd blij en verrast om post uit Nederland te ontvangen. Op 8 maart is Rik jarig, maar gewoon een kaartje, brief of een mooie tekening ontvangen is ook al een feestje!

EAR Cyanguu diocese
PO Box 52
Rusizi, Rwanda



Wij danken u voor de gebeden en de financiële bijdrage van het afgelopen jaar. Mede daardoor kan de familie Mager het werk voortzetten in Rwanda. We hopen in 2022 op uw gebeden en steun te kunnen blijven rekenen. En wij danken God, die hen altijd bijstaat in mooie momenten maar vooral als ze voor moeilijke en onverwachte uitdagingen staan.

WEBSITE VAN DE KERK

In verband met het uitbreiden van het team met Monique Kleinveld als fallback voor Ton Fontijn hebben we deze week kennisoverdracht gedaan en daarbij ook kritisch naar de inhoud van de website gekeken.

Op de website staat op diverse pagina's nog verouderde informatie en wij willen jullie vragen om zelf een keer door de site te gaan en de pagina's ook eens kritisch te bekijken of de tekst die erop staat nog actueel is.

Met name de pagina's en subpagina's onder Commissies, Jeugd, ANBI en vooral ook Nieuws m.b.t. de corona regels. Ik heb geen idee of het Gebruikersplan van corona wordt aangepast of dat de link naar dit document kan worden verwijderd.

Ons verzoek is om toch op korte termijn (voor 1 maart) jullie bevindingen te ontvangen, zodat we dan weer een volledig geupdate site kunnen presenteren.

Het is ook onze wens dat de personen die verantwoordelijk zijn voor de tekst op de pagina's ons via het nieuwe mailadres informeren als er wijzigingen plaatsvinden.

In dit kader hebben we ook een algemeen nieuw e-mail adres aangemaakt voor berichten die op de website moeten worden geplaatst. Het nieuwe email adres voor de website van onze kerk is vanaf heden website-kerkwv@hotmail.com. Het oude adres blijft voorlopig nog wel bestaan, maar zal in de loop van het jaar worden verwijderd.

groeten Ton en Monique

On Fire

Op zondag 13 februari was er weer een jeugddienst in Woerdense Verlaat. De band Latreia speelde super mooie aanbiddingsliederen. In een filmpje werd het thema 'on fire' duidelijk gemaakt. De bijbel heeft het er immers over dat als je in de Here Jezus gelooft, dat dan de Heilige Geest over je komt en je in vuur en vlam zet. Dan worden er dingen mogelijk die je niet voor mogelijk houdt.

Ds. David te Voorde geeft er voorbeelden over vanuit zijn eigen leven. Er is een getuigenis van Ton, een man uit Nunspeet die na een jarenlang ziekbed genezen is na een kort gebed van zijn schoonzus.

Ds. David moedigt ons aan om gewoon maar te beginnen, te beginnen met bidden en luisteren of je de stem van de Here God hoort fluisteren. En daar nemen we dan ook maar de tijd voor.

Een ingewikkeld thema is zo minder ongrijpbaar gemaakt. Gemist, nog een keer terugkijken, is mogelijk Via www.gereformeerdekerkwv.nl homepagina.

Volgende jeugddienst, zondag 12 juni 2022. Spreker Jeroen Dorstijn. Muzikale begeleiding Relion.

