

## Voorwoord

Hierbij ontvangt u het novemnummer.

Let op hoe de bijdragen 'Geworteld leven' en 'Bedenk van welke hoogte u gevallen bent' elkaar aanvullen. Eigenlijk had de volgorde omgedraaid moeten zijn.

En verder veel van onze Z&E commissie, laten we als gemeente deze projecten samen oppakken.

Helaas moeten we het zonder een interview doen, we hopen dat weer goed te maken in het Kerstnummer dat in december verschijnt.

We wensen u veel leesplezier,

De Redactie van Rondom de Kerk,

John en Joke van Oudenallen  
Mirjam van der Knaap  
Leni de Jong

PS

de volgende redactievergadering is gepland op 6 december 2021



## Vanuit de kerkenraadskamer

### *Geworteld leven*

Afgelopen tijd is er veel aandacht uitgegaan naar de preek die ds. Paul Visser op 10 oktober gehouden heeft over Openbaring 13.

Op youtube is die preek al vele malen bekeken, ook ik heb hem gezien. Ik ga niet in op het onderwerp van de preek (wat heeft Openb. 13 te maken met de tijd waarin we nu leven?), maar het slot van de preek vond ik zo bemoedigend.

Wat de toekomst ons ook zal brengen, wat ons misschien ook allemaal te wachten staat, daar kunnen we niet voor weglopen, we kunnen niet vluchten uit onze wereld, ons leven maar we moeten zorgen dat we een sterk geloof hebben.

Ds Visser zegt het zo: "Vandaag geldt voor jou en mij dat je wortelt in Christus, dat je hecht aan Gods hart, dat je je laat vullen met zijn Geest (.....)dat je zoveel met Hem hebt, dat je toch niet van Hem los kunt komen."

Dit doet mij ook denken aan Psalm 1 waarin de gelovige wordt vergeleken met een boom die geplant is aan stromend water. Hij is geworteld in goede grond en verbonden met de bron van levend water en staat daardoor onwankelbaar vast.

Als je zo mag leven, geworteld in Christus, zal niets je kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.(Rom 8:38,39)

Els Okker



## Van uw predikant

*Bedenk van welke hoogte u gevallen bent*

*U hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. (Op. 2:4b,5a)*

Er komen zware tijden aan. En om die tijden goed door te komen moeten er een paar dingen worden rechtgezet. Vandaar dat de gemeente in Efeze een woord van de Heer ontvangt, speciaal voor hen.

Gevallen waren ze. In het kader van het Bijbelboek Openbaringen is dat niet zomaar een constatering. Want verderop wordt duidelijk er wel meer zijn gevallen van grote hoogte: ook de duivel en zijn engelen. Misschien zelfs zien we hier waarom de duivel uit de hemel is gevallen – ook hij had de liefde van weleer opgegeven.

Efeze deed de goede dingen en beleed de juiste leer. In haar ellende hield ze stand. Hoe kan je het beter doen vraag ik me af. Maar Jezus ziet dat ze zijn gevallen. Want de liefde van weleer ontbreekt. En zonder liefde ga je het niet redden in de laatste minuten van het laatste uur. Zonder liefde sta je misschien zelfs wel aan de verkeerde kant. In je strijd voor het goede en het juiste trekt het drijfzand je alleen maar verder naar beneden. Zit u misschien ook vast?

Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Waarom geeft Jezus deze opdracht? Zodat we ons juist in de eindtijd niet blindstaren op onze ideologieën omtrent het goede en het juiste, maar onze ogen richten op de persoon daarboven: de Here Jezus zelf. Hij die afdaalt naar onze diepte. Hij die ons opzoekt en onze tekorten aanvult vanuit de overvloed van Zijn genade en liefde.

Hoe zwaar de tijd ook gaat worden, met Hem komt u er doorheen.

Ds. Jan Willem van Dijk



## Overzicht kerkdiensten

Voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten zie “de weekbrief”

### **7 november 2021, voorbereiding Heilig Avondmaal**

09.30 uur: Ds. W. Koerselman, Woerden  
Collecte: 1. Kerk / 2. Uitzending GZB  
Ouderling van dienst: Trudy Smit  
Organist: W. v. Vliet

### **14 november 2021, Heilig Avondmaal**

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk  
19.00 uur: Ds. J.W. van Dijk (jeugddienst)  
Collecte: 1. Kerk / 2. Jeugdwerk  
Ouderling van dienst: Krijn Takke  
Organist: K. Bruggeman

### **21 november 2021, Voleindingszondag**

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk  
Collecte: 1. Kerk / 2. Onderhoud  
Ouderling van dienst: Janco de Vink  
Organist: A. Stolk

### **28 november 2021, 1<sup>e</sup> advent**

09.30 uur: Dhr. G. de Haan, Harderwijk (gezinsdienst)  
Collecte: 1. Kerk / 2. Jeugdwerk  
Ouderling van dienst: Perry Boer

### **5 december 2021, 2<sup>e</sup> advent**

09.30 uur: Dhr. M. v.d. Linden, Katwijk  
Collecte: 1. Kerk / 2. Zending  
Ouderling van dienst: Els Okker  
Organist: A. Stolk

### **12 december 2021, 3<sup>e</sup> advent**

09.30 uur: Ds. F.C. van Dijke, Woerden  
Collecte: 1. Kerk / 2. Ouderenwerk

Ouderling van dienst: Trudy Smit  
Organist: K. Bruggeman

**19 december 2021, 4<sup>e</sup> advent**

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk  
Collecte: 1. Kerk / 2. Onderhoud  
Ouderling van dienst: Krijn Takke  
Organist: A. Stolk

**vrijdag 24 december 2021**

21.00 uur: Kerstnachtdienst

**zaterdag 25 december 2021, eerste Kerstdag**

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk

**26 december 2021, tweede Kerstdag**

09.30 uur: Ds. M. van Dam, IJsselmuiden-Grafhorst

**verjaardagen 65+**

Dhr. A. v.d. Bosch, Voorhaakdijk 12, 3651 MB W. Verlaat - 14 november  
Dhr. H.G. Niesing, Woerdense Verlaat 5, 3652 LC W. Verlaat - 25 november  
Mevr. W. Visser – Alblas, Koperwiekstraat 3, 3652 LS W. Verlaat - 29 november  
Dhr. J. de Jong, Lijsterbeslaan 2, 3474 HE Zegveld - 30 november  
Mevr. B.A. Fontijn- de Jong, Joris Zudde 4, 2421 HG Nieuwkoop – 10 december  
Dhr. P. Smit – Wilnise Zuwe 50, 3648 NL Wilnis – 31 december



**Bloemen uit de kerk**

29-08 fam. R. Mager  
05-09 fam. Beukema  
12-09 mevr. G. van den Bosch  
19-09 dhr P. van Oudenallen  
dhr Z. van Eijk  
26-09 fam. H. Niesing  
03-10 mevr. W. Visser  
10-10 mevr. N. Verburg  
17-10 mevr. J. Takke  
24-10 dhr A. Haalboom

We heten Anton Haalboom (Woerdense Verlaat 21a, 3652 LC) hartelijk welkom in onze gemeente!

## De acht Zaligheden

Wat een geluk,  
wanneer je  
niets te verliezen hebt,  
want dan hoor je  
bij God thuis.

Wat een geluk  
wanneer je niet oppervlakkig  
over alle ellende heen leeft,  
want je zult worden getroost.

Wat een geluk  
wanneer je  
een mild mens bent,  
want je zult  
het beloofde land bezitten.

Wat een geluk  
wanneer je verlangt  
dat alles terechtkomt,  
want je zult het overvloedig  
zien gebeuren.

Wat een geluk  
wanneer je durft te vergeven,  
want je zult  
genadig worden behandeld.

Wat een geluk  
wanneer je hart  
ongecompliceerd is,  
want je zult God zien.

Wat een geluk  
wanneer je vrede sticht,  
want God zal je  
zijn kind noemen.

Wat een geluk,  
wanneer je lijdt  
om te bereiken  
dat alles terechtkomt,  
want dan hoor je  
bij God thuis.

Uit: 'Recht uit het Hart'  
Woorden van bezinning en viering  
verzameld door Kees Harte  
vertaling Pius Drijvers

## De Startdag

### Over Buienrader, flexibel en toch een geslaagde middag

Afgelopen zaterdag 3 oktober is de startdag van de Jeugdclub (groep 5-8) gehouden. Na weken van prachtig nazomerweer met veel zonuren, heeft de leiding in de week voorafgaand aan deze dag, regelmatig op een regenapp gekeken. Zelfs op de ochtend van de 3<sup>e</sup> leek de weersvoorspelling voor die middag mee te vallen.

We verzamelden ons om 13.15 uur bij gebouw Beatrix; de één iets meer op tijd dan de ander...

en vertrokken we met 9 kinderen richting Bloemendaal aan Zee, Nationaal park Kennemerland, ingang Panassia. Vier kinderen zouden later komen, wegens verplichtingen bij de voetbal.

De sfeer zat er in de auto al goed in. (Op de terugweg deden de kinderen uit zichzelf een spelletje wie het langst zijn mond kan houden. Als leiding zeg ik "geniaal wie dat verzonnen heeft".)

We begonnen onze wandeling dwars over de Hazenwei. Een duingebied waar kinderen (volwassen natuurlijk ook) vrij mogen ravotten. Met daarna een prachtige wandeling om het

Vogelmeer, naar het strand. Hier deden we dennenappel-jeu de boule. Cody werd de algehele groepswinnaar.

Helaas bleek dat regen zich niet houdt aan voorspellingen op internet. Maar zo flexibel als de regen is, zo flexibel zijn ook de kinderen uit Woerdense Verlaat. Geen onvertogen woord over het feit dat ze nat worden. En ook de leiding is flexibel gebleken. In plaats van spelletjes en diner op de Hazenwei, wordt er eerder koers gezet naar Woerdense Verlaat. In De Schutse (het gebouwtje naast de kerk deed zijn naam eer aan), werden in de fietsenstalling de hamburgers en worstjes op de skottelbrai klaargemaakt en binnen alsnog de spelletjes gespeeld.

We kijken al met al terug op een geslaagde middag. Woensdag 13 oktober is de eerste clubmiddag in gebouw Beatrix. Voor meer info [bert-degroot@live.nl](mailto:bert-degroot@live.nl) of 0634039362. De leiding Herma, Arnaud en Bert-Jan



## Gedicht

Blijven geloven in de toekomst,  
ook al lijkt de kans maar klein.  
Blijf geloven in de wereld,  
die jouw wereld ook kan zijn.  
Blijf geloven in het leven,  
in je denken en je doen.  
Blijf geloven in oprechtheid,  
en je normen en fatsoen.  
Blijf geloven in de vrede,  
en een simpel kort gebed.  
Blijf geloven in de mens,  
die zich voor jou heeft ingezet.

Blijf geloven in het wonder,  
dat jouw angsten overwint.  
Blijf geloven in de onschuld,  
en in een glimlach van een kind.  
Blijf geloven dat een ander,  
ook voor jou wat overheeft.  
Blijf geloven in de liefde,  
alle dagen dat je leeft.  
Blijf geloven in de waarde,  
en het doel van je bestaan.  
Blijf geloven dat de mensen  
eenmaal samen zullen gaan.

## Postzegels, ansicht- en geboortekaarten

U kunt postzegels en ansicht- en geboortekaarten sparen voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond). Vrijwilligers sorteren de postzegels en ansichtkaarten met veel zorg, kennis en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels via verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale beurzen. De ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats.

*NB. Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel. Dit zijn verhandelbare kaarten, ongeacht de afbeelding. (Bijna) alle dubbele kaarten en enkele kaarten die in een envelop verzonden worden, zijn oud papier. Momenteel is er nog wel handel in dubbele kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en Stichting Kinderpostzegels.*

## Oude mobieltjes, cartridges en toners

Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Lege toners en cartridges kunnen opnieuw gevuld worden. Via het inzamelprogramma van het bedrijf Eeko, ontvangt Kerk in Actie voor veel ingeleverde telefoons of cartridges een vergoeding.

We sparen als kerk nog steeds mee! **Ook u kunt meedoen!**

Voorin de kerk staan de kisten waar u uw spullen in kan doen.



Bedankt namens de Z&E.





## Het GZB-dagboek

'Een handvol koren' 2022 is een uitgave van de stichting GZB.

De stichting GZB is een steunstichting die tot doel heeft het zendingswerk van de vereniging GZB (Gereformeerde Zendingsbond) financieel te ondersteunen.

Wij steunen hiermee Rik en Caroline in Rwanda

5 redenen om hét gezinsdagboek van 2022 te kopen:

1. Het dagboekje van de GZB is al voor heel veel mensen tot zegen geweest. U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk van Rik en Caroline. Maar liefst € 8 van de prijs van € 12,50 komt ten goede aan het werk van de GZB.
2. Het is echt een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Kent u het dagboekje nog niet?
3. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde Kerk.
4. Het dagboek biedt leuke extra's zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.
5. Met een oplage van 39.500, is 'Een handvol koren' het best verkochte dagboek van Nederland. U heeft een prachtig geschenk in huis voor de decembermaand of om aan iemand cadeau te geven. Bestellen kan bij Trudy Smit per mail: [tsmitblijleven@gmail.com](mailto:tsmitblijleven@gmail.com) of via 06 40320615.

Van harte aanbevolen namens de Z&E commissie

Graag uw bestelling doorgeven uiterlijk 20 november 2021.

## Van de Z en E; invulling van jaarprojecten

Het jaarproject in 2020 is gegaan naar de buurtkeuken voor Riske en René de Cock. Beiden werkzaam voor de New Life West Kerk in Amsterdam.. Ze voelden zich echt gezegend door onze gift. Hieronder doen zij uitgebreid verslag van hun reilen en zeilen.

Het jaarproject 2021 is/was voor de organisatie GAIN de schoenendoosactie. Jacqueline Vos – Niesing heeft 3x verteld in de diverse kerk bijeenkomsten. Met de kinderen van de nevendienst hebben wij praktische hulp geboden.

Voor het project in 2022 zijn wij in afwachting van ideeën uit de gemeente. Suggesties zijn welkom. U weet ons vast wel te vinden.

Trudy Smit, Jolanda Takke, Anco/Diana de Heer, Arie de Jong en Barbara Fontijn

13 SEPTEMBER 2021

# Nieuwsbrief

## René & Riske de Cock



### Update gezin

Een andere baan, andere klas en een andere school maar dezelfde droom:

Onze dochters gaan nu beiden naar de middelbare school. Loïs Louise zit alweer in vwo 3 en Kyra is begonnen in de brugklas van Yuverta, een school met dieren. Ze zijn allebei vrolijk gestart. En op de vrijdag zijn we altijd enthousiast over paardrijden bij de manege het molenpaardje.

René is nog steeds bezig met de Buurtkeuken en krijgt veel aanloop. Riske is de Weggeefwinkel verder aan het uitbreiden. Ook heeft ze haar baan opgezegd als leraar wiskunde, om de handen vrij te hebben binnen New Life West en voor bijlessen wiskunde aan zieke kinderen. Financieel is dit een geloofstap, maar we vertrouwen dat er voorzien zal worden.

1

NEW LIFE WEST

2

BUURTKEUKEN  
SLOTERMEER &  
WEGGEEFWINKEL

3

BETROKKEN ZIJN



New Life West  
[www.newlifewest.nl](http://www.newlifewest.nl)

De gemeente waar  
wij voorgangers zijn  
in Amsterdam  
Nieuw West.



**Buurtkeuken  
Sloterveer**

We ontmoeten hier  
mensen uit de buurt  
en delen daar het  
leven mee aan tafel.



**Weggeefwinkel**

In de  
Weggeefwinkel kan  
kleding gekocht  
worden zonder te  
betalen.



## 1 New Life West

Gods liefde tastbaar maken in Amsterdam Slotermeer.

Onze kerk huurt een pandje aan de van Deyszelstraat waar doordeweeks de Buurtkeuken en de Weggeefwinkel hun activiteiten hebben. Er komen zo af en toe nieuwe mensen naar de diensten. De diensten ervaren we als fijn en gelukkig hebben we een modus gevonden om gemeente te zijn op vrijwel iedere dag van de week. De activiteiten in de Buurtkeuken zijn daar onderdeel van. Daarover verderop in deze brief meer.

## 2 Buurtkeuken & Weggeefwinkel

Kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld

René kookt drie dagen in de week soep van geredde groente met zijn team. De groenten en andere producten krijgen we van winkels. Het zijn vaak producten die tegen de houdbaarheid aanlopen of waar een plekje op zit. René haalt iedere maandag en woensdag een auto vol op. Dat wat over is, delen we uit. Zo'n vijftien mensen kunnen we tweemaal in de week voorzien van een extra voedselpakket.



We leren steeds meer mensen in de wijk en hun nood kennen. De lokale krant volgt ons ook en zo worden we steeds beroemder. René's vaste medewerkers June en Nick hebben veranderingen in hun leven meegemaakt en werken niet meer in de Buurtkeuken. June heeft een kindje gekregen en is verhuisd buiten de stad. Nick heeft een baan als chefkok gevonden. Terwijl René bad voor extra hulp, is in dezelfde week Debora aangelopen en heeft haar kookhulp aangeboden. Ze is een stoere dame met het hart op de juiste plaats en kan ook nog eens excellent koken. René is hiermee gezegend. Hij kan daardoor met mensen praten. Hij wordt daarbij geholpen door Ernst uit onze kerk. Veel mensen in de wijk en de officiële instanties zijn onder de indruk van wat we allemaal klaarspelen.

### ONTMOET BASNA

Basna woont in het AZC en werkt in de weggeefwinkel. Dat geeft haar voldoening en erkenning. Ze leert bij ons de Nederlandse taal. Ze moet van ons zich aan iedereen voorstellen en dat leidt tot vele leuke gesprekken en ontmoetingen. Ze heeft deze week een koffer gekregen uit de weggeefwinkel en die heeft Riske bij haar thuis gebracht in het AZC. Haar Syrische cultuur zorgt dan voor een gezellig kopje koffie en het was hartverwarmend. Basna is moslim maar is enorm op haar gemak binnen ons christelijk team. Wat een zegen!



De Weggeefwinkel is nu nog een onderdeel van de Buurtkeuken. We zijn op donderdag en vrijdag open. Mensen uit de buurt kunnen bij ons gratis kleding, schoenen en kinderspullen halen. De buurvrouwen uit de wijk en de mensen van het AZC kunnen onze winkel prima vinden.

Gelukkig gaan we rond oktober verhuizen naar een nieuw pand op de Burgemeester de Vlughtlaan. Een cadeautje uit de hemel, zeg maar. Naast Riske werken Loes, Lela, Basna en Katri elke week met veel plezier aan het sorteren van de kleding en assisteren in de winkel. We lijken bijna op een echt bedrijf. De komst van t-shirts met logo maakt ons erg trots op wat we aan het doen zijn. Er is al zelfs gevraagd of we ze te koop aanbieden!



### 3 Betrokken zijn

Je kunt Gods werk in Slotermeer steunen op verschillende wijzen.

- 1) gebed: Dat onze droom steeds praktischer mag worden en de Heer voorziet in mensen en netwerken die nodig zijn.  
Groei van New Life West.  
Arbeiders voor de oogst

Dank: voorziening in contacten, financiën, hulp en zaaigoed (de blijde boodschap, eten en kleding)

2) Wil je New Life West steunen met een gift dan kan dat op rekeningnummer: NL38INGB0002913216

3) Wil je ons als gezin steunen met een gift dan kan dat op rekeningnummer: NL38INGB0002913216 (ovv: Psalm 85)

4) Wil je de Buurtkeuken of de Weggeefwinkel steunen met een gift dan kan dat op rekeningnummer: NL38INGB0002913216 (ovv: Buurtkeuken of Weggeefwinkel)

5) Wil je de Weggeefwinkel steunen met kleding, schoenen of kinderspullen neem dan contact op met Riske.

6) Wil je de Buurtkeuken steunen met eten of producten om mee te koken. Denk bijvoorbeeld aan: pasta, rijst, kruiden, olijfolie of verse groenten. Neem dan contact op met René.

### Geven via de Givt-app:



**Givt**  
Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven





## Kerstkaartschrijfactie St. Friendensstimme

Dit jaar is er gekozen voor de kerstkaartschrijfactie van St. Friendensstimme. In Rusland en de omliggende landen dienen 100 evangelisten, zij worden ondersteund door deze stichting. Gezinnen die vanuit hun eigen gemeente soms duizenden kilometers verder zijn gaan wonen. De Heere riep hen. Daar verkondigen zij het Evangelie en proberen ze in hun levenswandel te laten zien dat ze de Heere Jezus willen volgen. Ze ondervinden daarbij eenzaamheid.

Het is belangrijk dat deze evangelisten weten dat ze niet alleen staan. Dat ze merken dat andere christenen d.m.v. gebed bij hun dienst betrokken zijn. Dat bemoedigt hen op momenten dat het moeilijk is. Ook u kunt deze evangelisten bemoedigen. Niet alleen door gebed, maar ook concreet, door hen een kaart met bijbeltekst te sturen.

Na de gezinsdienst van 28 november a.s. heeft u hiervoor de mogelijkheid. Wij zorgen voor setjes van 3 kaarten, waarop u een bemoediging "in het Russisch!" mag schrijven. Wij zorgen voor voorbeelden van Russische groeten en bijbelteksten. Eén kaart is voor de evangelist zelf, de 2 andere kaarten worden door deze evangelist weer verder verspreid. Een enveloppe met 3 kaarten mag u frankeren met een postzegel internationaal van € 1,55.

Mocht het een probleem voor u zijn, zelf deze enveloppe te frankeren, kunt u uw enveloppe (u mag de kaart natuurlijk ook thuis schrijven) bij één van de commissieleden kwijt. Wilt u de enveloppe dan uiterlijk zondag 5 december afgeven? Het duurt namelijk ook weer 2 weken voordat de enveloppe bij de evangelist in Rusland is bezorgd.

De Zendings- en Evangelisatiecommissie

Lang verwacht  
Niet gedacht  
Toch gekregen  
Gods Zegen

Op 8 september ontvingen Rik en Caroline uit Gods hand een prachtige zoon, Jonathan Diederik. Als TFC commissie feliciteren wij hen hartelijk met dit prachtige wonder en wensen wij het gezin de zegen en vreugde van God.



Inmiddels zijn zij alweer een aantal weken in Nederland. Er moest van alles geregeld worden. Onder andere is Rik naar Utrecht geweest om zijn Rwandese corona vaccinatie te "valideren" naar de Nederlandse en Europese standaard. En dat kan maar bij een GGD ergens in het centrum van Utrecht. Na zo'n lange tijd in Kamebe is een bezoek aan Centraal Station en Hoog Catherijne bijna overweldigend!

Op Camping de Vijverhof in Ommeren wordt er door de campinggasten inmiddels twee jaar gecollecteerd voor Rwanda met diverse acties. Onder veel belangstelling van oud en jong hebben Rik en Caroline daar verteld over hun werk in Rwanda.

Terwijl de familie Mager in Nederland verblijft gaat het werk in Rwanda gewoon door. Pastor Obadias is speciaal naar Kamembe gekomen om het vak "Liturgie en Aanbedding" te geven aan de studenten van het certificaat in theologie

Tot 2 november blijft het gezin nog in Nederland. Wilt u ze met een kaartje verrassen, kan dat naar Noordhoek 4, 2435 XZ Zevenhoven. En vanaf 2 november naar P/O EAR Cyangugu Diocese, PO Box 52, Kamembe, Rwanda.

De TFC commissie



GEREFORMEERDE KERK WOERDENSE VERLAAT

INLOOP: 18:45  
AANVANG: 19:00

ff wat  
nieuws

JEUGDDIENST  
14-11-2021

SPREKER:  
J.W. VAN DIJK

BAND:  
RELION

