

## Voorwoord

hierbij ontvangt u het maart-nummer van Rondom de Kerk. Alvast vooruitblikken naar Pasen. Ons verheugen dat we straks vieren dat onze Heer overwon! Dat geeft me ook voor deze tijd lucht: de Heer is opgestaan en Hij ziet naar je om.

We wensen u veel leesplezier en alvast goede Paasdagen,

De Redactie van Rondom de Kerk,

John en Joke van Oudenallen  
Mirjam van der Knaap  
Leni de Jong

PS

de volgende redactievergadering is gepland op 26 april 2021



## Vanuit de kerkenraadskamer

### FOCUS

Na een jaar waarin veel moeilijke dingen en beslissingen op ons af kwamen, leven we nu nog een beetje in het begin van het nieuwe jaar. Een jaar waarin we **hoop** mogen hebben, dat het weer beter wordt.

Daarom is het belangrijk om na te denken waarop je gefocust bent, waar je naar toe gaat.

Een bekend voorbeeld daarvan zijn Jozua en Kaleb en de andere verspieters, zij hadden een land van God gekregen en Mozes zei: "Ga dit land verkennen". Deze 2 mannen hadden de belofte van God voor ogen, zij zagen mogelijkheden, zij zagen de belofte werkelijkheid worden. Al die andere mannen zagen de problemen en de obstakels, dit betekend niet dat die problemen er niet zijn.

Maar het is de vraag : Waar geef jij je energie aan, waar is je focus op? Het is goed om in een nieuw jaar na te denken waar je blik en gedachten op gericht zijn. Is het op jezelf, op problemen of dingen die je niet hebt, of angsten ? in deze moeilijke tijd.

Of focus je je op de belofte van God? Of de visie die Hij je gegeven heeft? Een mooi voorbeeld is als ik tegen u zeg: Neem een wit vel en zet in het midden een zwart stipje, als ik dat dan aan de mensen zou laten zien, zeggen de meeste mensen: ik zie een zwart stipje. Terwijl er een heel wit veel groter vlak om heen is. We zijn geneigd om ons te richten op dat kleine stipje, terwijl daarom heen een veel groter vlak is.



#### Waar is je focus op?

We zijn geroepen en moeten realiseren dat God een plan heeft met ons leven. Als je je ver bij God vandaan voelt? Is je focus nog op Jezus gericht? Als je blik op dat zwarte stripje is gericht, bid ik je toe, in Jezus naam dat God je blik breder maakt als dat stipje. Hij heeft nog zoveel meer klaar liggen voor je. Dus wees gefocust op wat God voor jou klaar heeft liggen. Gericht op zijn plan met jou leven.

Deze overdenking van David de Vos gehoord, wil ik aan iedereen doorgeven.

Een broederlijke groet van Perry Boer

## Van uw predikant

### *Het nieuwe normaal*

Stel je voor: het is november. Corona steekt weer de kop op, want het blijkt een seizoensgebonden ziekte te zijn geworden. Maar de vaccinaties en de betere behandelmethodes in de zorg maken extra maatregelen overbodig. We mogen als gemeente dus nog gewoon bij elkaar komen. Zingen. Avondmaal vieren. Koffie drinken. Misschien zelfs tegen elkaar aan schuiven op een volle kerkbank.

Hoe zou dat zijn voor u? Benauwend? Opluchting? Vreugdevol? Plichtsmatig?

Voor mezelf heb ik lang vastgehouden aan het idee dat we gewoon weer normaal zouden gaan doen als de corona voorbij zou zijn. Maar de laatste tijd daagt me steeds meer dat het jaartje pauze misschien ook wel heeft laten zien wat ons goeddoet en wat meer ruis is? Wat heeft u goed gedaan? Wat heeft u niet zo gemist?

Ik zag een verslag langskomen van een predikantenbrainstorm in Overijssel. Hoe zal het kerkelijk leven eruit zien na corona? Ze stonden vooral stil bij het moment dat de samenleving weer open kan gaan. Zou het voelen als een soort Bevrijdingsdag? Welke rol zou de kerk daarin kunnen spelen? We hebben ons in de crisis vooral opgeworpen als plek van troost en hoop. Kunnen we na de crisis ook een plek van vreugde zijn?

Ergens anders las ik de vraag wat nu eigenlijk de toegevoegde waarde is van de kerkdienst in het kerkgebouw, vergeleken met online. Zoals op universiteiten en hogescholen het geluid opgaat dat de online hoorcolleges zullen blijven, zou dat zo ook niet opgaan voor onze kerkdiensten? Informatieoverdracht kan ook goed plaatsvinden via het scherm toch? Of, gebeurt er nog iets meer dan enkel informatieoverdracht in de kerkdienst? Wat is voor u de meerwaarde? Wat doet u goed aan de kerkdienst? Wat moet er gebeuren, zodat we niet denken na afloop van een kerkdienst: 'dit had ik beter thuis kunnen bekijken'.

Protestanten worden wel eens omschreven als 'hersenen op stokjes'. Een persiflage natuurlijk, maar met een kern van waarheid: we centreren het heil vaak in onze overtuiging, in de gedachten die we denken. Dan gaan we natuurlijk ergens voorbij aan het heilsfeit van de incarnatie: God is mens geworden. En wat verbazender is: Jezus is als mens ook weer opgestaan. Hij hield vast aan zijn lijf.

Voor God telt het lichaam. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest, niet onze gedachten. Zouden er manieren zijn waarop we dat meer kunnen honoreren in de kerkdienst? Natuurlijk, we zijn Europeanen. Heel danserig zullen we niet worden. Maar er zijn misschien meer manieren? Al is het alleen al door te erkennen dat het samen koffie drinken voor ons ook iets met gemeente-zijn te maken heeft!

Houd vol, heb lief,

Ds. Jan Willem van Dijk



## In gesprek met

# JAAP IMMERZEEL

*‘Jezus tikt dan op mijn schouder: ‘Ik ben er’.’*

### **STEL JEZELF EENS VOOR:**

“Ik ben Jaap Immerzeel. Ik ben geboren in Nieuwkoop en daar heb ik 62 jaar gewoond. Ik woon nu 4 jaar in Alphen aan den Rijn, maar ik voel me nog steeds een Nieuwkoper.

Ik ben getrouwd met Marijke en we hebben 4 kinderen: Patricia, Ingrid, Johan en Marian, en 5 kleinkinderen.

In Alphen aan den Rijn heb ik de technische school gedaan en in Amsterdam heb ik de opleiding gevolgd voor uitvoerder. Omdat ik op het eindexamen 1 punt tekort kwam, heb ik geen diploma gehaald. Ik heb in die periode mijn vader verloren. Het was voor mij een moeilijke tijd. Ik was 22 jaar, voetballen was mijn lust en mijn leven en ook school vergde veel tijd, dus haalde ik mijn examen net niet. Ik heb in mijn gewone werk als timmerman wel altijd veel profijt gehad van die cursus. Ook heb ik best wel veel werkgevers gehad, maar ik heb nooit hoeven solliciteren. Er werd altijd gevraagd of ik bij een bedrijf kwam werken. Mijn laatste werkgever was Vink en Veenman.”

### **WAT ZIJN JE HOBBY’S?**

“Ik werk niet meer en ik heb dus tijd om te wandelen en te fietsen. Ik hou van kamperen, maar dan wel in een caravan, niet meer in een tentje. Ook luister ik graag naar muziek. Ik doe gewoon veel leuke dingen nu. Ik heb ook getennist en ik deed aan hardlopen, maar dat kan niet meer vanwege mijn knieën. Ik doe nu alleen nog aan fitness, maar dat is om fit te blijven.”

### **WAAR BEN JE MOMENTEEL DRUK MEE?**

“Ik ben voorzitter geworden van de VVE van ons pand. Het gaat om 95 woningen. Het is veel werk en het is soms best wel ingewikkeld. Er zijn tijdens de bouw dingen niet goed uitgevoerd en nu zitten we met de gebakken peren. Mijn kennis vanuit de bouw en de aannemerscursus komen nu ook weer goed van pas.”

### **WAT BETEKENT JEZUS VOOR JOU?**

“Heel veel. Hij is het bestaan van ons leven, van mijn leven. Bij elke beslissing die ik neem, komt dat naar voren. Door mijn geloof in Jezus voel ik Zijn aanwezigheid en Hij zegt mij hoe ik moet handelen. Bij vragen of moeilijkheden, maar ook bij geluk en blijdschap. Dan voel ik het tikje op mijn schouder: ‘Ik ben er’.”

### **IS HET GELOOF ER ALTIJD GEWEEST?**

“Ja, het geloof is er altijd geweest en was ook altijd heel serieus. Van jongs af aan, vanaf dat ik met mijn moeder mee ging naar de kerk. Dat voelde zo vertrouwd, ondanks dat ik het niet allemaal begreep. Met het kinderkerstfeest zat ik tegen haar aangeleund en kreeg ik halverwege de dienst chocomelk. Ik scheen toen gezegd te hebben: ‘Ik word ook dominee, dan krijg je chocomelk en koekjes’. Ook op school was ik altijd erg geïnteresseerd in geschiedenis en geloof is ook geschiedenis. Het geloof heeft me altijd aangegrepen en ik was al heel jong actief in het clubwerk en bij de kindernevendienst. Het was nooit een last of een moeten, ik deed het altijd met plezier. Misschien tikte Hij toen al op mijn schouder?”

## **WELKE MENSEN HEBBEN EEN BELANGRIJKE ROL GESPEELD IN JE KEUZE VOOR GOD?**

“Mijn ouders, daar is het begonnen. Natuurlijk ben ik wel gegroeid in mijn geloof. Het is nu anders dan 20 jaar geleden. Dit komt door alles wat je meemaakt, mooie en minder mooie dingen. En je komt weleens een voorganger tegen die je inspireert. Als ik terugdenk aan mijn ouders dan ben ik heel blij met hoe zij in het leven stonden en ook best wel vrijmoedig geloofden. Dat was voor die tijd wel bijzonder. Ik kan me herinneren dat mijn vader en ik graag schaatsen keken op TV. Dat was in de tijd van Kees Verkerk. De 1500m was een belangrijke rit en die werd gereden op zondag onder kerktijd. Ik zei tegen mijn vader dat ik niet naar de kerk ging, ik wilde schaatsen kijken. Mijn vader zei toen: ‘Niets in deze wereld kan ons bij de kerk vandaan houden’. Ik was toen boos maar jaren later heb ik pas begrepen dat het goed was. Je blijft niet bij God vandaan voor een potje voetbal of een schaatswedstrijd. Mijn vader droeg het geloof uit in zijn doen en laten, hij had ook liever schaatsen gekeken. Het is een les die ik geleerd heb.”

**JE HEBT VEEL GEDAAN VOOR DE KERK: o.a. GGG – kindernevendienst – kerkenraad (pastoraal ouderling) – aankondigingsborden voor de kerk – Kerstnachtdienst – Paasontbijt – startdag – oudejaarscafé – In Gesprek Met – Hart voor ons dorp – Compassion dienst in Zevenhoven – Cursus Heilige Geest**

## **WAAR HAAL JE DE INSPIRATIE VANDAAN?**

“Dat is de tik op mijn schouder. Als ik op straat loop en ik zie iets moois dan zie ik daarin iets van God en dat wil ik dan doorgeven. Ik kom vaak in andere kerken en als ik dan iets moois ervaar, denk ik: ‘Hoe kunnen we daar van leren? Hoe kunnen we in de kerk van Woerdense Verlaat naar buiten gericht zijn?’. Hij tikt dan weer op mijn schouders. Het komt spontaan. Als het is van: Ik móét wat doen voor de kerk, dan gaat het echt niet lukken. Voor de projecten van de kindernevendienst heb ik uren in de schuur staan knutselen. Dat is prachtig. Tijdens de 40 dagentijd hebben we in onze gespreksgroep na moeten denken over de vraag: ‘Hoe kunnen we de mensen in het dorp bereiken?’ Toen is Hart voor ons dorp ontstaan. Ik krijg een glimlach op mijn gezicht wanneer iemand met een gebroken arm, die niets met de kerk heeft, een attentie krijgt. Dat is hoe de kerk hoort te zijn.”

## **WELKE MUZIEK INSPIREERT JOU?**

“Ik hou van heel veel soorten muziek. Ik ben nooit een fan geweest van 1 groep. In mijn jeugd, toen ik in de discotheek kwam, waren dat liedjes van Simon en Garfunkel. Mijn eerste christelijke CD was van de Ierse zanger Robin Mark, Revival in Belfast. Hij zong over de strijd tussen de katholieken en de protestanten, dat heeft me erg aangegrepen. Hij was één keer in Nederland en toen ben ik er geweest. Er staan ook liederen van hem in Op Toonhoogte. Ik hou ook van de muziek van Chris Tomlin en Michael W. Smith. De laatste tijd ben ik erg bezig met de muziek van Matthijn Buwalda. Zijn liederen lijken gewone, niet christelijke liederen, maar er zit wel een Bijbelse boodschap in. Zijn teksten staan in deze tijd. Dat is zo mooi. Het klinkt misschien wat oneerbiedig, maar dit zijn voor mij Psalmen.”

## **JE BENT LID GEWORDEN VAN EEN KERK IN ALPHEN EN JE BENT OOK VRIENDEN GEBLEVEN VAN ONZE KERK, WAAROM?**

“Ik ben 16 jaar geleden, ik was toen 50 jaar, overgegaan naar de kerk van Woerdense Verlaat. Dat was een mindere periode, door wat er was gebeurd in de kerk in Nieuwkoop. Ik ben toen goed opgevangen door Menno Zandbergen. Ik zat in een dip, maar het geloof liet ik niet los en we zijn wel naar de kerk blijven gaan. Je gaat gewoon, dat is toch het DNA van het beestje. In het begin heb ik gezegd: ‘Ik heb geen zin meer om kerkenwerk te doen’, maar door de enthousiaste mensen die mij inspireerden met hun vriendelijkheid en hartelijkheid, voelde ik me snel thuis. Langzaam wordt je weleens wat gevraagd en dan ga je weer iets doen. In Alphen ging ik op zoek naar net ‘zoiets’, maar dat is er niet. Iedere kerk doet het op zijn eigen manier. We zijn opgehouden met zoeken en hebben ons aangesloten bij een kerk. Dus het antwoord op de vraag is: Omdat de mensen ons veel liefde gegeven hebben. De kerk is ook een kleine gemeenschap en als wij vertrekken dan wordt de kerk nog kleiner. Je voelt een beetje de verantwoordelijkheid. Maar ook daarin gaat God zijn gang. Belangrijk om nog te noemen is de omgang met Rik Mager. Dat vond ik een van de prachtigste mensen in de kerk van Woerdense Verlaat.”

## **WAT WEET BIJNA NIEMAND VAN JOU?**

“Over het algemeen ben ik een open boek, ik heb niets te verbergen. Als mensen vragen aan mij

stellen, dan vind ik dat ik echt de waarheid moet zeggen. Dat is dan weer het tikje op mijn schouder. De meeste mensen die mij kennen weten wel wat ik doe en hoe ik in elkaar zit.”

#### **HOE WIL JE LATER HERINNERD WORDEN?**

“Ik hoop dat mijn kinderen en kleinkinderen later zeggen dat ik er voor hun was. Dat ik open stond voor hun mooie dingen, maar ook voor hun problemen. We doen best wel veel met de kleinkinderen en we plukken daar de vruchten van. Ze komen graag logeren. Niet al onze kinderen doen iets met het geloof. Het is dus heel mooi dat wij de kleinkinderen iets mee kunnen geven. Je ziet die liefde van de kinderen, kleinkinderen en ook van de aanhang weer terugkomen. Ik wil herinnerd worden als iemand die liefdevol om hen heen stond en als een betrouwbaar iemand. Niet de ene keer dit en de andere keer dat zeggen. Ook niet een leugentje om bestwil.”

#### **2020 WAS EEN RAMPJAAR: WAT WAS VOOR JOU HET MOEILIKST IN DE CORONATIJD?**

“Het moeilijkste is dat je je verantwoording hebt naar je medemensen en daarom moet je de regels in acht nemen. Soms vergeet ik het weleens, maar we komen bijvoorbeeld niet met z’n tienden bij elkaar. Met de Kerst zijn de kinderen om de beurt gekomen. Dit gaf een hele andere sfeer dan anders. We deden een spelletje en de gesprekken met elkaar onder 4 ogen waren intenser en hadden meer diepgang. We hebben een goede familieband, dat heb ik vooral in deze

dagen gemerkt. Omdat we niet zoveel mogen hou je ook geld over. Dat is een ander voordeel. Maar ik heb het toch liever anders.”

#### **WAT IS JE WENS VOOR DE KERK VAN WV?**

“Nou, sowieso dat de mensen groeien in het geloof, ieder op zijn manier. Dat ze elkaar de ruimte geven, niet iedereen hoeft hetzelfde te zijn, als je elkaar maar respecteert. Ik hoop dat de mensen na Corona niet gemakzuchtig worden en denken dat ze de kerk niet meer nodig hebben. Ik hoop dat we met elkaar de schouders er weer onder zetten. Weer samen zingen, samen bidden. Je hebt elkaar gewoon nodig. Als mensen zeggen dat we elkaar niet nodig te hebben dan staan ze buiten wat er in de Bijbel staat. Preken, liederen, gesprekken, koffiedrinken, een arm om elkaar heen. Het is vreselijk als iemand nu komt te overlijden en er maar 30 mensen bij elkaar mogen komen. Zo’n afscheid doet pijn. Daarom hoop ik dat we weer snel een normaal leven krijgen. Dat we weer naar de kerk kunnen gaan, dat we het geloof weer uit kunnen dragen en dat er nieuwe mensen bij komen.”

#### **WIE ZOU JE EEN ATTENTIE (MERCİ CHOCOLA) WILLEN GEVEN?**

“Aan Klazien van Erk. Ze zat bij ons op de gesprekskring. Ze komt altijd graag in de kerk en heeft het moeilijk nu de kerk weer dicht is. Ze is best wel eenzaam. Ik vind dat ik ook een beetje verstek heb laten gaan en daarom ga ik de Mercı zelf bij haar brengen.”

Interview: Anneke Hoogendoorn  
Tekst: Karolien Hoogendoorn

## Overzicht kerkdiensten

Voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten zie “de weekbrief”

### **7 maart 2021**

09.30 uur: Ds. T.L.J. Bos, Waddinxveen  
Collecte: 1. Kerk / 2. Zending  
Ouderling van dienst: Anneke Hoogendoorn

### **woensdag 10 maart 2021, bid dag**

19.30 uur: dhr. M. v.d. Linden, Katwijk  
Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (MAF)  
Ouderling van dienst: Piet v. Oudenallen

### **14 maart 2021**

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk  
Collecte: 1. Kerk / 2. Onderhoud  
Ouderling van dienst: Janco de Vink

### **21 maart 2021**

09.30 uur: Ds. J. Henzen, Wateringen  
Collecte: 1. Kerk / 2. Jeugdwerk  
Ouderling van dienst: Perry Boer

### **28 maart 2021**

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk  
Collecte: 1. Kerk / 2. Zending  
Ouderling van dienst: Els Okker

### **donderdag 1 april 2021, witte donderdag**

19.30 uur: Ds. J.W. van Dijk  
Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (st. One)  
Ouderling van dienst: Anneke Hoogendoorn

### **vrijdag 2 april 2021, goede vrijdag**

19.30 uur: Ds. F. Bos, Gouda  
Collecte: 1. Kerk / 2. Onderhoud  
Ouderling van dienst: Piet v. Oudenallen

#### **4 april 2021, 1<sup>e</sup> Paasdag**

09.30 uur: Dhr. B. van Laar, Nieuw Vennepe  
Collecte: 1. Kerk / 2. KIA (werelddiaconaat)  
Ouderling van dienst: Janco de Vink

#### **11 april 2021**

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk  
Collecte: 1. Kerk / 2. diaconie (Compassion)  
Ouderling van dienst: Perry Boer

#### **18 april 2021**

09.30 uur: Ds. F.J. van Harten  
Collecte: 1. Kerk / 2. Zending  
Ouderling van dienst: Els Okker

#### **25 april 2021**

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk  
Collecte: 1. Kerk / 2. uitzending GZB  
Ouderling van dienst: Anneke Hoogendoorn

#### **2 mei 2021**

09.30 uur: Dhr. E.J. Bergman, Katwijk  
Collecte: 1. Kerk / 2. Onderhoud  
Ouderling van dienst: Piet v. Oudenallen

#### **verjaardagen 65+**

Mevr. B. Boer – Liebeton, Korte Meentweg 3, 3652 LG Woerdense Verlaat – 1 maart  
Dhr. A. Visser, Leeuwerikstraat 29, 3652 LH Woerdense Verlaat – 3 maart  
Mevr. C. Kreukniet, Nachtegaalspad 19, 3652 LM Woerdense Verlaat – 3 maart  
Dhr. H. Uittenboogaard, Broekerweg 62, 3474 KH Zegveld – 4 maart  
Dhr. A.G. Fontijn, Jorris Zudde 4, 2421 HG Nieuwkoop – 2 april  
Mevr. M.A.C. Querreveld-Baas, Merelstraat 3, 3652 LK Woerdense Verlaat – 7 april  
Mevr. J.M. van Leeuwen – Koomans, Lange Meentweg 45, 3652 LA W.Verlaat – 17 april



## Actie Kerkbalans 2021

Inmiddels is waarschijnlijk de envelop met de actie kerkbalans bij u op de deurmat gevallen. Ook dat is anders dit jaar. Al was het maar omdat het later is dan te doen gebruikelijk bij deze actie.

Als college van kerkrentmeesters zijn wij dankbaar voor het resultaat van vorig jaar en voelen wij ons dan ook vrij om voor dit jaar wederom een beroep op uw vrijgevigheid te doen middels uw toezegging voor de actie kerkbalans 2021 en vragen wij u om uw bijdrage voor 2021 minimaal te continueren op het niveau van 2020 en hopen wij dat u, indien mogelijk, in staat bent deze iets te verhogen. Het afgelopen jaar is namelijk een grote investering gedaan in beeld en geluid met als resultaat dat er nu via onze eigen livestream meegekeken kan worden met de kerkdiensten, maar deze investering moet uiteindelijk wel “terugverdiend” worden natuurlijk. Gelukkig konden we deze investering in eerste instantie uit onze “buffer” betalen. Verder zijn er de gebruikelijke uitgaven met als onzekere en onvoorspelbare factor de corona crisis.

Graag ziet het college van kerkrentmeesters uw antwoord op de actie kerkbalans 2021 tegemoet. Bij voorbaat alvast dank hiervoor.

Met vriendelijke groet  
Jan Hoogendoorn (penningmeester)



## Jeugddienst 21 februari 2021

### *De Bijbel en wetenschap (Bestaat God?)*

Vorige week zondagavond was er weer een jeugddienst. Dit keer met de band Testify. Beter begin van de voorjaarsvakantie kan je bijna niet hebben. Voor het gemak hebben we een paar dingen op een rijtje gezet voor jullie:

#### Ds. David ten Voorde verwees naar:

- de wetenschappers John Lennox, een Brits wiskundig professor die onderzocht heeft dat de Bijbel niet in tegenspraak is met de wetenschap en naar Emanuel Rutten, een Nederlands wiskundige en filosoof die bekend is door onderzoek naar argumenten voor het bestaan van God.
- Het Fine-tuning argument.  
Op aarde is de enige planeet waar leven mogelijk is. Een combinatie van oa
  - Zwaartekracht;
  - Combinatie zuurstof en stikstof;
  - Afstand tussen aarde – zon 149.6 miljoen meter. Precies goed om niet te verbranden of te bevriezen;
  - Rotatie van de aarde 23graden tv de zon.

De kans dat dit allemaal klopt is zo klein als de rand van een scheermes. Zo'n intelligent ontwerp, er moet wel een intelligente ontwerper zijn. Psalm 19:2, De hemel verhaalt van Gods majesteit.

- De betrouwbaarheid van de Bijbel. De Bijbel is geschreven in een periode van 1500 jaar, door 40 (geïnspireerde) personen.  
Er zijn 30.000 manuscripten gevonden. Er is geen ander boek uit de oudheid dat zo veel onderzocht is en waarvan zoveel exemplaren gevonden zijn.
- Jezus en kansberekening  
Meer dan 300 profetieën uit het oude testament zijn vervuld in het leven van Jezus Christus.  
De kansberekening van vervulling van 48 profetieën is  $1:10^{157}$  (157 nullen)  
Onmogelijk? Of toch een bewijs van inspiratie?
- Ark van Noach: De ark was groter dan een Boeing 747, Helft van de Titanic. Er paste 522 treinwagons in 56.000m<sup>3</sup>. Het was een rechthoekig vaartuig. Technisch perfect om te drijven. Kon niet kapseizen. Gebouwd door Noach, naar ingeving van God.
- Archeologie en de Bijbel. De opgraving van 12 tombes in Egypte van Avanses en Rameses, verwijzen daar naar het Joodse volk die daar gewoond heeft..  
Noemenswaardig is dat in 11 tombes botten werden gevonden en in de 12<sup>e</sup> (grootste) niet.

David adviseerde ook zelf te zoeken op internet en hij wees naar de volgende boeken en dvd's:

- Film: Son of God (Netflix)
- Het boek Moderne wetenschap in de Bijbel van drs. Ben Hobrink
- Dvd's :uitgave Weet Magazine, Zoeken naar het bewijs van Exodus, Achilleshiel van evolutie.
- De schriftlezingen waren: Psalm 19: 1-7, Spreuken 1:7 en Romeinen 1: 19-20.

De volgende jeugddienst is zondag 13 juni. Spreker A. de Rover en mmv de band Latreia.  
De jeugddienstcommissie: Edwin, Anniek, Perry en Aagje

## Gezinsdienst zondag 21 februari jl

's Morgens waren alle kinderen van de Kindernevendienst in de kerk

Wij als leiding van de Kindernevendienst vonden het fijn om de kinderen weer te zien  
Ds De Jong had schitterende voorwerpen meegenomen om de preek te verduidelijken  
Het lichtje op een mobieltje, 2 houten schaapjes en dan nog druiven het zat wel in een  
schoon gewassen bakje waar snert in had gezeten.

Maar waar het meest van werd genoten was dat alle liederen werden gezongen door de  
ontmoetingsband uit Kamerik.

Tevens gingen de kinderen met een pakketje naar huis. Thuis werd er volop genoten van de  
lekkere traktatie bij de koffie/thee en/of limonade.

Dat lekkers was voor de lekkere trek, maar we mochten in de dienst horen dat als wij  
luisteren en handelen naar Gods wil een mooie toekomst  
voor ons ligt, het eeuwige leven. Daarom hebben wij Jezus broodnodig. Hij gaat ons voor.  
Print de platen van de weekbrief uit en je ziet hoe mooi de weg is.

Leiding Kindernevendienst

*Lieve jij,*

*Ik weet dat je graag geaccepteerd wilt worden door anderen. Maar Ik heb je niet gemaakt om je waarde te vinden in deze wereld. De gevoelens die jij hebt over jezelf zullen de waarheid wie je bent in Mij nooit veranderen. Ik wil niet dat je nog één dag verspilt aan dat wanhopige verlangen naar goedkeuring van mensen. Hun complimentjes zullen nooit genoeg zijn en hun liefde valt in het niet bij mijn intense Liefde voor jou. Als je ooit ook maar een klein beetje aan je waarde twijfelt, kijk dan naar het kruis en bedenk dat Ik mijn leven gegeven heb om jouw waarde te bewijzen. Leef voor mijn goedkeuring en je zult vrij zijn, zeker van wie je bent in Mij. Wat jij waard bent wordt niet bepaald door wat anderen van je denken. Zij hebben hun leven niet gegeven om jouw waarde te bewijzen. Je bent mijn geliefde kind. Mijn kostbare schat en Ik heb jou uitgekozen.*

*Liefs,  
Je Vader, die jou vol Liefde aanneemt*

Met vriendelijke groet,  
Elise Boer

ACTIE van De Hervormde Gemeente Noorden.

## **Potgrondactie: Bijbels voor vervolgte christenen**

De vraag naar Bijbels blijft onverminderd groot. Met de potgrondactie 'Plant een Bijbel' wil Stichting HVC vervolgte christenen een eigen Bijbel geven. Onze projectleiders kennen tienduizenden christenen die hunkeren naar een eigen exemplaar. Helpt u HVC (Stichting Hulp Vervolgte Christenen) mee om dit verlangen te vervullen?

### **Hoe werkt het?**

U kunt heel eenvoudig helpen door potgrond te bestellen of door te doneren. Van de opbrengst van twee zakken potgrond of een donatie van € 5,- kan één Bijbel worden uitgedeeld.

U kunt via de site [www.planteenbijbel.nl](http://www.planteenbijbel.nl) bestellen ( voor 27 februari) en betalen. En het afhaalpunt kiezen (Noorden, De Ruif)

( 1 zak potgrond kost € 4.50 )

Uiteraard houden we ons aan de geldende maatregelen rondom corona. Op 20 maart 2021 komen we de bestelling bij u thuis afleveren. Wij halen dan de zakken bij het afhaalpunt op (Noorden, De Ruif) en komen het bij u thuis brengen.

**Actie van HVC**

De actie *Plant een Bijbel* is een jaarlijks terugkerende actie, die steeds harder nodig is. De Bijbels worden verspreid in landen waar christenen worden vervolgd, zoals China, India, Irak, Pakistan en Noord-Korea. Daarvoor vindt HVC steeds weer nieuwe wegen en technieken. Hoeveel Bijbels neemt u voor uw rekening?

Alvast dank!

Erna van Dulken (06-48055379) en Mary van Schie (06-44496947), HVC-Vrijwilligers.

Als u vragen heeft over deze actie kunt u terecht bij bovenstaande dames.

De Z&E commissie, Trudy Smit

## Berichten uit Rwanda

Net na de kerst werd er in Rwumba het 9<sup>e</sup> voedselprogramma gestart. Nog steeds is ondervoeding een probleem in Cyangugu. Het is goed dat de kerk kan uitreiken naar de mensen in de marge. Na de start van het programma stond nog een belangrijke gebeurtenis op de agenda. Drie weken daarvoor werd, bij het meten, Carolines tas uit de auto gestolen. Vier jongens hadden alles gezien en mede dankzij hun hulp is de tas weer terug. De jongens zijn beloond met een nieuw schooluniform, schriften en pennen.

Ook in Rwanda zijn er weer lege klaslokalen. De komende twee weken mogen ze het district weer niet uit. Zodra het toegestaan is wordt de nieuwe groep studenten opgeroepen. Intussen bereiden pastor Alphonse en Rik de lessen voor.

De auto van Rik en Caroline ondergaat een zeer grote onderhoudsbeurt. In meer dan duizend stukjes staat hij nu bij hun buurman, bisschop Ken op het erf. Volgens monteur Jimmy moet hij binnen een week rijklaar zijn voor de APK.

Zo gaat het 'gewone' leven in Rwanda weer verder. Rik en Caroline zijn dankbaar voor al de gebeden en meeleven vanuit Nederland met hun werk in Rwanda. In Rwanda wordt er regelmatig voor Nederland gebeden vanwege de situatie waarin wij ons verkeren. Wat is het mooi om als broeders en zusters voor elkaar te bidden, waar je ook bent in deze wereld in Christus zijn we met elkaar verbonden.



Ook in Rwanda zijn er nieuwe maatregelen. Helaas worden de kerken weer allemaal gesloten, de scholen blijven wel open. Kinderen van de onderbouw en de kleuters mochten na ruim 10 maanden weer naar school (Buiten de hoofdstad Kigali). Sinds juni is er een avondklok die vervroegd is naar 18.00 uur 's middags. Rik en Caroline zitten niet in een

totale lockdown, maar dat geldt niet voor de collega's in Kigali. Want in de hoofdstad Kigali is wel een totale lockdown.

De auto zit weer in elkaar! Buiten een paar probleempjes (een kapotte versnellingsbak, een lege tank, een achterdeur die niet open ging). Maar dankzij Jimmy is het allemaal weer opgelost.

Daardoor kon Rik de auto ook gebruiken om Peter te helpen. Een trouw gemeentelid in de Engelse dienst. Zijn vrouw heeft een hersentumor wat het gezinnetje met drie dochters (11, 6 en 0 jaar) veel zorgen geeft. Ze hadden een afspraak in het ziekenhuis in Kibuyu voor een hersenscan. Maar door de lockdown rijden er geen bussen. Reizen naar een ander district is erg moeilijk. Rik heeft een clearance van de politie gekregen om toch op pad te mogen. Bij het passeren van de grens met het Rusizi district deed de politie erg moeilijk over dat de APK die al sinds maart vorig jaar verlopen is. In Rusizi is dat tot nu toe nog steeds niet mogelijk. Gelukkig werden ze na lang praten toch doorgelaten.

De scan is gemaakt. Het gezin heeft een cd-rom meegekregen. Nu is het in Kamembe wachten op een dokter die uitslag kan geven.

Het afgelopen jaar is in Mukarange een voedselprogramma gestart. En het loopt als een trein. Ouders komen trouw met hun kinderen en brengen meer dan voldoende groenten mee. Een moeder vertelde dat ze het voedsel wat ze aan haar kind geeft nu verdeeld over 3 porties per dag in plaats van alles in een keer geeft. Ze was blij verrast dat haar kind groeide en niet meer klaagde over honger. Soms zijn oplossingen heel simpel, maar je moet het wel durven doen.

De Theologische School draait op halve kracht. Er is een kleine groep van zes pastors die aanvullende training krijgen. Voor het vak "Ontwikkeling" zijn ze op excursie naar Nyarusange, de oudste parish van de diocese geweest. De parish bezit een heuvel waar niet alleen een grote school staat maar dat ook gebruikt wordt voor de verbouw van gewassen. De belangrijkste bron van inkomsten in Afrikaanse kerken is niet de Actie Kerkbalans of de collecte, maar allerlei businesses.

Er zijn koeien, varkens, isombe, cassave, mais, aardappelen, etc. dat op de plaatselijke markt verkocht wordt.

Op 14 februari was het precies 4 jaar geleden dat ze in Rwanda aankwamen. Er is ontzettend veel gebeurd in de tussentijd. Maar Rik en Caroline zijn dankbaar dat de steun en meeleven vanuit Nederland hetzelfde is gebleven.

Momenteel is het nog onduidelijk wanneer en of ze op tussentijds verlof naar Nederland kunnen komen. Laten we voor ze blijven bidden want door de corona maatregelen lijkt Nederland voor hun onbereikbaar.







## *Speelgoed voor Rwanda*

Dit voorjaar hebben we met elkaar speelgoed verzameld voor kleuterscholen in Rwanda. De kinderen van de basisschool club hebben Heitje voor karweitje gedaan. Van dit geld zijn kleurpotloden en -boeken gekocht en puzzels etc.. Uiteindelijk zijn begin december twee dozen verzonden, om ruim twee maanden later aan te komen in Rwanda.

Hartelijke dank namens Rik en Caroline. Dit is precies wat ze nodig hebben om de creativiteit van de kinderen te prikkelen.

## Van 'onze burens'



Het begin van een nieuw leven,  
zo heel erg mooi en klein.  
Het is eigenlijk niet te omschrijven  
hoe blij wij met jou zijn.

Dolblij en gelukkig zijn wij  
met de geboorte van onze stoere vent

Gijs  
van Vliet

23:39 uur | 3990 gram | 47 cm

Kees, Hilda en Harm 🐦  
Korte meentweg 14, 3652 LG Woerdense Verlaat

Bel of app even van te voren,  
wanneer je langs wilt komen 06-30370340 / 06-22398876

## **Jezus gaat ons voor**

(overgenomen uit: "Vertel het maar")

Vanaf zondag 14 februari is voor de kinderen het paasproject begonnen. We luisteren op weg naar Pasen naar zeven uitspraken van Jezus die beschreven worden in het evangelie naar Johannes. Jezus Christus maakt met een beeld duidelijk wie Hij is. Hij stelt zich aan ons voor: 'Ik ben ...'

We moeten niet de illusie hebben dat we Jezus kunnen doorgronden; Hij is God zelf, groter dan wij met ons verstand en hart kunnen bedenken en ervaren. God is in de hemel en wij zijn op de aarde; Hij is Schepper, wij zijn schepselen. Dat vraagt om bescheidenheid. Anderzijds wil God zich tot ons neerbuigen en zich zo aan ons openbaren. In woorden en beelden die wij herkennen laat Hij ons zien wie Hij voor ons wil zijn. Door het lezen van de Bijbel worden wij naar zijn liefde en genade gebracht. Met het grote doel dat wij in Hem zouden geloven, met Hem door het leven gaan, iedere dag opnieuw. De titel van het project is: 'Jezus gaat ons voor'. Jezus Christus heeft ons nieuw leven gebracht. Door eindeloos trouw en gehoorzaam te zijn, in woorden en daden. Zijn leven lang, in alles dat Hij zei en deed in drie jaar rondtrekken door Kanaän. Maar vooral toen Hij in Jeruzalem kwam en daar werd veroordeeld en gedood. Maar het resultaat is, dat Jezus opstond uit het graf. Hij gaf ons nieuw leven. Wanneer Christus niet was gestorven en opgestaan, was al het andere grootspraak geweest. Alleen door Pasen kunnen we de lofzang zingen voor de Heer die leeft. De lijdens-zondagen helpen ons het offer van Jezus op de juiste waarde te schatten.

Jezus gaat ons voor in een leven dat helemaal op God gericht is. Hij toont ons Gods liefde en leert ons dat we door die liefde nieuwe mensen worden, kinderen van het Koninkrijk. Wanneer we Jezus op de voet volgen, aanvaarden we Hem als Heer en Verlosser. Het lijden van Jezus was een goddelijke opdracht. Hij staat in onze plaats. Niet wij worden gestraft voor onze zonde, maar Jezus. Hij baant voor ons de weg naar zijn Koninkrijk. Zo kan Hij zeggen: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven' en 'Ik ben de opstanding en het leven'. Jezus leeft en wij mogen door en met Hem leven.

### **Projectverbeelding**

*Wekelijks vanaf zondag 14 februari staat er een plaat op de weekbrief en op de beamer tijdens de dienst komt deze plaat met een aanwijzer waarover het verhaal voor de kinderen gaat. Daarnaast hebben wij ook wekelijks in die periode een paasprojectlied.*

In de projectverbeelding staat een weg centraal. Een weg in allerlei omstandigheden van het leven; van diepe dalen, open velden, onder de brandende zon, in de striemende wind en regen tot in de donkere nacht. Jezus gaat ons voor en geeft ons: water, brood, licht, bescherming, een stevige basis. Hij wijst ons de weg, zodat we nu al vooruit kunnen kijken naar onze hemelse bestemming. Jezus leert ons voortuitkijken, omdat Hij de opstanding en het leven is. Jezus leeft en wij mogen door Hem en met Hem onze levensweg gaan. De projectverbeelding bestaat uit 8 platen die stapsgewijs naast elkaar geplaatst worden, zodat de weg langzaam zichtbaar wordt. Op elk plaat is een landschap te zien. Dit landschap geeft een locatie/situatie weer uit het leven, waarin juist datgene wat Jezus benoemt hard nodig is.





***De lente licht,  
luid, als een klok***

De lente licht, luid, als een klok,  
een helder carillon  
en aan de hemel klimt ten top  
haar toren op: de zon.

Die klokken zingen hoog en laag  
door laatste nevels heen:  
't is Pasen! Aarde vier vandaag  
dat volop licht verscheen!

De zon, die zingt met klokkenspel,  
vertaald in licht het lied  
in kleuren, tinten wit en geen  
van narcis en margriet.

Hoe wordt, o, God de zon vermoord  
het lieve licht verkracht  
- toch krijgt de dood geen laatste woord  
nooit zegeviert de nacht.

Hoor! Klokken klinken overal!  
zint blij dit carillon:  
't is lente, Pasen – Christus zal  
ons licht zijn, aller zon!