

























‘Ze zit in een rolstoel en ze moet weer oefenen met lopen, revalideren noemen ze dat.’

‘Wat zielig,’ vindt Sam. ‘Wens haar sterkte van mij.’

‘Dank je,’ zeg ik. ‘Lief van je.’ Ik kijk naar de appel, die steeds kleiner wordt. Van de appel blijft niet veel over, wel een dikke schil.

‘Een schil-pad,’ wijst Sam en legt het mesje op tafel.

‘Leuk.’ Ik geef een duwtje tegen de schil. ‘De schil-pad loopt!’

‘Wegversperring,’ roept Chris terwijl hij de schaal verder schuift. Hij strekt zijn hand uit naar de appel... of het mesje...

Opeens gebeurt er van alles tegelijk.

Chris geeft een gil. Zijn hand kleurt rood, de mouw van zijn witte shirt kleurt rood. Het krantenpapier op tafel kleurt rood, knalrood.

‘Bloed, bloed!’ gilt Sofie. ‘Bel 112!’

‘Wacht even.’ Juf Wendela rent naar Chris toe.

‘Noor, haal snel de EHBO-trommel.’

Ik sprint naar binnen. Wat is er nou precies gebeurd?

