



Stichting Marokko Leest

.....komt/ komen namens
Stichting Marokko Leest bij u langs de deur vandaag voor het inzamelen van geld voor het goede doel. Wij van Stichting Marokko Leest leggen graag in deze brief aan u uit wat het goede doel precies inhoudt.

Veel kinderen in Marokko komen uit arme gezinnen. De familie heeft geen genoeg geld om boeken te kopen. Openbare bibliotheken waar kinderen gratis boeken kunnen lenen, zijn er niet. Dit betekent er dat veel kinderen opgroeien in een taalarme omgeving zonder boeken en niet worden gestimuleerd om te lezen.

Stichting Marokko Leest vindt dat ieder kind in Marokko moet kunnen beschikken over leesboeken. Marokko Leest wil daarom schoolbibliotheekjes realiseren op basisscholen in Marokko.

Op dit moment werkt Marokko Leest samen met Basisschool Al Mowahidine in Nador, een stad in het noorden van Marokko. Deze school telt 408 leerlingen in de leeftijd van 6 tot 15 jaar. École Al Mowahidine heeft nog één lokaaltje over, dat mooi dienst kan doen als schoolbibliotheek. Maar... er zijn geen leesboeken en de school heeft geen geld om deze aan te schaffen.

Marokko Leest wil zich graag inzetten voor het inrichten van een bibliotheek op deze school. Uw hulp is daarbij nodig. Uw donatie is van harte welkom en zal goed benut worden! Wij nodigen u uit om een kijkje te nemen op onze website, www.marokkoleest.nl.