



***URI NEDERLAND MANIFEST,
“Heel en bescherm de aarde”,
Den Haag, 13 mei 2017***



We unite to heal and protect the Earth!

(From the URI Preamble)

Wij verenigen om de aarde te genezen en te beschermen!

(Uit de URI-preambule)

Het is mijn intentie en doelstelling om de aarde te genezen en te beschermen....

Informeer jezelf, word niet cynisch. Denk aan het algemeen belang bij uw keuzes

De aarde in mijn tuin blijf ik vruchtbaar houden met biologisch afval/ compost.

Kritisch en zelfbewust consumptiepatroon. Verlenging gebruikscyclus van producten door reparatie, revisie in plaats van weggoien. Schift naar reparatie en servicecultuur van verkoopcultuur.

Nog intensiever het program van Bhaktijoga volgen: Meer zelfrealisatie... naar Godsbewustzijn en dus ook Aardebewust.

Het initiëren van verbindende programma's voor alle levensbeschouwelijke gezindten, op het snijvlak van religie, filosofie, maatschappij en wetenschap.

Ik geloof in het werken aan het bewustzijn van/aan geboortegrond, familie, religie. (Wortels)
Zorg voor de aarde leidt dan tot acties; omgaan met water, voeding enz.
Water heeft mijn aandacht; elke dag.
Dit kun je niet alleen; verantwoordelijkheid delen en actief uitdragen = samen

Ik zou graag dat mensen meer bewust kunnen zijn en dat doorgeven aan anderen in het hele wereld.

Mijn leven op een evenwichtige en respectvolle manier leiden, ondersteunen van initiatieven en het zoeken naar nieuwe om door te gaan om een evenwichtig en respectvol leven nog verder te verbeteren. Geen verspilling of schadelijke dingen gebruiken.

Ik beloof duurzaam te gaan eten.

100% verantwoordelijkheid voor mijn gedachten, woorden en handelen vanuit respect voor mezelf, medemens en leven op aarde

Afval scheiden. Doorgaan met groene stroom en biologisch eten. Minder lang douchen.

Stop met verkooppraatjes, laten we elkaar en onze omgeving respecteren. Dat kunnen we goed *verkopen* aan onze kinderen, kleinkinderen en de volgende generaties

De olievlek – maar dan positief bedoeld – wacht niet tot de ander iets gaat doen. Begin gewoon en sluit je afdoende aan bij de anderen. Verander langzaam, maar zeker en geloof in onze Aarde als geliefd familielid.

Zorgdragen voor de aarde door mezelf verder te verdiepen in groene mogelijkheden, zoals keuze van een Bank.

Ik wil overstappen op een groene bank en een groene energieleverancier.

1. Verspilling. 2. Zaaian van verderf en corruptie.

Vanuit de Nobele Qur'an uit diverse verzen wordt duidelijk gemaakt dat Allah niet houdt van de verkwisters en zaaian van verderf en corruptie; behoort niet tot een eigenschap in het land van gelovigen.

Huis en aarde – familie – medemens.

Ik wil het balans en de juist synergie dat bijhoort te kunnen vinden voor mijzelf en door de anderen

Water – Technologie – Politiek

Van schuld naar verantwoordelijk voor de eerste slachtoffers, de allerarmsten

Actie: doen i.p.v. denken

Bewust – zuinig - bijen

Heel bewust afval scheiden. Zuinig met water omgaan. Meer wilde bloemen planten om de bijen te helpen overleven.

Haasten – verbinding – onderwijzen

Mijn wens is dat de wereldpolitiek meer naar de burgers en organisaties gaat luisteren zodat de verbinding ontstaat die deze problemen zal oplossen. Onderwijs en respect zijn in het verhaal onmisbaar.

Aandacht – bewust handelen – zelf verantwoordelijkheid

Kijk naar de verschillende energieleveranciers

Veel dialoog blijven voeren over dit soort onderwerp

Mijne ecologische voetafdruk verkleinen. Lokale energie. Participeren in een dorpscoöperatie rond energie. Elektrisch koken – minder (aard)gas. Ontspullen... tiny houses.

Onze aarde is ons huis, dus stop met het schaden van ons huis.

Samen zijn, samenwerken is van belang!

Heel de Aarde

Blessed Bee!



Bezige bijen ...blessed bees!